

ÂN - TÌNH TÂM - SỰ CHI - THƠ

BÀI THỨ 1

CON ĐI LÀM Ở PHƯƠNG TRỜI
NHỚ THƯƠNG CHA GỢI ĐÓI LỜI DẶN KHUYÊN

Dứt đoạn ruột vì thương con trẻ, Đau khối lòng bởi nhớ ấu nhi.
Vi cơ bản nên trẻ ra đi, Mưu-sinh lợi con nhà nguy biến.
Con phiêu-bạt chân trời góc biển, Cha mẹ già đêm nhớ ngày thương.
Con mưa mai nắng sớm không thương, Biết con có bình an hay chẳng.
Tuồng con trẻ lòng già thắt quặng, Gượng nên lòng trước cảnh chia ly.
Nơi quê người con đã ra đi, Để mưu lập công-danh sự-nghiệp.
Cha đau đôn thương vì tan-hiệp, Mẹ khổ sâu xót cảnh chia phối.
Trên đường đời con có nổi trôi, Hãy ghi nhớ song đường dạy bảo.
Dù cơ-cực ráng lo tần-tảo, Đừng để lòng lan thâm bợn nhơ.
Nếu gặp người khổ nạn nguy cơ, Cũng nên ráng ra tay tế khổ.
Trường vật-chất con đang lẫn lộn, Chớ theo phùng đi-diểm gian-phi.
Tứ-dồ-tường là chốn hiểm-nguy, Con phải bỏ lánh xa đường ấy.
Tâm trí niêm lo làm đều phải, Dạ sạch trong chớ nhiễm thói tà.
Chung-cha người cần giữ chữ hòa, Con phần nộ ráng gìn chữ nhân.
Chớ gây gỗ sanh đều thù hận, Mà xây ra những việc chẳng lành.
Gặp những ai miệng lưỡi khôn lanh, Hãy cẩn thận kéo người lừa gạt.
Việc ăn nói cũng đừng xuyên-tạc, Mà nãy sanh lăm chuyện không hay.
Nghề làm ăn phải chọn đường ngay, Chớ tập tánh lặn luòng dối gạt.
Lời cha mẹ con nên ghi tạc, Thì song-đường mới được an lòng.
Thời ít lời cho trẻ tương thông, Chúc con dặng bình an sức khỏe.



BÀI THỨ 2

NÀO RUỘT QUÊ NGƯỜI THƯƠNG PHỤ MẪU
ĐAU LÒNG THƠ NHẬN GỢI SONG ĐƯỜNG:

Nơi khách địa quê người buồn-bã, Nhớ song-đường lã-chữ dòng châu.
Đạo chân-thành bày tỏ đôi câu, Chúc Phụ-Mẫu nhân-an phước-thọ.
An sanh-đường hằng ghi dạ nợ, Nghĩa cru-mang mãi để lòng này.
Mong ngày kia bước dặng thang-mây, Hầu báo đáp thâm-ân trời biển.
Trách Tao-Hóa không tưng thiện-nguyện, Xui nên con lăm cảnh bẽ-bàng.

Việc công-danh cứ mãi dờ-dang, Đường mưu lợi lắm lần trở-ngại.
Trời sáng tối dỗi thay nhấp-nháy, Đất tuần-huân mỗi phút mỗi xoay.
Tuổi đầu xanh mãi chắt lên hoài, Đời phước bạc chơi-vơi chìm nổi.
Thương Phu-thần tuổi già cần-cối, Nhớ Mẫu-tử tóc đượm màu sương.
Lòng hiếu-nhi tan-nát sâu-thương, Dạ con thảo tội-bởi lo-lắng.
Trời xoay-chuyển không thương mưa nắng, Biết song-đường tuổi hạt an chẳng
Đêm canh-trường rạo-rực bấn-khoăn, Tưởng hiếu-đạo đôi giòng châu đỏ.
Nhớ Mạnh-Tông khóc mắng cang hồ, Nghĩ theo Nai nặn sữa, cang phiến.
Trời nỡ nào phụ-rẫy nhân-hiền, E Tử-Lộ gặp châu quá muộn.
Nhiều khi muốn trở về đồng ruộng, Bên song-đường thân-tinh mộ-khang.
Nhưng nghĩ rằng người ở thế-gian, Đều cần phải lập thân hành đạo.
An dương-duc biển trời dốc báo, Nghĩa sanh-thành sơn-hải toan đền.
Đang nặng-nề con đặt lên trên, Mong báo bổ đáp đền cho vẹn.
Tâm sức nhỏ còn làm nên Kén, Rút tơ lòng trả nghĩa-ân Dâu.
Hưởng chi người ăn học lễ dàu, Chẳng biết đến hai đường hiếu-nghĩa.
Mỗi một bước tha hương khách địa, Mỗi niềm đau tâm nào ngậm ngùi.
Chốn dồng người mà dạ chẳng vui, Nơi thị tứ mà lòng không thích.
Con văn-vũ mấy sầu đen-nghịch, Lòng nào-nề nghĩ chuyện xa-xưa.
Lời song-đường dạy bảo sớm trưa, Con vẫn mãi ghi xương chạm đá.
Dù nghịch cảnh cũng gìn sắt-đá, Tấm lòng thanh quyết vẹn một bề.
Bước, ly-hương con luống nào-nề, Đường Lữ-thứ cô-dơn buồn tẻ.
Nơi khách địa ngậm-ngùi thương mẹ, Chốn quê người áo-nào nhớ cha.
Xin song-đường cố gương phui-pha, đừng lo trẻ, mà già thêm khô.
Con khấn nguyện Phật-Trời phù hộ, cho Thung-huyền sức khỏe nhân-an
Một ngày kia trở lại gia đàng, Sẽ đền đáp thâm-ân trời biển.
Í lời khấn-nguyện, kính cần nay thơ..



BÀI THỨ 3

THƯƠNG KIỀU-NỮ SỰ LÒNG KHÓ MỞ,
XÓT PHẬN MÌNH TỎ ÍT VĂN THƠ.

Khép nép vai lời giải tỏ, Ngại-ngùng ít chữ bày phân.
Trách Ông-Tơ Bà-Nguyệt bất-nhân, Xe chỉ chốn nề-văn cao-hạ.
Thương người ngọc tâm-tinh khó tả, Mếu bạn vàng tấc dạ tư lương.
Xét vì nắng khêu các dải chường, Tôi vốn kẻ hàn vi cơ cực.
Tình yêu ấy giữa hai phân bực, Chẳng khác nào vực thăm trời cao.
Bim-bim đầu leo nóc nhà giàu, Đĩa nào dám được đeo chân Hạc.

Nỗi thương cảm nhớ nhưng hành phạt, Nên ngại ngần phân tỏ đôi lời
Tủ gập nâng gột ngọc dạo chơi, Du ngoạn canh huê viên buổi trước.
Vóc đào liễu trăm chin lá lướt, Thân ngọc ngà uyển chuyển thướt tha.
Mặt trái soan tươi sáng như hoa, Môi hồng đỏ mảy tằm mắt phụng.
Nhìn Ngọc-Nữ tử chi bần rún, Thấy Hằng-Nga hôn phách dật đờ.
Tương tư này ngày ước đêm mơ, Nhớ nhưng nợ từng giờ buồn bà.
Thẹn mình kẻ cơ bần hèn hạ, Cốc cam phân dẫu dám treo thang.
Lòng cổ quên mà dạ chẳng an, Tri gương lãng mà tâm luyện ái.
Muốn giáp mặt tơ lòng cạn giải, Ngặt thuận phong mỹ tục buộc ràng.
Và giữa hai thái cực hèn sang, Tránh sao khỏi ngại ngần e thẹn.
Phân khuê các hương nồng nhụy bèn, Giữa vườn xuân kín cổng cao tường.
Tỏi cam đánh thức thủ vô phương, Trông chi thả Chim-Xanh vào ấy.
Mựa bút mực sự tình phân giải, Mong khuôn thiên soi lại tức thanh.
Dẫu chề bai dầy cũng cam đành, Hứng chịu lấy những điều si ma.
Đầy tâm sự ít lời diễn tả, Thương hay chề cũng khá cho trông.
Xót cho người cảm lụy vì thương, Nuôi hy vọng mộng manh chờ đợi.
Dù chẳng doái đến tình nhân ngời, Cũng ban cho bài học khổ tình.
Đề nên lòng an ủi lấy mình, Mà khuấy lảng bóng hình kiều nữ.
Mạng phép trúc nổi niềm tâm sự, Nàng cạn suy phúc đáp tôi trông.
Tạm ít hàng gởi khách dài chương, Mong cung quăng chị Hằng chiếu cố.
Đôi lời trần tở, Kính cần này thơ.



BÀI THỨ 4

VÌ LỄ-GIÀO THUYỀN-QUYÊN CẠN-TỔ
NGHĨ AN-TÌNH THỤC-NỮ HỒI-ÂM

Nơi công-kin khôn bề lui tới, Chốn tường cao khó thể vào ra!
Gái lớn lên chờ lệnh mẹ cha, Há làm thói trông dàu trêu-bộc!
Nếu đó muốn toan điều tơ tóc, Thì cây mai nói với song đường,
Con trong nhà phải giữ kỷ cương, Dẫu trong nước phải gìn mỹ tục!
Người hiền đức thì em mến phục, Xin anh đừng phân biệt nghèo giàu,
Phàm con người hèn hạ thanh cao, Định chân-giá nơi bề đức tính.
Việc nợ duyên do Cha-Mẹ định, Em dám nào tự lệnh gió trăng.
Trai chánh liêm phải giữ đạo hằng, Gái tiết hạnh phải gìn đức tháo!
Giữa hai ta con nhà lễ giáo, Há âm thầm bày chuyện nguyệt hoa,
Tiếng nhục nhớ quen ở tông-gia, Điều tởi bại lắm lem phong hóa.
Xin anh chớ đề thơ thả lá, Mà miệng đời dị nghị cười khinh.

Anh là người có học sử-kinh, Sao chẳng biết giữ mình trong sạch !
Người cao quý hỏi nơi tư cách, Nào phải dấu ở chỗ học tiền!
Em ước mong cho gặp chồng hiền, Chớ chẳng thích ở Quan tước phú,
Giàu mà trước, giàu suông chưa đủ, Nghèo mà thanh, nghèo chớ chẳng hèn !
Dưới bùn lầy Sen vẫn là Sen, Trên cao vọi cũng dây Cút-Qua,
Giàu nghèo cũng chẳng ràng cao-hạ, Càn nhắc nơi đức tính mới là.
Anh đừng nên suy cận nghĩ xa, Ở nơi chỗ sang hèn phân biệt.
Và cũng chớ buông lời hoa nguyệt, Mà miệng đời dòm ngó chê bai.
Việc trăm năm phải cây mỗi mai, Bề tợ tóc chớ cha mẹ liệu.
Lần thứ nhất vì anh không hiểu, Trộm song đường tới đáp một bài,
Nin anh đừng lời lẽ vãng lai, Mà miệng thế trong ngoài dòm ngó.
Lời phân tỏ. Kính cẩn tâm thơ.

❏
❏ ❏
BÀI THỨ 5

(TRÁCH KÊ HẠI ĐỜI XUÂN DANG-DỜ,
LÚC HOA TÀN MỚI CHUỘNG CỬ VONG.)

Đấy tâm sự đôi lời trần thuyết, Gởi cho chàng hơn thiệt tỏ phân.
Chàng nỗ não yếm-cự nghiêng tân, Đề thiệp chửi cam phần có lẽ.
Nào thuở trước xuân em còn trẻ, Chàng lụy cầu chung-thủy lăm lời.
Qua tin nên em hiến ước đời, Cùng anh tương bền duyên bá-tuế.
Nào ngờ đầu lòng người lồi-lệ, Chỉ chơi hoa cho biết mùi hoa,
Nay lung em càng bữa càng ra, Thì anh lại càng đi càng biệt.
Sỡ-Khánh ôi làm chi ác nghiệt, Đi gạt lường gài trề thơ ngày.
Dung văn-hoa bướm-bầy cho hay, Ngoài chót lưới ru hồn thiếu-nữ.
Em thiêt-tưởng anh người hay chữ, cũng biết thương trong lễ-giáo đạo-hằng.
Nào ngờ đầu càng giới càng văn, Càng lời lẽ gió trăng đường mặt,
Đề du-dỗ gài thơ chơn-chất, rơi vào vòng xử-tiết ó-dauh.
Khi hoa tàn Anh lại bề cảnh, Rồi chả đáp cho tan cho nát.
Thá trình người là điều đại-ác, Mà tâm-tư anh vẫn xem thường.
Hề bực chán ra một tắc đờng, Gặp gái đẹp liếc tình đảo nhãn.
Người như anh đáng chê dễ chán, Lâm bại đòi mỹ-tục thuần-phong.
Mở miệng ra trắng gió bươm ong, Tà hấp kẻ hậu-sanh thiếu trí,
Khuyên Anh kịp cận cùng suy nghĩ, Mau trở về lễ-giáo tu-nhân.
Đừng lãng-loàn truy-lạc hư thân, Ngày hối hận muôn phần trề-nảy.
Đòi lời phân giải, Tâm huyết vẫn thơ.



BÀI THỨ 6

(TRÁCH VỢ NỮ HAM GIÀU PHỤ KHÓ,
VỢ ỒM CẨM SANG BUỘC THUYỀN AI.)

Thảo thảo vài hàng chữ mực, Mau mau tả bức tâm thơ ;
Đề cho em thức tỉnh giấc mơ, Mà lui bước trước đường tội lỗi.
Ham tiền của nữ dành phần bội, Phụ phàng chồng theo kẻ giàu sang.
Bỏ con thơ ở lại gia dàng, Cảnh gà trống nuôi con vất vả.
Mùi vật chất xui em hèn hạ, Vị giàu sang khiến vợ lỗi nghi.
Nhìn con thơ lệ đổ lâm ly, Trông sau trước lòng sầu thấm nảo.
Tình chồng vợ đổi thay như áo, Nghĩa bố kinh tráo chác dương khăn.
Em bao đành tham đó bỏ dặng, Đi làm thói khinh bần trọng phú.
Nữ dối dạ đoạn tình máu mủ, Đàn thay lòng dứt nghĩa tóc tơ,
Thấy trắng thanh nàng phụ dền mờ, Trông mặt biển chề lu nước lọc.
Trăm năm tưởng nên duyên tơ tóc, Ngàn ngày mong thành nghĩa sắt đinh.
Tình bề bàng bởi bại câu vinh, Tơ dứt đoạn vì nàng tham phú.
Học chỉ thói nghinh tân yếm cụ, Cửa những phường bán sắc buôn hương.
Đề cho anh đau khổ đoạn trường, Nhìn con trẻ bơ vợ chẳng mẹ.
Loài lục súc mỗi khi sanh đẻ, Còn yêu đương bảo bọc đến con.
Hưởng chi người vì miếng mồi ngon, Đàn bao nữ đoạn tình huyết thống.
Mùi phú-quí như cơn ảo-mộng, Bã vinh-hoa dưng khóm phù-vân.
Kiếp phù-sinh ở cõi dương-trần, Ba vạn sáu ngàn ngày thì hết.
Mà tiếng gái dè-hèn mất nết, Đề muôn đời miệng thế dèm pha.
Thôi ít lời bậu khá suy qua, Hầu phân biệt đường tà nẻo chanh.



BÀI THỨ 7

CHÂN TRẦN TỤC XUẤT GIA ĐÀU PHẬT
THƯƠNG SONG ĐƯƠNG AN ỦI LỜI THƠ

Nơi cửa Phật tu tâm dưỡng tánh, Chốn thiền môn tích đức làm lành.
Bồi nặng ơn dưỡng-dục sanh-thành, Gửi thơ chúc song đờng sức-khoẻ.
Rộng như biển la thâm ân mẹ, Lớn đờng non là đại đức cha.
Phàm nhơn-luân trong cõi người ta ; Chữ hiếu nghĩa luôn luôn trên cả.
Nhưng xét lại cõi đời ngươn hạ, Có mấy ai sống thể Lão-Bành.
Người đời nay trong cõi phù-sanh, Ba vạn sáu ngàn ngày là hết.
Nào tiền bạc nhà sơn cửa phết, Cũng phải rời đầu có mang đi.
Tình cha con huynh đệ thể nhi, Đau đớn cảnh chia ly áo nảo.

Tội với phước tuần hườn quả báo, Xuống Diêm đình thưởng phạt xử phân.
Của tiền kia để lại dương trần, Cho con cháu tranh phần cấu xé.
Lúc tạo nghiệp bày nhiều mảnh khoé, Nào thêm cân trái dấu gat lường.
Tội lỗi này dù thoát luật dương, Xuống âm cảnh hết đường chạy chối.
Cỏi trần thế dầy dẫy tội lỗi, Chốn không môn bác ái dai đồng.
Tu là trao đức tin từ lòng, Tu để thoát sống mê bẽ khổ.
Đất đạo cứu Cửu-Huyền Thất-Tổ, Về nơi miền tịnh độ siêu sinh.
Cỏi hồng trần những nẻo nhục vinh, Đều chẳng khác phù vân trước gió.
Sớm thấy đó chiều thì mất đó, Đâu trường tồn mà cố đua tranh.
Con quyết tu cho đạo đắc thành, Cầu cha mẹ về miền lạc cảnh.
Đời là chốn nhước nhờ tranh cạnh, Tạo ra nhiều nghiệp chướng trái oan:
Dù giàu nghèo mấy kẻ nhân an, Mà đeo dấm chi điều bào huyền.
Hết chung cuộc như ngoài mé biển, Thấy Dã-Tràng xe cát hoại công.
Phút cuối cùng cũng nắm tay không, Bao dĩ vãng trôi đi biển biệt.
Cỏi trần khổ, khổ không xiết kể, Thứ nhứt là ở phận hàn vi.
Lo mặc ăn mỗi mỗi những gì, Cảnh cùng khổ lo hoài vẫn thiếu.
Lo cơ cực ban bè dâm tiểu, Lo đói đau không thuốc chẳng tiền.
Lo nợ nần thúc hối liên miên, Lo con vợ không quần chẳng áo.
Trãi gian khổ nay tần mai tảo, Thân nhọc nhằn lắm lúc gian nan.
Giàu cũng không rằng được nhân an, Nào ai có mản nguyên danh lợi.
Giàu thì muốn cho mình giàu tới, Sấm xe tàu còn thích vẫn ham.
Người trên đời sao đủ lòng tham, Vì thế mãi càng lo lắng nữa.
Nào gái đẹp thích ham chọn lựa, Chán con này ao ước con kia.
Càng giàu sang càng thức sớm khuya Lo tính mãi nào tài nào lợi.
Các mối nợ góp gom cất gởi, Tâm đủ phương bảo thủ lâu dài.
Tri tâm thì lo liệu đêm ngày, Sợ các mối thiếu tiền không trả.
Sống hạnh hưởng gia đình sang cả, Tình yêu thương càng đượm càng nồng
Cơn bất kỳ xui cảnh tử vong, Chi xiết nỗi đau lòng tẻ tái.
Tình Chồng vợ Cha con luyện ái, Phút chia ly chua xót não nề.
Chi cho bằng rời chốn sông mê, Nương thuyền giác quay về cảnh tịnh.
Ta-Bà khổ, nhục, vinh, suy, thịnh, Luân chuyển dầy những khách trần gian.
Cầu Phật-Trời cha mẹ bình-an, Lo tích đức thương người mẫn vật.
Phước lành ấy sau này không mất, Mà tâm nhân vì được sạch trong.
Mỗi sớm chiều con vẫn cầu mong, Cho phụ-niẫu tăng-long phước-thọ.
Đôi lời kính tở, Cầu chúc vạn an.



BÀI THỨ 8

NƠI CHIẾN ĐỊA GỞI VỀ NGƯỜI NGỌC
CÁCH QUAN SAN AN ỦI BẠN VÀNG

Nơi chiến địa mưa dầm tâm tả, Giữa màn trời tịch mịch âm u.
Lá trên cành xào xạt như ru, Cơn gió lốc vù vù lạnh lẽo.
Nhớ hiền phụ can tràng thắc thẻo, Thương song thân tâm não ngậm ngùi.
Ngoài biển thù vạ dâm xa xuôi, Tinh chồng vợ xâm thương đời ngã.
Khuyên em hãy bền lòng chắc dạ, Đợi chờ ngày hợp phước huân châu.
Tưởng sự đời lệ đổ thâm bầu, Trông vạ vật can tràng thống thiết.
Khuyên em ráng gìn trinh giữ tiết, Chớ mỗi mòn đời da thay lông.
Phận nam nhi báo bổ núi sông, Bề thực nữ dõm đang gia thất.
Xin em chớ vì mùi vật chất, Mà quên lời chung thủy cùng nhau.
Thì anh dù sanh tử chẳng nao, An vững dạ trên đường đột pháo.
Ấn thủy thò anh đã dốc báo, Nghĩa sanh thành em ráng thay đèn.
Quạt nồng ấp lạnh gần bên, Lúc mún ngọt miệng bụi dăng kính.
Cơn quốc gia diên đảo khuyh nguy, Vì nợ nước tình nhà tạm gác.
Thương cha mẹ dẫu sương tuổi hạc, Chẳng khác chi bóng xế về tà.
Ngoài chiến trường anh bận xông pha, Mà chẳng dặng đều ơn trời biển.
Vì hoàn cảnh trai thời loạn biến, Không thể theo gương hiếu người xưa.
Nơi gia đình muốn việc sớm trưa, Sở cậy có vợ hiền thay việc.
Anh dù có nát thân chẳng tiếc, Miễn là em hết nghĩa tận tình.
Ít lời thơ gửi lại gia đình, Thăm phụ mẫu cùng em vạn phúc.
Đôi lời cầu chúc, Thần ái tâm thư.



BÀI THỨ 9

NGOÀI MẶT TRẬN E CHỒNG LO NGẠI
CHỖN KHUÊ PHÒNG VỢ GỞI KHUYẾN THƠ

Đường diệu viên quan san thiên lý, Dạ chân thành nhắn khách từng chinh
Vi quốc gia anh quyết hy sinh; Cho vẹn phận công dân đất nước.
Em là gái quần hồng chất nhược, Không đủ tài đột pháo xông tên.
Nguyện thay chồng hiếu đạo lo đèn, Cho anh được an lòng phấn đấu.
Tình ân ái mặn nồng yêu dấu, Em nguyện chờ lúc khai hoàn ca,
Chàng an lòng lo việc quốc gia, Chớ nghĩ đến việc nhà thêm bận.

Anh hăng hái xông pha chiến trận, Em bền tâm bảo thủ gia đình,
Ngày non sông tươi sáng thanh bình, Ngán-Giang bước Cầu Ô nổi nhịp.
Phận nhi nữ tưng phu nhất kiếp, Bề thủy chung quyết vẹn tam tưng.
Nơi biên cương chàng chờ ngai ngừng, Mà giảm bớt tin thần dưng sĩ.
Anh noi dấu chính đông Nhơn-Quy, Em theo gương Liễu-Thị Kim-Huê,
Khép phòng xuân chờ đợi chồng về, Mang theo cả kỷ công rục rờ.
Lòng tiết phu núi mòn non lở, Da một bề sắt đá bền gan,
Nguyễn thay chồng thần tỉnh mộ khang, Dù lâm cảnh Thoại-Khanh ngày trước
Khuyên chàng cứ an lòng vì nước, Đứng quan tâm lo ngại gia đình,
Giữ bờ cõi cứu giúp sanh linh. Là nhiệm vụ đầu tiên hơn cả.
Em xin hứa bằng lời sắt đá, Nơi biên thùy anh hãy an tâm.
Dem tri tài lo dẹp ngoại xâm, Mưu nên cảnh dân an quốc thái,
Phòng loan khép em nguyên chờ đợi, Anh thành công đặc thăng về làng.
Lời chân thành gửi tận biên quan. Chắc anh được bình an phần dẫu,
ít lời chàng thấu, Tâm huyết nay thơ.



BÀI THỨ 10

(THÂN BÀN KHỔ CHÂN TRÁU Ở MƯỜN,
NHỚ HUYỀN-GIÁ KÍNH GỬI LỜI THĂM)

Kẻ bất hạnh kính lời thăm mẹ, Chúc song-đường sức khỏe nhân an,
Trời sanh ra số phận cơ hàn, Phải cam chịu lia quê cách mẹ.
Thân bàn khổ không giờ nào khỏe, Kiếp phong-trần chẳng lúc nào vui.
Nhớ huyền-đường tâm nảo ngậm ngùi, Thương từ-mẫu châu rơi là chữ.
Trái gian-khổ con không phiền da, Xót mẹ già trẻ lưng đau lòng.
Lúc bạc đầu gối mỏi lưng cong, Chẳng dặng hưởng một ngày nhân-lạc.
Nhìn qua hạng giàu sang đài các, Ngắm mẹ hiền con rất dơn dàu.
Chẳng một ngày nhân hưởng sang giàu, Mà tuổi hạc càng cao càng cũ.
Nghĩa ba thảo con chưa tròn trả, Đạo mười ân cũng chẳng vẹn cưu,
Không dặng qui hầu hạ cận bên, Kiếm vật là miếng ngon dặng-kính.
Mẹ già yếu hay đau hay bệnh, Con thì đi ở dợ xa phương.
Con mưa mai nắng sớm không thường, Hằng lo ngại mẹ già hồng xẽ.
Chịu gian-khổ thân con nào kể, Trái tuyết sương mưa nắng phong trần,
Ở ngoài đồng trời trời một thân, Làm bạn với gió mây cây cỏ.
Lúc mưa lạnh lưng trâu xó rỏ, Khi nắng nóng trốn ở tàng cây.
Thực sớm khuya Mông-Muỗi phủ vấy, Dầu-dãi cảnh tiêu dàu loan-nghách

Thân cơ cực con nào oán trách, Thương mẹ già trẻ mới ưu phiền,
Vai Phật-Trời từ mâu binh yên, Chờ con báo thâm ân trời biển,
Đu nát thân con đã nhưt nguyên, Hiển phận này đáp nghĩa hải hà,
It lời thơ chúc mẹ tam-đa, Sống sức khỏe bá niên trường thọ.



BÀI THỨ 11

(HAM VẬT CHẤT BUỒN HƯƠNG MẠI KIỀM,
NAY HỒI ĐẦU TẠ LỖI MẸ CHA)

Con bất hiếu đê đầu bá bái, Xin song thân dung thứ tội này.
Vi con mê vật-chất tiền tài Nên đành phải sa chia lạc lối.
Nhục Tô-Phụ con cam trọng tội, Xấu Tông-Đường trẻ chịu lỗi mình.
Ham bạc vàng bán rẻ tiết trinh, Làm quen-ố gia-phong lễ-giáo.
Mùi xa-xi là phùng tội báo, Vị ngọt ngào là thứ oan gia,
Bởi vô tâm tan vỡ đời hoa, Ngày hối hận ăn năn đã trễ.
Sau con muốn gầy nên gia thế, Cùng chồng-Tây nên nghĩa bố kinh
Trởng thế là an ổn phận mình, Để tạo lại gia đình hạnh phúc.
Bất ngờ đội viên chinh đã rút, Đến chồng con cũng phải hồi qui.
Nào của tiền đều tùm hết đi, để ở lại mình con cô độc.
Nồi ăn-hận nghĩ càng muốn khóc, Điều dở dang xét đáng buồn cười.
Trai đồng hương chẳng thiếu chi người, Ham tiền lấy tha bang ngoại chủng
Nay nhụy rửa hoa tàn cánh rụng, Không lẽ về báo hại mẹ cha,
Nghĩ tủi mình muốn nổi xấu xa, Còn la lết nhờ lấy ai nữa.
Vết hư thúi dù rằng gội rửa, Nhưng còn đâu tiết sạch giá trong.
Trải bao lần tới Bướm lui Ong, Nay nhớ lại vô cùng nhục nhã.
Cãi cha mẹ là điều bậy bạ, Nhích song thân là sự hư hèn.
Nước thái hồi rồi dầu lóng phèn, Khó đổi lại thành thơm cho dặng.
Ăn cha mẹ saoh thành rất nặng, Nghĩa song đờng đợi kiếp lai sinh.
Giờ ăn-ván xin gởi thân mình, Đề gội rửa tẩm lòng trần-cấu
Chúc cầu phụ mẫu, phước thọ an khương.



BÀI THỨ 12

ÔNG LÁI CÁ VÌ THUA HẾT BẠC,
CHẰNG DÁM VỀ NÊN GỞI LỜI THƠ.

Nhơn có tánh tham tài tác tử, Điều có lòng tham thực tác vong.
Kể từ ngày ghe cá thủng xống, Ba hôm đã đến cầu Ông-Lãnh.
Bán nhà vừa một lần đã rãnh, Bạu rủ đi vào chốn kim-chung.
Thấy nam thanh nữ tú rùng rùng, Bu nhau đánh nhiều phươg đủ lớp.
Bạc chắt đồng trông vào phát ngổp, Khiến nên anh phát động lòng mê.
Tình phen nầy anh sẽ mang về, Cã ghe bạc nhi thê toại hưởng.
Thấy « Me » chộ sang qua chên lưng, Anh móc tiền đặt « Túc » cầu-âu.
Bồi vận xui nào biết được đầu, Mẹ ngồi lại nich Anh tối mắt.
Lờ đinh liu nhịu thua cũng ngật, Đạp gai thì phải lê bằng gai.
Thua vài ngàn tối mắt điếc tai, Quên nghĩ đến nợ nân con vợ.
Xoay môn khác quyết lòng lo gỡ, Rốt cuộc rồi cũng vẫn thua luôn.
Mong đem về bạc triệu tiền muôn, Rủi nên mấy chục ngàn cut vốn.
Lúc binh nhứt ăn xài sợ tổn, Bước vào sông thua bộn chẳng nao.
Nay ăn năn lấy lại được nào, Nhiều phen muốn toan nhao Cầu-Mông.
Nhưng xét lại nên người còn sống, Thì còn lo lam được ra tiền.
Chỗ quê nhà em chớ ru phiêu, Nơi xứ lạ anh loan ở dự.
Như thiên hạ đến đòi tiền nợ, Em lựa tời năn ni cho qua.
Một phen nầy anh tổn tới già, Chằng dám bước vào sông cò bạc.
Có đau dối em nhờ Có Bác, Làm ít năm có vốn anh về.
Tạm ít hàng gỏi lại hiền thê, Xin em hãy ngăn sàu lấp thắm.
Ít lời tường lăm, Cần ký nay thơ.



BÀI THỨ 13

EM NHẬP NGŨ TÙNG CHINH CỬU NƯỚC
GỞI NHỚ ANH BẢO DƯỞNG SONG ĐƯỜNG.

Nơi biên ải lạ người lạ cảnh, Gió đông phong thổi lạnh như đồng.
Lo song đường dẫu bạc lưng cong, Đang rung rẩy vì cơn tiết lạnh.
Lông xao xuyên nát tan muôn mễnh, Da u hoại đau dớn trăm phần.
Nghĩa sạnh thành đởng đục thắm án, Chưaặng máy may gi báo bờ.

Lo trả nợ quốc-gia thủy thổ, Phải dẫn thân ra chốn chiến trường.
Vây nhờ Anh nơi chôn gia đờng, Lo nuôi dưỡng Thung-Huyền già yếu.
Vi hoàn cảnh dặng trung mất hiểu, Phận buộc rắng phải chịu chớ sao.
An sanh thành đất rộng trời cao, Chỉ sở cậy nơi anh sau trước.
Vai nặng trĩu ân nhà nợ nước Lòng ghi hoài hai chữ hiểu trung.
Nhịp bỗng tang còn bước ngai ngừng, Bối lo phân song đường bóng-xế.
Xin anh rắng hết lòng thay thế, Bên thung huyền thân tỉnh mộ khang.
Thì em ngoài nơi chốn biên quan, Mới hân hái xống tên đột pháo.
Nơi gia nội anh đèn cơm áo, Chốn sa trường em trà đất rau.
An sanh thành biển rộng trời cao, Nợ dân quốc sông sâu núi cả.
Trung vì nước em ghi tảo dạ; Hiểu vì nhà anh chạm đáy lòng.
Một ngày kia quang dặng núi sông, Mới đẹp mặt con dân tròn đạo.
Nhà nghèo khổ mới tường con thảo, Nước loạn ly mới biết tôi ngay.
Sống dền ơn đất rộng trời dài, Thác lưu lại danh thơm hậu thế.
Đầy tâm huyết chân thành em kể, Cầu mong anh thay thế thờ thân.
Nơi sa trường em dặng an phần, Lo đốt pháo xống tên cứu nước.
Đòi lời yếu lược, Tâm huyết nay thơ.



BÀI THỨ 14

MÈ SẮC ĐẸP XÀI TIÊU GHE GẠO
CHẮNG DÂM VÈ GỜ I T LỜ I THƠ

Khổ khổ cầu xin tội lỗi, Sầu sầu ít chữ bày phân.
Từ ghe lui xa cách giảng tân, Đi trực chỉ đến chành Lợi Phát.
Bàn xong xuôi tính chung số bạc, Dặng chín trăm bảy chục ngàn đồng.
Lên Taxi dạo khắp quanh vòng, Xem lạc cảnh đô thành cho biết.
Vào tửu quán ăn chơi một tiệc, Gặp gái thơ mắt thiết chuyện trò.
Mới đầu tiên còn nói đưa đò, Sau lần đến tỉnh chẵn nghĩa chiếu.
Thấy thực nữ dung nhan yêu diệu, Dặng thơ ngày đào liễu mặn mà.
Tưởng đầu người chơn chất thật thà, Khiến đây cũng trăng hoa gẫn bó.
Đòi mua sắm món này vật nọ, Đủ cách chơi tổn của hao tài.
Ngu-xuẩn vì một giấc mê say, Mà tiền của đổ ra hết sạch.
Vủ vô thiết tỏa năng lưu khách, Sắc bất ba đào vị nịch nhân.
Ghe gạo dầy cả mấy trăm cân, Cũng bị nó nhận chìm nơi ngát.
Sắc là vật vô cùng độc ác, Sắc là phường thâm hoa báo đời.

Nghệp ruộng, lầy, tàu-thủy, xe hơi, Sắc có thể làm cho tan đờ.
Nay thức tỉnh hồi đầu hồi ngộ, Thi hồi ôi đã quá muộn màng.
Nay hết tiền còn lại xô ngang, Vui với kẻ nhiều vàng nhiều ngọc.
Nỗi bần hủi thêm càng muốn khóc, Toàn gieo mình tự tận cao kham,
Nhưng xét ra số nợ mình làm, Không lẽ để vợ con mang khổ
Thời gương sống lo đèn tui hồ, Xuống bến tàu khăn vắt hằng ngày.
Nin em tua gát nổi u hoài, Chờ khá sẽ hồi lai thăm bậu.
It lời em thấu, Hối hận làm thơ.



BÀI THỨ 15

TÌNH VƯƠNG GÓC BIÊN VEN TRỜI
YÊU NHAU ANH GỖI ĐÔI LỜI KÍNH THĂM

Đường diệu viễn viết sang thơ nhận, Cách xa xôi chúc bạn bình an.
Từ ngày anh trở lại gia đàng, Lòng thương nhớ nát tan tứ mảnh.
Ước chi đừng như chim có cánh, Bay đến thăm cho khoả mạch sầu.
Bêm canh trường lệ đổ thấm bầu, Thương Chức-Nữ Ở Cầu còn đợi.
Đầy cùng đó nặng tình nhân ngời, Chẳng phải như mèo mã qua đường.
Nỗi khổ tâm em có đầu trông, Điều đau đớn bậu nào đừng thấu.
Nếu đầu xanh không nên giai ngẫu, Hẹn tóc sương cũng hiệp châu trần.
Gần, tình qua cũng vẹn nghĩa an, Xa, nghĩa bậu cũng gìn chung thủy.
Đem trần trọc thương nang đỡ lụy, Ngày bụng khuàng nhớ bậu ngậm ngùi.
Trách ông tơ sao nở chia phôi, Hờn bà nguyệt bao đánh phán tách.
Muốn gương thăm cho sâu lấp mạch, Toàn làm khuấy đề gát niêm đau.
Nhưng lòng anh quên lãng được nào, Bồng kiêu diềm của người khả ái.
Năm canh lung lóng càng tê tái, Sáu khổ tàn dạ luống nào nề.
Anh mong em cố giữ lời thề, Chờ cho đến sông ngân liền bước.
Vi nghịch cảnh gần em không được, Tạm lời thơ tâm sự bày phân.
Nếu kiếp này chẳng vẹn nghĩa an, Lai sinh sẽ thành duyên kim cái.
Cánh phong vũ dù muốn trở ngại, Dạ đá vàng cũng quyết vượt qua.
Càng phân trần càng luống xót xa, Trước thăm cảnh chia phôi tần tảo.
Thời em ráng bền lòng ần nhẫn, Mong đợi ngày Hiệp-Phố Châu-hoàn.
Chúc câu em sức khoẻ bình an, Chờ đến buổi trùng hoan phu phụ.
Đôi lời nhẫu nhủ, Thân ái tâm thơ.

BÀI THỨ 16

CHO EM GÁI ĐI HỌC NGOÀI THÀNH
NGẠI LO CHỊ MỚI DẶN RÀNH THIỆT HƠN

Thần ái gởi đôi lời tâm huyết, Tô ít điều hơn thiệt em nghe,
Chồn phồn hoa ngựa ngựa xe xe, Là những món lập loè quyến rũ.
Em còn trẻ học hành lam lũ, Lo thành danh chẳng thiếu chi chông.
Đừng nghe lời đường mật Bướm-Ong, Mà phận gái hư thân mất tiết,
Qua thương em chị bày hơn thiệt, Lời mỹ từ em khá ghi tâm.
An mẹ cha như thế sơn lâm, Phần hiếu tử lo sao cho phải,
Chịu hao tổn cho em học phí, Ràng đừng làm phật ý mẹ cha,
Em có phần hơn gái người ta, Trong những đám hàn vi cơ cực,
Cha mẹ nghèo phải làm lao lực, Lo nấu cơm tất nước tối ngày,
Công việc làm chẳng kịp hồ tay, Nay xay lúa, tưới rau, giã gạo,
Bữa củi rồi giặt quần và áo, Cũng làm người làm lung ngoài đồng,
Thần nhọc nhân dầu dãi mưa dông, Trái sưng nắng mặt mày đen nám,
Sống vất vả nhọc nhân khổ thắm, Thế mà không một tiếng phiền hà,
Em có phần mới được mẹ cha, Thương trợ cấp cho mà ăn học,
Nghĩ ơn mẹ học hành chỉ dốc, Tưởng nghĩa cha xây đắp ngày mai,
Thăm ân đường đất rộng trời dài, Em đừng để mẹ cha thất vọng,
Tâm liệt nữ như nơi kin công, Dạ hiếu nhi như chốn cao tường,
Đừng bạn bè với kẻ bất lương, Hoặc những đũa nguyệt hoa lơ lã,
Học thi rắng bền lòng để dạ, Chơi thì nên chọn bạn nết na,
Gần đèn thì được thấy sáng lòa, Gần mực ắt nhiễm thân lan ó,
Người sao thế kim cương chuốt hổ, Kể lại hèn như đá, đường trai,
Đều ở nơi đức tạch chân tài, Để cần nhắc con người cao hạ:
Nơi thị tứ xuê xang mới lạ, Chồn phồn hoa vật chất đua tranh,
Chị sợ em lầm hạng Sở-Khanh, Phút yếu dạ ngàn ngày ăn hận,
Lâm cha mẹ đau phiền tức giận, Mà thân em lại hồng cuộc đời,
Quá thương em chị mới can lời, Để ngừa bệnh hơn là trị bệnh,
Bức thư chị với lời đoan chính, Đây là nguồn tâm huyết dẫn dò,
Sự học hành em rắng chậm lo, Sao cho được siêu nhân xuất chúng,
Lời chưa cạn mà đèn tìm lun, Tam nơi dấy với dạ chân thành,
Chúc cho em sức khoẻ học hành, Mau đoạt đến công thành danh toại,
Ít lời phân giải, Kỳ bút tâm thơ



BÀI THỨ 17

ANH THÌ THEO GIẶC CẦU VINH,
GỢI KHUYÊN EM HÃY THUẬN TÌNH HÀNG QUI

Tình huynh-đệ cũng như thủ túc, Buổi chia ly chẳng phút nào an
Anh sống trên đài các cao sang, Vẫn thương nhớ người em gian khổ.
Sức cường quốc mạnh như thác đổ, Lực quân ta dựng trướng chọi cây.
Sớm chiều gì ngày buổi gần đây, Cũng ôm lấy chua cay thất bại.
Tranh mà chi càng thêm khổ hại, Đấu làm gì cho phải tử vong.
Hãy bãi binh qui thuận phục tùng, Thì chẳng mất cao sang quyền chức
Khỏi đột pháo xông tên khổ cực, Mà sống trên hạnh phúc sang giàu.
Về đệ huynh đoàn tụ cùng nhau, Chớ trễ nải mà sau ân hận.
Ít lời trông tận, Nhẫn nhủ tâm thơ...



BÀI THỨ 18

ANH THEO GIẶC GỢI EM KHUYẾN DỤ,
EM BẤT BÌNH PHÚC ĐÁP LỜI THƠ

Đó theo giặc cầu vinh mặc đó, Đây tử-sanh khổn-khó mặc đây.
Trước đồng tâm xem thể chân tay, Nay sái nẻo coi là cừ địch.
Đó mền của a-đua theo nghịch, Đây thương dân thệ chết vì dân.
Sống mà quên trung hiếu nghĩa ân, Thác thà vện ơn nhà nợ nước.
Trước dân khổ ai vui cho được, Hồi nước nguy ai sợng cho đành.
Ham sang giàu làm chuyện ô danh, Mền quyền trức tạo điều bội nghĩa.
Sao không sợ miệng đời mai mỉa, Há chẳng lo hậu thế chê cười.
Giàu củi lòn giàu rất hổ người, Khó vì nước khó kia mới đáng.
Theo địch tặc làm điều bội phản, Đề quốc dân điều đứng làm than.
Minh bội dân làm chuyện hổ han, Còn muốn rủ người đào tội lỗi.
Vinh hạnh chỉ với tuồng phẩn bội, Mà khoe khoe với giọng thầy đời.
Dân chúng ta trách đất than trời, Ta đi há vui cười với giặc.
Theo địch thủ là phường gian tặc, Phẩn quốc dân là kẻ vô lương.
Dần voi về chà đạp què hương, Dắt giặc đến xéo dầy lãnh thổ

Chẳng kể đến quê cha đất tổ, Không màng-chỉ nợ nước ơn nhà,
Hầu sang giàu làm chuyện xấu xa, Rước cái nhục thật là tủi hổ
Nếu Anh biết hồi đầu hồi ngõ, Về cùng em góp sức đấu tranh,
Sống vì dân thạc cũng rang danh, Chết vì nước hay hơn sống nhục
Anh biết nghĩ đồng bào thù tặc, Hãy mau mau qui chánh cải tà,
Lời nhiệt thành anh khá suy qua, Đề phân biệt đường tà nẻo chánh,
Đường tà nên lánh, Nẻo chánh mau về.



BÀI THỨ 19

CHO CON ĂN HỌC NGOÀI THÀNH,
NGẠI LO CHA GỢI DẶN HÀNH ĐỤC TRONG,

Thương con trẻ viễn phương ăn học, Đêm canh trường trần trọc không yên
Việc học hành con trẻ có siêng, Hay du lãng thì giờ qui báo,
Ăn cha mẹ bát cơm manh áo, Nghĩa bạn, thầy dạy dỗ dày công,
Đã học thì chuyên chú hết lòng, Sao cho được siêu nhân xuất chúng,
Chớ ham vui chơi bởi phóng túng, Theo những cơn mắt nết hư đời,
Nhớ nếu không nên học kịp thời, Lớn phải chịu chơi voi khờ sớ,
Tâm cố gắng học hành ghi nhớ, Lòng chớ nên háo sắc si tình,
Đề tinh thần chuyên chú sử kinh, Mới chẳng uổng công thầy áo mẹ,
Con thơ ấu tuổi xuân còn trẻ, Học thành danh gái đẹp thiếu gì,
Đừng nguyệt hoa tình tứ mê si, Mà lãng phí thì giờ học hỏi,
Kia bao đứa con nhà nghèo đói, Phải ra thân ở dợ chân trâu,
Trãi khổ lao mưa nắng dãi dầu, Thức khuya sớm cõ dầu bún trộn,
Bao trẻ khác sống nơi vô định, Đi làm thuê ở vườn đóa dầy,
Khi lỡ lầm chủ máng vang tai, Lúc sai quấy người rầy đánh chươi,
Sống gian khổ áo quần rách rưới, Chịu truân chuyên cũng chẳng phiền hà,
Con có phần hơn trẻ người ta, Được cha mẹ lo mà ăn học,
Bề nẫu sử phải lo chỉ dốc, Việc soi kính nên ráng miệt mài,
Học là mầm sáng láng tương lai, Hành là bước công danh mai hậu,
Đừng sung sướng khi con thi đậu, Lắm tủi phiền nếu trẻ bê tha,
Nếu muốn đền nghĩa mẹ ơn cha, Thì phải ráng học hành tri chí,
Đừng du lãng thì giờ qui báo, Đừng chơi bởi theo đũa vô lương,
Đưa Lan-Chi ngào ngạt mùi hương, Đưa uế trước nực nồng hơi thối,

Kể thanh nhũ con nên gần gũi, Đưa tẻ tời con khá lánh xa.
Vào trường thi học ở thầy ta, Ra đường hoặc về nhà học ban,
Học sao được danh nên bìa bãng, Khởi phụ công cha mẹ lo lương.
Buổi công thành áo gấm hồi hương, Mời đẹp mặt nữ mây với ban.
Lời hơn thiệt cha đã phân can, Bết phận mình con ráng cần chuyên.
Chúc cho con sức khoẻ bình yên, Mau đạt đến công thành danh toại.
Ít lời phân giải, Con khá ghi tâm,



BÀI THỨ 20

GỢI THƠ KHUYÊN BẠN BỚT SAY
ĐỀ LO HẠNH-PHÚC TƯƠNG LAI GIA-ĐÌNH

Đường diệu viễn gợi thơ thăm bạn, Dặm xa xuôi kính chúc bình an.
Vi mưu sanh nên phải ly phang, Xuôi huynh-đệ kẻ nơi người ngá,
Nghe lúc này bạn say thái quá, Uống lưu ninh như thể hủ chim.
Chanh lòng nầy không thể lặng im, Đẹp tự ai cho tới bay giải.
Rượu là thứ vô cùng lợi hại, Làm mất đi nẻo phải đường tà.
Lúc say thì chưởi rủa ó la, Khiến con vợ buồn phiền túi hồ.
Tốt chỉ việc say sưa quá độ, Ăn vô rồi ói đồ hết đi,
Lúc say mèm hết biết việc gì, Miệng lắp bắp như người cuồng trí.
Đi thì bước cà tợn cà xỉ, Tay hươi hươi như vũ phung hoàng.
Đầu gật gù miệng mắng chưởi vang, Trẻ lớn nhỏ chạt dăng cười ngó.
Thét danh giá của mình gì đó, Mà miệng đời khinh rẻ chê bai.
Hay ho gì cái chứng bệnh say, Anh chẳng sớm một hai dứt bỏ.
Ai bị sự hoành hành của nó, Thì giờ đau to việc làm ă.
Đề vợ con khổ sở của nhân, Và bè bạn lọt tình mặt thiệt,
Lúc say quá mé man bất biết, Thường xảy ra chết bui chết bở.
Kẻ đắm thuyền gặp phải nguy cơ, Người tẻ hổ vong thân thiệt mạng.
Tôi nói đây là vì tình bạn, Quyết giải khuyên cải thiện cho nhau.
Muốn tránh điều thảm họa về sau, Khuyên anh khá lia mau bệnh ấy.
Tam đề mực giấy, Khuyên bạn hồi tâm.

— CHUNG —