



Imprim



蒙 問 齋 叻

ÀU HỌC KHẢI MÔNG

COURS GRADUÉ

DE

LANGUE CHINOISE ÉCRITE

PAR

THÈ-TÀI, TRƯỞNG - MINH - KÝ

Officier d'Académie

Ancien professeur de Chinois au collège Indigène

Interprète au titre européen

Au Bureau du Gouvernement de la Cochinchine

2^e PARTIE

Nhược thàng cao, tât tự hạ ;
nhược trác hà, tât tự nhĩ.

Y-ĐOÀN.

SAIGON

Imprimerie Commerciale REY, CURIOL & C^o

1893

LỜI KHUYÊN



Làm người đi học phải cho thông,
Nghĩa lý đông tây nam bắc đồng,
Diễn dịch rõ ràng coi dễ hiểu,
Khuyến đoàn si tử khá gia công.

ĐẶNG-QUỐC-THOẠI.

Văn pháp, (1) lục thơ, (2) điển cô, (3) thông, (A)
Kẻ mười người một, tới nên đồng,
Yên trên trị dưới, ai không chịu ?
Vạy thảo là hay, phải gán công. (B)

THÊ TÀI, TRƯỞNG-MINH-KÝ.

Ngoài năm kinh có Hiên kinh thông,
Dạy dỗ người trong đạo nghĩa đồng,
Song phải nhớ thời, Phu tử trước,
Mời hay công diễn rất nên công.

ĐẶNG-THỨC-LIÊN.

(A) Học chữ tàu, phải xét cho rõ ba đều : 1^o Văn pháp: cho biết chữ nào phải đặt chỗ nào, cho đúng cách, theo như người tàu. Như : 1 Văn 2 cương 3 vũ 4 dân 5 chi 6 vũ, 7 dân 8 diệp 9 vũ 10 kỳ 11 vũ. — 2 Vua 1 Văn 3 lo 6 việc lo 5 của 4 dân, 7 dân 8 cũng 9 lo 11 việc lo 10 của người. — 2^o Lục thơ : trọng hình, Như : Ngưu, ngư ; chỉ sự hay là xử sự. Như : thượng, hạ ; hội ý. Như : lăm = rặng, mình = sáng ; hải thình hay là hình thình. Như : hà = sông, quốc = nước ; chuyển chú. Như : Nhạc, lạc ; giả tà. Như : Vật = cỏ, giả mượn làm vật = chó ; nhĩ = rìa, lăm nhĩ = mù ; chi = cỏ, lăm chi = đó v. v. — 3^o Điển cô, là phải coi cổ vấn cho nhớ lời hay tiếng tốt, người xưa nói mà nói theo ; vì cũng là lời nói, mà có người khéo nói, ai ai cũng chịu. Như đó khéo, tuy ít tay lăm động, mà ai coi tới, lại không cho là khéo ? Món ngon, ăn tới, ai chẳng lấy lăm ngon ?

(B) Trong Hiên Kinh, có nhiều câu, hiểu đúng hai thê. Ấy nên học phải cho có ý. Như : Ái thân giả bất cảm ỏ ư nhơn, kẻ thương cha mẹ chẳng dám để cho người ta ghét ; kính thân giả bất cảm mạn ư nhơn ; kẻ kính cha mẹ chẳng dám để cho người ta khinh dễ. — Hiên tử, chỉ tang thân dã, khóc bất ỷ ; con thảo nó mắt cha mẹ vậy, (thì) khóc tác tiếng ; v. v.

Hiên kinh thông, tứ thơ thực ; như lục kinh, thì khá đẹp.
Lorsqu'on a bien compris le livre de la Piété filiale, et qu'on sait par cœur les quatre livres classiques, on commence à pouvoir lire les six livres canoniques.

Tam tự kinh

Les Chinois écrivent de haut en bas et de droite à gauche. En écrivant les caractères chinois, le pinceau se tient perpendiculairement. La pointé du pinceau doit former un angle droit avec le papier.

LES ENTRETIENS

sur la

PIÉTÉ FILIALE

(D'après la traduction de M. Léon de ROSNY) (1)

CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

1. Trọng ni se reposait dans un moment de loisir. Tạng tử était assis à ses côtés. — 2. Le Philosophe dit : Les anciens Rois possédaient une suprême vertu et une doctrine parfaite, à l'aide de laquelle ils se mirent à l'unisson avec l'Empire. Le peuple jouissait de la concorde et de l'harmonie; les supérieurs et les inférieurs n'avaient point de sentiments hostiles. O toi, savais-tu cela? — 3. Tạng tử se leva de sa natte et dit : Moi, Sam, je ne suis pas instruit; comment serais-je parvenu à le savoir? — 4. Le Philosophe dit : Or la Piété filiale est l'origine de la vertu, ce d'où découle toute science. Assieds-toi de nouveau; je te l'expliquerai. Notre corps et nos membres, nos cheveux et la peau, nous les avons reçus de notre père et de notre mère; nous n'osons les laisser détruire ni les mutiler; tel est le commencement de la Piété filiale. Elever notre personne, pratiquer la morale, transmettre notre nom aux générations futures pour illustrer notre père et notre mère; telle est la fin de la Piété filiale. Or la Piété filiale commence par le service des parents, elle a pour milieu le service du Prince, et elle a pour fin l'élevation de soi-même. — 5. Dans la section Đại nhâ du Livre canonique des Poésies, on dit : ne manquez pas de songer à vos ancêtres; attachez-vous à imiter leurs vertus.

CHAPITRE SECOND

DE L'EMPEREUR

1. Le Philosophe dit : Celui qui aime ses parents n'ose pas avoir de l'aversion pour les autres hommes; celui qui respecte ses parents n'ose pas avoir du mépris pour les autres hommes. Quand, par l'amour et par le respect, il s'épuise à servir ses parents, ensuite l'enseignement de la vertu est répandu dans les cent familles, et il devient la règle de conduite entre les Quatre Mers. Or telle est la Piété filiale du Fils du Ciel (l'Empereur). — 2. Dans les châtimens de Phû, il est dit : Lorsque le Premier des hommes pratique le bien, des millions de peuples en profitent.

CHAPITRE TROISIÈME

DES PRINCES FEUDATAIRES

1. Placés en haut de l'édifice social, sans être orgueilleux, ils jouissent de l'élevation et ne périssent pas. Ils pratiquent l'économie et gardent la

(1) Maisonneuve et Ch. Leclerc, éditeurs, libraires de la Société Sino-Japonaise, 25 quai Voltaire, Paris. 20 fr.

juste mesure ; ils jouissent de l'opulence et évitent la prodigalité. Etre haut placés et ne pas périliter, c'est le moyen de conserver longtemps leur dignité ; être dans l'abondance et éviter la prodigalité, c'est le moyen de conserver longtemps leur fortune. Du moment où la fortune et la dignité ne se séparent pas de leur personne, il en résulte qu'ils peuvent offrir des sacrifices à la Terre et à l'Agriculture, de façon à maintenir la concorde parmi les hommes de leur peuple. Or telle est la Piété filiale des princes feudataires. — 2. Le livre canonique des Poésies dit : Soyez craintifs et effrayés, comme si vous étiez à côté d'un précipice profond, comme si vous marchiez sur de légers glaçons !

CHAPITRE QUATRIÈME

DES MINISTRES ET DES GRANDS OFFICIERS

1. Les vêtements qui n'étaient pas conformes aux règles prescrites par les anciens Rois, les hauts fonctionnaires publics n'osaient pas les revêtir. Les paroles qui n'étaient pas conformes aux règles des anciens Rois, ils n'osaient pas les prononcer. Les actions qui n'étaient pas conformes aux règles des anciens Rois, ils n'osaient pas les accomplir. C'est pourquoi, contrairement aux règles, ils ne parlaient pas ; contrairement à la droite voie, ils n'agissaient pas. Leur bouche n'avait pas d'hésitation dans le choix des mots ; leur corps n'avait pas d'hésitation dans le choix des actions. Leurs paroles remplissaient l'Empire, et ils ne faisaient pas de fautes ; leurs actions remplissaient l'Empire, et ils ne faisaient pas naître ni le mal. Ces trois choses (vêtements, paroles et conduite correcte) étaient accomplies ; ils pouvaient ensuite conserver le temple de leurs ancêtres. Or telle est la Piété filiale des hauts fonctionnaires publics. — 2. Le Livre des Poésies dit : matin et soir, ne soyez pas indolent pour servir le Premier des hommes.

CHAPITRE CINQUIÈME

DES FONCTIONNAIRES PUBLICS

1. Ils s'attachent à servir leur père pour apprendre à servir leur mère, et ils les aiment également. Ils s'attachent à servir leur père pour apprendre à servir leur prince, et ils les respectent également. De la sorte, leur mère prend leur amour et leur prince prend leur respect ; celui qui possède ces deux choses est leur père. De la sorte, quand, avec la Piété filiale, ils servent leur prince, alors ils sont loyaux. Quand, avec le respect, ils servent leurs supérieurs, alors ils sont obéissants. Du moment où avec loyauté et obéissance ils servent bien leurs supérieurs, ensuite ils peuvent conserver leur position et leur traitement, et offrir des sacrifices à leurs ancêtres. Or telle est la Piété filiale des fonctionnaires publics. — 2. Le Livre des Poésies dit : De bonne heure levés, tard couchés, ne causez pas d'humiliation à ceux qui vous ont engendrés.

CHAPITRE SIXIÈME

DES HOMMES DU PEUPLE

1. Se conformer aux lois qui règlent les saisons du ciel, suivre les règles qui président aux productions de la terre ; veiller sur sa personne, restreindre ses besoins, de façon à pouvoir nourrir son père et sa mère ; telle est la Piété filiale des hommes du peuple. En effet, si, depuis le Fils du Ciel en descendant jusqu'à l'homme du peuple, la Piété filiale n'a pas aussi bien sa fin que son commencement, il n'y a personne que le malheur n'atteigne.

CHAPITRE SEPTIÈME

DES TROIS PUISSANCES

1. Le Disciple Tàng tū dit : Qu'elle est excellente la grandeur de la Piété filiale ! — 2. Le Philosophe dit : En effet, la Piété filiale est la loi constante du Ciel, la règle de production de la Terre et la ligne de conduite du peuple. Constante au Ciel et sur la Terre, alors le peuple la prend pour règle. En suivant les lumières du Ciel et en se conformant aux intérêts de la Terre, les anciens Rois se mettaient à l'unisson avec ce qui est sous le ciel (l'Empire). De la sorte, leurs enseignements n'étaient point rigoureux, et ils atteignaient leur but ; leur administration n'était pas sévère, et l'Empire était bien gouverné. Les anciens Rois virent comment leur enseignement pouvait transformer le peuple, en conséquence, plaçant ces principes en première ligne, ils pratiquèrent un amour universel, et parmi le peuple il n'y eut personne qui négligeât ses parents ; en établissant avec soin ces principes, ils pratiquèrent la vertu et la justice, et le peuple loua leur conduite ; en plaçant ces principes en première ligne, ils pratiquèrent le respect d'autrui et la courtoisie, et le peuple n'eut point de disputes. Ils le conduisirent au moyen des rites et de la musique (harmonie), et le peuple vécut dans la concorde et dans la paix. Ils montrèrent leur désir et leur répugnance, et le peuple comprit leurs prohibitions. — 3. Le Livre des Poésies dit : Que tu es éblouissant, ô ministre Doán ! Le peuple tout entier a les yeux sur toi !

CHAPITRE HUITIÈME

DU GOUVERNEMENT PAR LA PIÉTÉ FILIALE

1. Le Philosophe dit : Dans l'antiquité, les Rois éclairés qui gouvernaient ce qui est sous le ciel (l'Empire) au moyen de la Piété filiale n'osaient pas traiter sans façon les fonctionnaires des petits états, et à plus forte raison les seigneurs de premier, de second, de troisième, de quatrième et de cinquième ordre ? De la sorte, ils obtenaient des dix mille royaumes le contentement avec lequel on servait dans les sacrifices la mémoire des anciens Rois (leurs prédécesseurs). Ceux qui gouvernaient des états n'osaient faire injure aux veufs ni aux veuves, et à plus forte raison à leurs fonctionnaires publics et au peuple ? De la sorte, ils obtenaient des cent familles le contentement avec lequel ils servaient par des hommages la mémoire des anciens Princes. Ceux qui gouvernaient des familles n'osaient faire injure à leurs serviteurs ni à leurs femmes de second rang, et à plus forte raison à leur épouse et à leurs fils ? De la sorte, ils obtenaient de tous les hommes le contentement avec lequel on servait ses parents. Or, de cette façon, pendant leur vie, les parents jouissaient paisiblement de leur existence, quand après leur mort il leur était offert des sacrifices, leurs âmes les recevaient avec joie. C'est ainsi que le dessous du ciel (l'Empire) était dans la concorde et dans la paix ; que les désastres et les calamités ne prenaient pas naissance et que le malheur et le désordre ne se produisaient pas. C'est ainsi que les anciens Rois gouvernaient paisiblement l'Empire au moyen de la Piété filiale. — 2. Le Livre canonique des Poésies dit : L'Empereur avait une conduite de haute vertu ; les royaumes des quatre points cardinaux le suivaient en se soumettant à ses préceptes.

CHAPITRE NEUVIÈME

DU GOUVERNEMENT DES SAINTS ROIS

1. Tàng tū dit : Oserais-je vous demander si, dans la vertu des saints, il n'y a rien qui surpasse la Piété filiale ? — 2. Le Philosophe dit : Parmi les productions du Ciel et de la Terre, l'homme est le plus noble. Parmi les actions de

l'homme, il n'y en a pas de plus grande que la Piété filiale. Dans la Piété filiale, il n'y a rien de plus grand que le respect pour le père. Dans le sentiment de crainte respectueuse qu'on professe pour son père, il n'y a rien de plus grand que de le considérer comme l'image du Ciel. Ainsi Cháu-công était l'homme qui agissait de la sorte. Dans l'antiquité, lorsque le sage Cháu-công faisait des sacrifices, Hâu tác était considéré par lui comme l'image du Ciel. Lorsqu'il faisait des sacrifices à Văn vương dans la Salle lumineuse, il le considérait comme l'image du Suprême Empereur. De la sorte, entre les Quatre Mers, chaque prince jugeait de son devoir de venir l'assister dans ses sacrifices. Or, dans la vertu des saints, que pourrait-on mettre encore au-dessus de la Piété filiale ? En effet, par l'amour des parents, cette Piété filiale naît dès l'enfance, et en nourrissant son père et sa mère, chaque jour elle se traduit en sentiments de crainte respectueuse. Les saints se servent du sentiment de crainte respectueuse pour enseigner la vénération ; ils se servent du sentiment de la parenté pour enseigner l'amour. L'enseignement des saints n'est pas sévère et cependant il est parfait ; leur gouvernement n'est pas rigoureux et cependant il constitue un bon gouvernement. Les conséquences de toutes ces choses ont pour base la Piété filiale. La loi qui règle les rapports du père et du fils se trouve dans la nature céleste ; elle explique l'idée de prince et de sujet. Le père et la mère donnent naissance à l'enfant ; en fait de lien, il n'en est pas de plus grand. Le prince, comme chef de famille, veille sur ses sujets ; en fait de mansuétude, il n'en est pas qui ait plus de poids. De la sorte, celui qui n'aime pas ses parents et qui aime les autres hommes s'appelle un révolté contre la vertu. Celui qui ne respecte pas ses parents et qui respecte les autres hommes s'appelle un révolté contre les rites. Lorsque, dans sa conduite, le chef de l'Etat se met en contradiction avec les bons principes, le peuple n'a plus de règle ; du moment où il ne pratique plus le bien, alors tout est dans la mauvaise voie. Quoiqu'il puisse être placé au-dessus des autres hommes, un sage ne l'honore point. La règle de conduite d'un sage n'est pas telle. Quand il parle, il pense à ce qui peut être répété ; quand il agit, il pense au bonheur qui peut en résulter ; sa vertu et sa justice sont dignes de respect ; les choses qu'il fait peuvent être considérées comme des modèles ; son attitude est digne d'admiration ; sa conduite est réglée. Quand dans ces conditions il se présente à son peuple, il en résulte que celui-ci le respecte et l'aime ; il lui sert de règle et de modèle. De la sorte, il peut accomplir son enseignement de la vertu et mettre en pratique son gouvernement et ses ordonnances. — 3. Le Livre sacré des Poésies dit : Un homme pur, un sage, dans sa conduite, ne commet pas de fautes.

CHAPITRE DIXIÈME

EXPOSÉ DES ACTES CONCERNANT LA PIÉTÉ FILIALE

1. Le Philosophe dit : Le fils doué de Piété filiale qui sert ses parents, durant sa vie, s'attache au plus haut degré à son respect. Quand il les nourrit, il s'attache au plus haut degré à son contentement. Quand ils sont malades, il s'attache au plus haut degré à son anxiété. Quand ils meurent, il s'attache au plus haut degré à sa douleur. Dans les sacrifices offerts à leur mémoire, il s'attache au plus haut degré à sa retenue. Du moment où ces cinq choses sont observées, il est réputé bien servir ses parents. Celui qui sert ses parents, s'il est haut placé, n'est point orgueilleux ; s'il est dans une humble condition, il n'est point désordonné ; s'il appartient aux basses classes, il n'est pas querelleur. Haut placé et orgueilleux, alors il se perdrait ; dans une humble condition, s'il était désordonné, alors il encourrait des châtiments ; dans les basses classes, s'il était querelleur alors il encourrait le glaive des lois. Ces

trois défauts, celui qui ne les évite point, quand bien même il offrirait à ses parents, comme nourriture quotidienne, les trois animaux destinés au Grand Sacrifice, il serait encore sans Piété filiale.

CHAPITRE ONZIÈME

DES CINQ CHÂTIMENTS

1. Le Philosophe dit : Les articles des cinq classes de crimes sont au nombre de trois mille, mais aucun n'est plus grand que celui du manque de Piété filiale. Celui qui attente à la personne de son prince ne reconnaît point de supérieur ; celui qui ne reconnaît pas de saints ne veut pas avoir de loi morale ; celui qui n'a pas de Piété filiale ne veut pas avoir de parenté. Ces trois choses sont la source des grands désordres.

CHAPITRE DOUZIÈME

DÉVELOPPEMENT RELATIF À LA DOCTRINE PARFAITE

1. Le Philosophe dit : Pour apprendre au peuple à aimer ses parents, il n'y a rien de meilleur que la Piété filiale. Pour apprendre au peuple la politesse et la soumission, il n'y a rien de meilleur que la déférence. Pour réformer les mœurs et changer les coutumes, il n'y a rien de meilleur que la musique (harmonie.) Pour assurer la tranquillité à un Supérieur et bien gouverner le peuple, il n'y a rien de meilleur que les rites (la politesse). La politesse, c'est le respect, et rien de plus. En effet, si l'on respecte le père, alors les enfants sont joyeux ; si l'on respecte les aînés, alors les cadets sont joyeux ; si l'on respecte le prince, alors les sujets sont joyeux. On respecte un homme, et des millions d'hommes se réjouissent. Ceux auxquels on doit le respect sont peu nombreux, et ceux qui se réjouissent sont en foule. Telle est la signification de la Voie parfaite.

CHAPITRE TREIZIÈME

● DÉVELOPPEMENT RELATIF À LA SUPRÊME VERTU

1. Le Philosophe dit : L'homme supérieur, qui enseigne la Piété filiale, n'a pas besoin de se rendre dans chaque famille et de voir journellement chaque personne : Il enseigne la Piété filiale en honorant ceux qui, parmi les hommes sous le ciel (dans l'Empire), sont des pères. Il enseigne la déférence en honorant ceux qui, parmi les hommes sous le ciel, sont des aînés. Il enseigne les devoirs des sujets en honorant ceux qui, parmi les hommes sous le ciel, sont des princes. — 2. Le Livre canonique des Poésies dit : Un prince bon et affable est le père et la mère du peuple. — 3. Si ce n'était pas celui qui possède la suprême vertu, qui alors pourrait se mettre ainsi à l'unisson avec le peuple ? Combien est grand celui-là !

CHAPITRE QUATORZIÈME

DÉVELOPPEMENT RELATIF À L'ÉLEVATION DE SOI-MÊME

1. Le Philosophe dit : L'homme supérieur, qui sert ses parents, pratique la Piété filiale ; en conséquence, il est loyal et peut reporter ces sentiments sur son prince ; en servant ses aînés, il pratique la déférence ; en conséquence, il est soumis et peut reporter ces sentiments sur les hommes élevés en rang ou en âge. Dans sa famille, il met le bon accord ; en conséquence, il sait pratiquer le bon gouvernement, et peut reporter ce savoir dans les fonctions auxquelles il peut être appelé. Il en résulte que sa conduite étant parfaite dans son intérieur, sa renommée est établie alors pour les générations futures.

CHAPITRE QUINZIÈME

SUR LES REMONTRANCES ET LES REPRÉSENTATIONS

1. Tàng tũ dit : Sur l'affection, l'amour, la vénération, le respect, le repos qu'on doit assurer à ses parents et l'obligation de rendre célèbre son nom, j'ai bien entendu vos instructions. Pourrais-je vous demander si le fils qui suit les ordres de son père peut être appelé « doué de Piété filiale » ? — 2. Le Philosophe dit : Oh ! Quelles paroles ! Oh ! Quelles paroles ! Anciennement le Fils du ciel avait des censeurs au nombre de sept, quand bien même il aurait manqué de droiture, il ne perdait pas son Empire. Les princes feudataires avaient des censeurs au nombre de cinq, quand bien même ils auraient manqué de droiture, ils ne perdaient pas leur royaume. Les grands officiers avaient des censeurs au nombre de trois, quand bien même ils auraient manqué de droiture, ils ne perdaient pas leur maison. Les fonctionnaires avaient un ami pour les censurer ; alors leur personne était inséparable d'une réputation respectée. Le père avait un fils pour lui faire des remontrances, alors sa personne ne tombait pas dans l'injustice. En effet, si c'est une injustice, alors le fils ne doit pas laisser son père dans remontrances, le fonctionnaire ne doit pas laisser son prince sans remontrances. En effet, si c'est une injustice, alors il fait des remontrances. S'il se bornait à obéir aux ordres de son père, comment parviendrait-il à pratiquer la Piété filiale ?

CHAPITRE SEIZIÈME

INFLUENCE ET CONSÉQUENCES DE LA PIÉTÉ FILIALE

1. Le Philosophe dit : Anciennement, les Rois éclairés servaient leur père avec Piété filiale ; de la sorte, ils servaient le Ciel avec solennité. Ils servaient leur mère avec Piété filiale ; de la sorte, ils servaient la Terre avec conscience. Avec ceux qui étaient âgés comme avec ceux qui étaient jeunes, ils se mettaient à l'unisson ; de la sorte, dans les régions élevées comme dans les régions inférieures de la société, ils pratiquaient un bon gouvernement. Du moment où le Ciel et la Terre étaient servis avec solennité et conscience, la providence divine se rendait manifeste. En effet, même le Fils du Ciel doit avoir du respect, c'est à dire qu'il a ses pères ; il doit reconnaître des supérieurs, c'est à dire qu'il a ses aînés. Dans le temple des ancêtres, il professe au plus haut degré le respect pour montrer qu'il n'oublie pas ses parents. Il cultive sa personne et est scrupuleux dans sa conduite, dans la crainte de faire rougir ses parents. Dans le temple des ancêtres, il professe au plus haut degré le respect ; de sorte que les esprits des défunts apparaissent. Le degré suprême de la Piété filiale et de la déférence pénètre jusqu'à la providence divine ; il brille partout entre les Quatre Mers ; il n'y a rien qu'il ne pénètre. — 2. Dans le livre canonique des Vers, il est dit : De l'Ouest, de l'Est, du Midi et du Nord, il n'y avait personne qui ne pensât à lui rendre hommage.

CHAPITRE DIX-SEPTIÈME

DES DEVOIRS ENVERS LE PRINCE

1. Le Philosophe dit : L'homme supérieur qui sert son prince, en se rendant à la cour, songe à accomplir son devoir, et en se retirant, il pense à réparer les fautes de celui-ci. Il le suit dans le bien qu'il fait, il le sauve de ses fautes. De la sorte, le supérieur et l'inférieur peuvent être mutuellement unis. — 2. Le Livre canonique des Poésies dit : Dans mon cœur, je

l'aime ; pourquoi ne pas le dire ? Au fond du cœur, je le garde. Quel jour pourrai-je l'oublier ?

CHAPITRE DIX-HUITIÈME

DU DEUIL DES PARENTS

I. Le Philosophe dit : Un fils pieux qui prend le deuil de ses parents pleure jusqu'à extinction de sa voix ; il suit les rites sans recherche ; il parle sans art ; la beauté des vêtements, il ne la supporte pas ; il entend la musique sans plaisir ; les mets délicats qu'il mange sont pour lui sans saveur. Tels sont les sentiments du deuil et de la tristesse. Après trois jours, il doit prendre de la nourriture, c'est pour enseigner le peuple à ne pas attenter à sa vie pour les morts, et en s'étiolant, d'éteindre son existence. Telle est la ligne de conduite tracée par les saints. Le deuil ne doit pas dépasser trois ans pour montrer au peuple qu'il doit avoir un terme. On fait pour le défunt un cercueil intérieur, un cercueil extérieur et un suaire dans lequel on l'ensevelit. On arrange les vases destinés aux sacrifices et on se lamente sur lui. Les femmes se frappent la poitrine, les hommes frappent le sol du pied, on se jette, on pleure, on se lamente en l'accompagnant à sa dernière demeure. On consulte la carapace de tortue pour fixer le lieu où sera la tombe et ses alentours, et en paix on l'y dépose. On prépare pour lui un autel pour faire des offrandes à son âme. Au printemps et à l'automne (à chaque saison) on fait des sacrifices pour penser à lui à ces époques. De leur vivant, servez vos parents avec amour et respect ; après leur mort, portez leur deuil et témoignez leur vos regrets. Le devoir fondamental de ceux qui vivent est observé ; la condition régulière des rapports des morts et des vivants est remplie ; les services d'un fils doué de Piété filiale envers ses parents sont accomplis.

Ouvrages utiles aux commençants : Grammaire chinoise, par Paul PERNY. Instructions familiales du docteur Cháu-ba-Lu, par Camille IMBAULT-HUART. Manuel de la langue chinoise écrite, par Abel des MICHELS.

HIÊU KINH DIỄN CA

1. Khai lòng minh nghĩa chương đệ nhất.

Đức phu tử lúc ở không,	thầy thầy Tăng tử ngồi trông, bèn rằng :
Vua xưa đức cả đạo toàn,	thuận yên thiên hạ, hòa bằng như dân.
Trên không gian, dưới chẳng bờn.	Vì sao người biết được mẩn rứa chẳng ?
Thầy Tăng lãnh chiếu thừa rằng :	Sâm không được sáng, biết bản mẩn rằng. —
Đức phu tử mới nói rằng :	Vả chẳng hiểu nọ gòe dằng đờ kia.
Dạy người lây dầy làm bia ;	lại ngồi ta bảo, chớ lia chiếu ra :
Cả mình vóc, tới tóc da,	chịu chưng cha mẹ sanh ta vẹn tuyền.
Chẳng cho hư hại gây nên,	là đầu lòng thảo kẻ hiền sự thần.
Minh nên, đạo dạy xa gần,	danh thơm tiếng tốt đồn dấn đời sau.
Vinh cha biển mẹ dài lâu,	ây là lòng thảo dưới đầu trọn nên.
Vả chẳng lòng thảo con hiền,	trước thờ cha mẹ, giữa đờ ơn vua.
Sau thì công nghiệp gán đua,	thần danh đôi chữ ây tua lập thành.
Câu thi Đại nhã dành rành :	Tổ tiên người nhớ, đờ lành người ghi.

2. Thiên tử chương đệ nhị.

Rằng : Thương cha mẹ trọn nghì, chẳng lòng ghét chúng chút chi mới là.
Thình lòng kính mẹ vì cha, dấm dầu kính để người ta cho dành.
Kính cha thương mẹ hết tình, dâng trăm họ mền đức lành đối theo.
Bày cho bốn biển kính yêu, thảo vì thiên tử là điều ấy thôi.
Phủ lình thiên ấy để roi : Một người có phúc, triệu người nhờ ân.

3. Chư hầu chương đệ tam.

Ở trên chẳng biết kiêu cần, ngói cao song chẳng nguy nan đến nào.
Tình xài ra, giữ phép vào, đầy đầy mà chẳng cho hao cho trảng.
Ngói cao song khỏi tai nạn, lầy lầy bên giữ dựng sang nơi trào.
Đầy đầy mà khỏi trảng hao, lầy lầy bên giữ dựng giàu ở ta.
Giàu sang chẳng cách mình ra, vậy sau xả tác mới là bình yên.
Đặng hòa kẻ dưới người trên, ấy là lòng thảo mà nên chư hầu.
Thí rằng : E lệ lo âu, như sang giá mỏng vực sâu khác gì!

4. Khanh, đại phu chương đệ tứ.

Tiên vương phép biệt tôn ti, nên không dám mặc đồ chi sai lẽ.
Tiên vương phép tác kiến, nên gìn lời nói chẳng hề dám sai.
Tiên vương đức hóa lâu dài, nên điều trái phép chẳng ai dám làm.
Miệng không lựa tiếng, khỏi lảm, mình không lựa nết, mà kham việc làm.
Nói cùng thiên hạ không lảm, làm cùng thiên hạ không dám lòng hèn.
Ba điều được vẹn được tròn, vậy sau tông miên giữ còn dựng an.
Ấy là lòng thảo rõ ràng, chưng quan khanh tướng cùng hàng đại phu.
Thiên *Chưng dân* có câu thơ : Ngày đêm chẳng trễ lầy thờ chúa ta.

5. Sĩ chương đệ ngũ.

Rằng : Nương thờ phụng thân cha, lầy thờ phụng mẹ, suy ra Chưong đều.
Kính cha mình đó bao nhiêu, lầy thờ vua ấy kính nêu ra đồng.
Kính vua thương mẹ đôi đường, cha thời gồm cả trọn lòng kính thương.
Vua, thờ lầy thảo thời trong, lớn, thờ lầy kính được lòng thuận nên.
Thuận trong chẳng lối thì yên, lầy thờ kẻ lớn người trên trọn nghì.
Vậy sau giữ dựng lợi vì, mà lo tề tự, thảo nĩ sĩ hiển.
Dẫn thiên *Tiểu hoản* tiếp biên : Đêm ngồi ngày dậy, khỏi phiến mẹ cha.

6. Thứ nhon chương đệ lục.

Đạo Trời thì tuyệt dùng ra, thờ nghi phân biệt rõ là thập cao.
Giữ mình để nết ra vào, xây xài có mực, tôn hao có chừng.
Lầy nuôi cha mẹ dựng thường, ấy là lòng thảo chưng hàng thứ nhon.
Từ vua cho đến chúng dân, lập thân không được, sự thân không gìn.
Mà không họa hoạn đến mình, thì chưa có vậy, ngộ tin đạo hàng.

7. Tam tài chương đệ thất.

Thấy Tảng nghe nói than rằng : Thảo xem trọng lảm, rõ ràng lớn hung! —
Đức phu tử lại dạy rằng : Vả chẳng hiểu ấy là đảng Trời sinh.
Là đảng nghĩa Đát rộng thình, là đảng hạnh tốt dân tình đều noi.
Chưng đảng Trời Đát xét soi, nhon dân bất chước để roi không cùng.
Sáng Trời để lầy lằm chưng, nhon theo lợi Đát thuận trong dân tình.

Ấy nên dạy chẳng nghiêm hình,
Tiên vương thầy dạy cũng an,
Bày ra đức nghĩa đời theo,
Làm gương kính nhường cho coi,
Dạy dân lễ nhạc gồm bao,
Lấy đức ưa ghét làm nêu,
Tiết nam thiên ấy dành rành :

mà nên việc chánh, mà bình trị dân.
cho nên thương rộng mà thân cận đều.
mà dân đầy hạnh thương yêu nhau đời.
đặng dân vui thuận khỏi người tranh nhau.
đặng cho hòa thuận đầu đầu cũng đều.
đặng dân biết cảm mà theo bên lành.
Cao sang sự Đoán, dân tình trông người!

8. Hiền trị chương đệ bát.

Đức phu tử lại bày lời :
Chẳng hề dám sót tiểu quan,
Cho nên muôn nước vui lòng,
Vua không hân hủi góa cõi
Nên lòng trăm họ hân hoan,
Chủ không mich dạ tội đời,
Cho nên kẻ ấy vui lòng,
Vậy nên sống đặng an ninh,
Ấy nên thiên hạ bình yên,
Cho nên các đấng minh vương,
Dân thì tóm hết bày lời :

Vua xưa lấy thảo trị người thè gian.
huông công hầu bá tử nam đường đường.
đều lo phụng sự tiên vương mình đời.
huông chi kẻ sĩ cũng người thứ dân.
đều lo phụng sự tiên quân mình đời.
huông con cũng vợ nỡ rời lòng thương! —
đều thờ cha mẹ cũng ông bà mình.
thất thời tề tự vong linh hưởng liến.
chẳng sinh tại hại, chẳng nhen họa loạn.
lấy lòng thảo ấy trị chung dân Trời.
Cổ dày đức hạnh, nơi nơi thuận hòa.

9. Thánh trị chương đệ cửu.

Thấy Tăng tử lại hỏi qua :
Rằng : Trong đất rộng trời cao,
Hiều hơn các hạnh con người,
Tôn cha mà sánh Trời già,
Châu công xưa lập Nam giao,
Lập ra tông miếu để đời,
Sánh vì Thượng đế cao sang,
Thánh nhơn công trọng đức sâu,
Nghĩ hối dưới gôi lỗi chơn,
Thánh nhơn dạy kính nhơn nghiêm,
Thánh nhơn dạy chẳng nhặc hung,
Nhơn đều người có mũi ra,
Đạo cha con vồn tánh Trời,
Vả chẳng cha mẹ sanh con,
Vua thương trị đây ơn dày,
Nên không thương mẹ thương cha,
Lại không kính mẹ cha người,
Thuận thời làm nghịch trái đời,
Chẳng theo lành, cứ đối hung,
Người quân tử chẳng mán rí,
Khá tôn đức nghĩa nên đời,
Dung nghi đi đứng khá nêu,
Vỏ vẻ cho được lòng dân,
Cho nên đức giáo đặng bén,
Tào phong thi ấy dân ra :

Đức người thánh chẳng hơn là hiểu sao? —
tánh người là quý gồm bao mọi loài.
hiều nào đặng quá cả đời tôn cha.
thì Châu công ấy thật là người cao!
thờ vua Hậu tác sánh bao cùng Trời.
thờ Văn vương ấy tại nơi Minh đảng.
nên trong bốn biển các quan tới châu.
chẳng chỉ qua hiểu, mà cầu cho hơn.
lấy nuôi cha mẹ ngày thường nghiêm thêm.
nhơn đương thân cận dạy kèm mền thương.
mà nên việc nước, mà xong việc nhà.
gỗ là kính mền vồn ta có rồi.
lại làm ra nghĩa vua tôi vuông tròn.
nhơn luân tiếp nối chi hơn điều này.
lấy chi cho trọng bằng đây chẳng là.
mà thương người khác, đức ta trái rồi.
kính người khác ấy lẽ sai phép đời.
dân không bắt chước theo người chẳng công.
đầu cho dạng đó cũng không quý gì.
nói lo nên nói, làm thì được vui.
việc làm khá dễ cho người chước theo.
tới lui có độ nên đều chịu vâng.
sợ mà yêu đó phép lẫn giống in.
chẳng nghiêm chánh lĩnh, mà yên nước nhà.
Người lành, quân tử, phép mà chẳng sai.

10. *Kỷ hiền hạnh chương đệ thập.*

Đức phu tử nói như vậy :	hễ là con thảo thường ngày thờ thần.
Ở nhà kính mến ân cần,	nuôi thì vui vẻ, bịnh toan ưu sầu,
Tang thì cảm mến buồn rầu,	lễ thì nghiêm chỉnh trước sau thiếng lòng.
Năm điều cho đủ cho xong,	vậy sau mới dựng vuông tròn sự thần.
Kể thờ cha mẹ ân cần,	trên không kiêu ngạo, dưới chẳng trái loan.
Ở theo với xóm với làng,	cứ vui êm thắm, chẳng toan tranh tròn.
Ở trên kiêu ngạo chẳng còn,	dưới mà nghịch loạn thì vương luật binh.
Làm dân hay chông hay kính,	giết nhau cố thù, hại mình cố khi.
Ba điều ấy chẳng trừ đi,	tam sinh cấp đường, thảo nữ chẳng bằng.

11. *Ngũ hành chương đệ thập nhất.*

Đức phu tử lại nói rằng :	năm hành vốn thuộc ba ngàn điều ra.
Mà trong các tội xem qua,	tội con chẳng thảo thật là lớn hơn.
Vua là chẳng phải chỗ lớn,	kể toan ép uống, thừa lòng không trên.
Thánh non lập đạo đức lên,	kẻ chê bai ấy là quên phép người.
Mẹ cha sanh sản ra người,	mà chê thảo ấy, thiệt loài không thần.
Đạo người mất, lễ trời tan,	ấy dằng loạn lớn, vậy lẩn rồi ra.

12. *Quảng yêu đạo chương đệ thập nhị.*

Rằng : Khuyên dân mến mẹ cha,	chỉ hay hơn thảo ở ta tận tình.
Dạy dân theo lễ kính anh,	chỉ hơn lòng thuận buột mình chặc khừ.
Dời thói xấu, đổi tục hư,	chỉ hay hơn nhạc cảm từ mình ra.
An trên trị dưới gần xa,	chỉ hay hơn lễ ở ta trọn đời.
Lễ là kính đó mà thôi,	kính người cha được lòng người con vui.
Kính anh thì đẹp em người,	kính vua chúa ấy thì tôi đẹp lòng.
Một người dựng kính dựng tôn,	ngàn muôn người đẹp ơn kính theo.
Kính thì ít, đẹp thì nhiều,	nên là dằng tất, ấy kêu phép nấy.

13. *Quảng chí đức chương đệ thập tam.*

Rằng : Quân tử dạy hiền dày,	chàng vào nhà chúng mỗi ngày xét soi.
Dạy lòng thảo ấy khắp nơi,	kính vì non phụ mọi người theo ta.
Dạy lòng thuận ấy gần xa,	kính người hình trường nhà nhà theo gương
Dạy làm tôi ở hết lòng,	kính vì vua chúa chủ trương nước nhà.
Đem thì mà dẫn rõ ra :	Để vui quân tử, mẹ cha dân tình !
Bang không chỉ đức ở mình,	Ai hay thuận vậy, ấy dằng lớn hưng !

14. *Quảng dương danh chương đệ thập tứ.*

Rằng : Quân tử thảo thờ thần,	cho nên trung ấy đời chường vua mình.
Thờ anh đã dựng thuận tình,	nên cùng kẻ lớn lòng thành thuận thời.
Ở nhà trị dựng mọi người,	cho nên trị ấy khá đời làm quan.
Nét na trong dựng vẹn toàn,	thì ngoài danh lập vinh vang lâu đời.

15. *Giẩn tránh chương đệ thập ngũ.*

Thấy Tăng nghe nói những lời,	khi rằng từ ấy, khi thời kính cung.
An thân tới rặng danh cũng,	thì nghe dạy rõ thì chung giữ gìn.
Còn con theo lệnh cha mình,	nên cho là thảo, dám xin hỏi thấy ? —

Đức phu tử dạy như vậy:
Vua xưa có bảy tránh thân,
Chư hầu có vậy năm người,
Sĩ kia có bạn gián can,
Cha mà tránh tử can mình,
Thầy đều bắt ngã đang mần,
Lâm tới thật dạ trung trinh,
Thầy đều bắt ngã thì can,

16. *Cảm ứng chương đệ thập lục.*

Đức phu tử lại dạy rằng:
Thờ Trời, tề lễ rõ ràng,
Lớn cho tới bé thuận rồi,
Trời soi sáng, Đất xét xem,
Tuy thiên tử có chỗ tôn,
Tuy sang có kẻ trước ta,
Lập nhà tông miếu kính thành,
Sửa mình đề nết kính yêu,
Lập nhà tông miếu khăn cầu,
Ấy lòng thuận thảo trị an.
Sáng ngôi bồn biển gân xa,
Nhắc thi *Dại nhĩ* mà nghe :

17. *Sự quân chương đệ thập thất.*

Đức phu tử dạy sự quân,
Lâm quan hết dạ trung trinh,
Giúp theo đều tới vẹn toàn,
Cho nên trên kính dưới tin,
Trong thi *Tiểu nhĩ* rõ hiên:
Tại lòng dầu đổ chí dõ,

18. *Tang thân chương đệ thập bát.*

Đức phu tử lại dạy rằng:
Khóc khan tiếng, lễ chẳng bày,
Mặt đỏ tét, chàng an lòng,
Ăn đồ ngon, chàng biết mùi,
Ba ngày rồi phải cháo lao,
Buồn rầu chàng tới hủ mình,
Chê tang chàng quá ba năm,
Áo mền bao học làm đầu,
Thầy bày đồ tề trên bàn,
Dậm chơn, dậm ngực, khóc van,
Mả mồ đề đặt bới coi,
Tại nhà lập chỗ thờ thường,
Cứ thờ lễ phép cúng cho,
Sống thì kính mến cho thường,
Tử sanh nghĩa cá dứ xong,

Ấy lời gì vậy; phải lời nói chẳng?
tuy không đạo đức cũng an dân Trời,
tuy không đạo đức trọn đời trị an.
thì mình được khỏi lia đảng lĩnh danh.
thì mình át khỏi mặt tình ngài nhân.
thì con chẳng khá chàng can cha mình.
phải can phải gián động tình nhơn quân.
lĩnh cha theo ấy, có toàn thảo chẳng?

Thờ cha xưa thảo mình vương vẹn toàn.
mẹ, thờ cũng thảo, Đất, càng xét soi.
cho nên trên dưới trị người đều êm.
thần mình tỏ rạng, ứng điểm lành luôn.
là hàng cô bác, nghĩa đống như cha.
là còn kẻ lớn, nghĩa là đảng anh.
chẳng quên thần tộc tử sanh thờ đức.
e sai nhực trước, sợ dều xâu sau.
quỉ thần sáng chói, cao sâu rõ ràng.
thần mình thấu đến mọi đảng chàng ngoa.
không dầu chàng thấu vào ra chính tế.
Đông tây nam bắc khỏi e chàng tưng.

ràng: Người quân tử phải phẫn thờ trên.
thời về chữa lỗi vua mình trọng ân.
cứu ra chỗ dữ, phò sang nơi lành.
trên vui thương dưới, dưới dành mền trên.
Có lòng thương chứa, sao quên mở lời?
ngày nào quên được nghĩa người yêu đang.

Thiệt là con thảo tang thân như vậy:
lời không thêu dệt, về với luồng công.
nghe ra tiếng nhạc, bất buồn chàng vui.
ấy lòng thương xót chi ngui dặng nào.
dạy dân không lấy tử vào hại sanh.
thần nhơn phép trị dân tình chăm chăm.
cho dân rõ biết khỏi lâm có sau.
rồi sau quan quách, liệm vào an thân.
lòng càng thấm thiết, dạ càng xót thương.
hết lòng thương xót, nên than dựa người.
quê lạnh an trí phải nơi cho tưởng.
ba năm mần khó, dời sang nhà thờ.
mỗi mùa đem quây, bao giê cũng thương.
thất thì thương xót, gộc đìn sanh đống.
ấy là con thảo thờ thân chung cùng.

Chánh nguyệt sơ thập nhựt; Trưng-minh-Ký, soạn.

其惡故上下能相親也、詩云、心乎愛矣、遐不謂矣、中心藏之、何日忘之、

喪親章第十八

子曰、孝子之喪親也、哭不偯、禮無容、言不文、服美不安、聞樂不樂、食旨不甘、此哀感之情也、三日而食、教民無以死傷生、毀不滅性、此聖人之政也、喪不過三年、示民有終也、爲之棺、槨衣衾而舉之、陳其篋篋而哀感之、擗踊哭泣、哀以送之、卜其宅兆而安厝之、爲之宗廟、以鬼享之、春秋祭祀以時思之、生事愛敬、死事哀慄、生民之本盡矣、死生之義備矣、孝子之事親終矣、

kỳ ác. Cổ thương hạ năng tương thân dã. — 2. Thi vân: Tâm hồ ái hĩ, hà bất vi hĩ. (1) Trung tâm tàng chí; hà nhật vong chí? (2)

Tang thân chương đệ thập bát.

1. Từ viết: Hiểu từ chi tang thân dã: khốc, bất ý; lẽ, vô dụng; ngôn, bất vân; phục mĩ, bất an; văn nhạc, bất lạc; thực chi, bất cam. Thử ai thích chi tình dã. Tam nhật nhi thực, giáo dân vô dĩ từ thương sanh; hỷ bất diệt tánh. Thử thánh nhân chi chánh dã. Tang bất quá tam niên, thị dân hữu chung dã. Vi chi quan quách y khám nhi cử chi. Trần kỳ phủ quĩ, (2) nhi ai thích chi. Tịch, dưng, khốc, khấp, ai dĩ tống chi. Bộc kỳ trách triệu, nhi an thò chi. Vi chi tống miếu, dĩ quĩ hưởng chi. Xuân thu tề tự dĩ thời tư chi. Sanh sự ái kính; tử sự ai thích. Sanh dân chi bản, tận hĩ; tử sanh chi nghĩa, bị hĩ. Hiểu từ chi sự thân, chung hĩ. (3)

việc dữ của người. Cho nên trên dưới được thương nhau vậy. Kinh thi rằng: (Cổ) lòng thương (vua) vậy, xa chẳng nói (ra) vậy! Trong lòng dầu (đim dếu) đó, ngày nào quên (đều) đó cho được!

Bài có tang cha mẹ, thứ mười tám.

1. (Đức phu) từ rằng: Con thảo nó có tang cha mẹ vậy, thì khóc tác tiếng, lẽ (làm) chẳng se sua, (nói ra) chẳng về (vời), mặc (đó) tốt chẳng yên (lòng), nghe nhạc chẳng vui (lòng), ăn (đó) ngon chẳng ngọt (miệng), ày (là) lòng thương xót vậy. Ba ngày rồi phải ăn, dạy dân không vì kẻ thât (mà) hại (người) sống, xót xa chẳng (tới) hại tánh (mạng) mình. Ấy việc (đứng) thánh hơn trị dân vậy. Để tang chẳng quá ba năm, là cho dân biết có (sự) chung (cùng) vậy. Làm (bao) quan, làm hóm (cho) người; (bao học) áo mền mà (chôn) cất người; bày đồ vương đó tròn (đó) tề) của người (ra) được nhớ) mà thương xót người; dầm ngọc, dậm chơn, than khóc, thăm thiết dạng mà đưa người, bói xem chỗ huyết chỗ mộ người, dạng mà (an trí) để người (cho yên), làm chỗ tống miếu (cho) người, dạng vong hồn hưởng đó, xuân (hạ) thu (đông) đem quây theo mùa mà nhớ tưởng người. Sông (thì) kính mền; thât (thì) thương xót (mà) phụng sự. Gõe cội dân lúc sống thì hết vậy; nghĩa về lẽ sống thât đủ vậy. Việc thờ cha kính mẹ phận con thảo là trọn vậy.

(1) Trịnh thị viết: Thử nghĩa: Thân tâm ái quân, tuy ty tử hiếu, bất vi vi viên, ái quân chi chí, hằng tàng tâm trung, vô nhật tạm vong dã. — Ngô trường viết: Ngón tâm hồ ái quân, hà bất hình v ngôn hồ? Tuy bất ngôn nhi tàng chi trung tâm. Hà nhật nhi vong chí. Cái ngôn chi v khẩu giả, kỳ ái siên, tàng chi v tâm giả, kỳ ái thâm dã. — (2) Phũ, thành đạo lương khi, ngoại phương nội viên; quĩ, thành mạch tác khí, ngoại viên nội phương. — (3) Triệu khởi giao viết: Thử tông kiết toàn thiên đại chí, nhi thân mình ái kính, vi sanh sự tử sự chi đạo, sở dĩ miêng hơn chi ái kính giả, diệc trường thã tận hĩ.

失其國、大夫有爭臣三人、雖無道不失其家、士有爭友、則身不離於令名、父有爭子、則身不陷於不義、故當不義、則子不可以不爭於父、臣不可以不爭於君、故當不義、則爭之、從父之令、又焉得爲孝乎、

感應章第十六

子曰、昔者明王事父孝、故事天明、事母孝、故事地察、長幼順、故上下治、天地明察、神明彰矣、故雖天子必有尊也、言有父也、必有先也、言有兄也、宗廟致敬、不忘親也、修身慎行、恐辱先也、宗廟致敬、鬼神著矣、孝悌之至、通於神明、光於四海、無所不通、詩云、自西自東、自南自北、無思不服、

事君章第十七

子曰、君子之事上也、進思盡忠、退思補過、將順其美、匡救

thất kỳ quốc. Đại phu hữu tránh thân tam nhân, tuy vô đạo, bất thất kỳ gia. Sĩ hữu tránh hữu, tác thân bất lệ ư lệnh danh. Phụ hữu tránh tử, tác thân bất hãm ư bất nghĩa. Cò đưng bất nghĩa, tác tử bất khả dĩ bất tránh ư phụ; thân bất khả dĩ bất tránh ư quân. Cò dang bất nghĩa tác tránh chi. Tông phụ chi lệnh, bực yèn đặc vi hiền hồ?

Cảm ứng chương đệ thập lục.

1. Tử viết : Tích giả mình vương sự phụ, hiền; cò sự thiên, minh; sự mẫu, hiền; cò sự địa, sát. (1) Trường ầu thuận, cò thượng hạ trí. Thiên địa minh sát, thân mình chương hi. (2) Cò tuy thiên tử tác hữu tôn dã; ngôn hữu phụ dã; tác hữu tiên dã; ngôn hữu huinh dã. Tông miếu trí khinh, bất vong thân dã. Tu thân thận hạnh, khùng nhục tiên dã. Tông miếu trí khinh, quỉ thần trừ hi. Hiền đệ chi chí, thông ư *thần minh*, (3) quang ư tứ hải, vô sở bất thông. — 2. Thi vân : Tự tây tự đông, tự nam tự bắc, vô tư bất bực.

Sự quân chương đệ thập thất.

1. Tử viết : Quân tử, chí sự thượng dã, tần tư *○* trung, thời tư bỏ quá, tướng thuận kỳ mỹ, khuôn cứu

mắt nước mình; (quan) đại phu có tội (hay) can gián ba người, dẫu không đạo (đức cũng) chẳng mất nhà mình; (kẻ) sĩ có bạn (hay) can gián, thì mình chẳng là (xa) nơi danh (tiếng) tốt; cha có con (hay) can gián, thì mình chẳng sa nơi (đang) chẳng (phải) đạo nghĩa. Cho nên phải (là) chẳng (đạo) nghĩa, thì con chẳng nên mà chẳng can gián nơi cha, tội chẳng nên mà chẳng can gián nơi vua; Cho nên phải (là) chẳng đạo nghĩa, thì can gián đó. Theo lệnh của cha lại dẫu dặng là thảo vầy.

Bài có hiền được cảm ứng, thư mười sáu.

1. (Đức phụ) tử rằng : Xưa kia, (các vị) vua sáng thờ cha có hiền; cho nên thờ Trời (được) rõ ràng, thờ mẹ (có) hiền, cho nên thờ Đất (sôi) xết (kĩ lưỡng). Lớn nhỏ êm; cho nên trên dưới (được) trị (yên). Trời đất được rõ (ràng) xét hết (kĩ lưỡng), vì *thần minh* sáng chói vậy; cho nên dân vì thiên tử ắt có chỗ tôn bành vậy, (là) nói có (cò) bác như cha vậy; ắt có (kẻ) trước (mình) vậy, (đây) mới có dưng aoh vậy. Chỗ tông miếu rất kính, chẳng quên (người) thân vậy; sửa mình dè nết, e (sợ) nhục (nhà) kẻ trước vậy. Chỗ tông miếu rất kính, (thì) (được) rõ ràng vậy. (Lóng) thảo (lòng) thuận nó (được) dền (nơi), (thì) thông (tối) (vi) *thần minh*, (thì) sáng (tối) bốn biên; không chỗ (nào) chẳng thông thấu. — 2. Kinh thì rằng : Tự tây tự đông, từ nam từ bắc, không lo chẳng (ai) phục (sự).

Bài thờ vua, thư mười bảy.

1. (Đức phụ) tử rằng : Xưa kia, (người) quân tử (là) kẻ thờ (bề) trên vậy, (lâm) quan thì lo hết (lòng) trung, về (quê) thì lo chữa lỗi (vua), giúp theo (chỗ) tốt của người, sửa ngăn

(1) *Tư mã quang viết* : Vương giả, phụ thiên mẫu địa; sự phụ hiền, tác trí sở dĩ sự thiên, cò viết mình; sự mẫu hiền, tác trí sở dĩ sự địa, cò viết sát. — (2) *Hình bình viết* : Minh vương chí sự thiên địa, kỹ năng minh sát, tất trí phúc ứng, tác thân mình chí công chương kiến. Vị âm dương hòa, phong vũ thời, non vô tật lệ, thiên hạ an ninh dã. — (3) *Tư mã quang viết* : Thần minh giả, thiên địa, chí sở vi dã; vương giả trí sở dĩ sự thiên địa, tác thân mình chí đạo, chiếu chương khả kiến hi.

廣至德章第十三

子曰、君子之教以孝也、非家至而日見之也、教以孝、所以敬天下之爲人父者也、教以悌、所以敬天下之爲人兄者也、教以臣、所以敬天下之爲人君者也、詩云、愷悌君子、民之父母、非至德、其孰能順民如此其大者乎、

廣揚名章第十四

子曰、君子之事親孝、故忠可移於君、事兄悌、故順可移於長、居家理、故治可移於官、是以行成於內、而名立於後世矣、

諫諍章第十五

曾子曰、若夫慈愛恭敬、安親揚名、則聞命矣、敢問子從父之令、可謂孝乎、子曰、是何言與、是何言與、昔者天子有爭臣七人、雖無道不失其天下、諸侯有爭臣五人、雖無道不

Quảng chí đức chương đệ thập tam.

1. Từ viết : Quán tử, chí giáo dĩ hiền dã, phi gia chí nhi nhưt kiến chí dã. Giáo dĩ hiền sở dĩ kính thiên hạ chí vi nhân phụ giả dã, giáo dĩ thần, sở dĩ kính thiên hạ chí vi nhơn quán giả dã. — 2. Thi vân : Khái dễ quán tử, dân chi phụ mẫu. — 3. Phi chí đức, kỳ thực năng thuận dân như thờ ; kỳ đại giả hó ? (1)

Quảng dương danh chương đệ thập tứ.

1. Từ viết : Quán tử chí sự thân hiền, cò trung khả dĩ ư quán ; sự huinh dễ, cò thuận khả dĩ ư trường ; cư gia lý, cò trị khả dĩ ư quan. (2.) Thi dĩ hạnh thành ư nội, nhi danh lập ư hậu thế hĩ.

Gián tránh chương đệ thập ngũ.

1. Tâng từ viết : Nhược phủ, tử, ái, cung, kính, an thân, dương danh, tác vãn mạng hĩ. Cầm vãn : tử tưng phụ chí linh, khả vi hiền hó ? — 2. Từ viết : Thi hà ngôn dư ! thị hà ngôn dư ! Tích giả thiên tử hữu tránh thần thầt nhân, tuy vô đạo, bất thắt kỳ thiên hạ. Chư hầu hữu tránh thần ngũ nhơn, tuy vô đạo, bất

Bài giải rộng đường đức rất lớn, thứ mười ba.

1. (Đức phu) từ rằng : (Người) quán tử (là) kẻ dạy về lòng thảo vậy, chẳng phải (mỗi) nhà (mỗi) đền và (mỗi) ngày (mỗi) thầy họ vậy. Dạy về (lòng) thảo là đức cử kính kẻ làm cha người thiên hạ (trời đất) vậy ; dạy về (lòng) thuận là đức cử kính kẻ làm anh người thiên hạ vậy ; dạy về (phần làm) tời, là đức cử kính đứng làm vua thiên hạ vậy. — 2. Kính thì rằng : Vui thay ! dễ thay ! (cho người) quán tử, cha mẹ dân. — 3. (Nếu) chẳng phải (người) có lòng lành lắm, cớ đức lớn, (thì là) ai đó thuận được lòng dân đường ấy, vậy mới là lớn cho chớ !

Bài giải rộng việc bia danh tiếng, thứ mười bốn.

1. (Đức phu) từ rằng : (Người) quán tử (là) kẻ (phụng) sự người thân (được) hiền ; cho nên (lòng) trung dời (được) tời vua. (Phụng) sự anh (được) thuận ; cho nên lòng thuận dời (được) tời nơi kẻ lớn (người) trường thượng). Cư (xử việc) nhà (được) yên ; cho nên trị (ấy) dời (được) tời (việc) làm quan. Ấy hề nết (tốt) nên (được) nơi trong, rồi thì tiếng (tốt) có nơi dời sau vậy.

Bài can gián, thứ mười lăm.

1. (Thấy) Tâng từ rằng : Vậy thì lành, yêu, cung, kính, yên (lòng) cha mẹ, rõ ràng danh tiếng thời nghe dạy rồi. Dám hỏi (chớ) con theo mạng của cha, nên gọi là thảo chăng ? — 2. (Đức phu) từ rằng : Ấy nói gì vậy, ấy nói gì vậy ! Xưa kia, vì thiên tử có tời (hay) can gián bảy người, dẫu không đạo (đức cũng) chẳng mắt thiên hạ (nhơn dân) mình ; chư hầu có tời (hay) can gián năm người, dẫu không đạo (đức cũng) chẳng

(1) Châu thân viết : Thích thi chi nghĩa : vị thiết phi tiên vương chí đức, yên năng dĩ thuận thiên hạ, hữu như thờ chí đại giả. — (2) Trịnh thị viết : Quán tử sở cư tác hóa, cò khả dĩ ư quan dã.

憂喪則致其哀、祭則致其嚴、五者備矣、然後能事親、事親者、居上不驕、爲下不亂、在醜不爭、居上而驕、則亡、爲下而亂、則刑、在醜而爭、則兵、三者不除、雖日用三牲之養、猶爲不孝也。

五刑章第十一

子曰、五刑之屬三千、而罪莫大於不孝、要君者無上、非聖人者無法、非孝者無親、此大亂之道也。

廣要道章第十二

子曰、教民親愛、莫善於孝、教民禮順、莫善於悌、移風易俗、莫善於樂、安上治民、莫善於禮、禮者敬而已矣、故敬其父、則子悅、敬其兄、則弟悅、敬其君、則臣悅、敬一人而千萬人悅、所敬者寡、而悅者衆、此之謂要道也。

vu ; tang, tác trí kỳ ai ; tề, tác trí kỳ nghiêm. Ngũ giả bị hi ; nhiên hậu năng sự thân. Sự thân giả, cư thượng, bất kiêu ; vi hạ, bất loạn ; tại xú, bất tranh. Cư thượng nhi kiêu, tác vong ; vi hạ nhi loạn, tác hình ; tại xú nhi tranh, tác binh. Tam giả bất trừ ; tuy nhứt dụng tam sanh chỉ đường, du vi bất hiền dã.

Ngũ hình chương đệ thập nhứt.

1. Từ viết : Ngũ hình chỉ thuộc tam thiên, nhi tội mạc đại ư bất hiền. Yêu quân giả, vô thượng ; phi thánh nhơn giả vô pháp ; phi hiền giả vô thân. Thử đại loạn chỉ đạo dã.

Quảng yêu đạo chương đệ thập nhị.

1. Từ viết : Giáo dân thân ái, mạc thiện ư hiền ; giáo dân lễ thuận, mạc thiện ư dề ; di phong diệc tục, mạc thiện ư nhạc ; an thượng trị dân, mạc thiện ư lễ. Lễ giả, kính nhi dĩ hi. Cổ kính kỹ phụ, tác tử duyệt ; kính kỹ huynh, tác đệ duyệt ; kính kỹ quân, tác thân duyệt. Kính nhứt nhơn nhi thiên vạn nhơn duyệt. Sở kính giả quả, nhi duyệt giả chúng. Thử chỉ vi yêu đạo dã (1).

lo, (đề) tang thời nó hết lòng thương (xót), tề (tự) t^oí nó hết lòng nghiêm (trang). Năm đức ấy đủ vậy ; vậy sau (mới) phụng sự được cha mẹ. Kê (thiệt lòng phụng) sự cha mẹ, (thì) ở trên (dân) chẳng (có lòng) kiêu (ngạo), lâm (bực) dưới chẳng (rối) loạn ; (ở) tại (chỗ) đóng (đào) chẳng kính chông tranh (dua). (Vi) ở trên mà kiêu thì mất, lâm (vai) dưới mà loạn (thì) bị hình (phạt), ở chỗ đóng mà danh (mã) thì bị binh (dao thương tích.) Ba (đều) ấy chẳng trừ (bỏ, thì) đầu (mối) ngày dùng nuôi (cha mẹ) hạ con sanh (là trâu, dê, heo), thì cũng cầu kêu là chẳng thảo vậy.

● *Bài năm hình phạt, thứ mười một.*

1. Đức phụ tử ràng : (Điều luật) thuộc (về) năm hình phạt (thì) là ba ngăn, mà tội (gi cũng) chẳng lớn hơn (tội) chẳng (có lòng) thảo. Kê hiệp (chè) vua (thì) chẳng biết ai) trên, kê (nói đứng) thánh nhân (là) quây (thì) chẳng (biết) phép, kê chẳng (có) hiền (thì) là) không (tưởng) tới) cha mẹ. Ấy (đó) là) đường (rối) loạn lớn vậy.

Bài giải rộng nẻo tất, thứ mười hai.

1. Đức phụ tử ràng : Dạy dân thương yêu (vua như cha mẹ), (thì) chẳng chỉ hay hơn (là) mình có lòng) thảo ; dạy dân (cho) biết) lễ (mà) thuận (đàng) anh), (thì) chẳng chỉ hay hơn (là) mình có) lòng) thuận ; đời) lại) thối (tối), đổi (khờ) tục (hư, thì) chẳng chỉ hay hơn (là) mình theo) nhạc (hỏa) nhã.) (Muôn) an trên (mà) trị dân (dưới, thì) chẳng chỉ hay hơn (là) mình ở) theo) lễ. Lễ ấy (là) kính mà thôi vậy. Cho nên kính người cha nó, thì con đẹp (lòng), kính người anh nó, thì em đẹp (lòng), kính vua chúa nó, thì (kê) làm) tôi) đẹp lòng, kính một người mà ngàn muôn người đẹp (lòng). Chỗ kính đó (thì) ít, mà chỗ đẹp (lòng) thì đông. Ấy gọi (đều) đó (là) đường) tất) vậy.

(1) *Châu thân viết : Kính phụ, kính huynh, kính quân, kính nhứt nhơn, sở kính giả thậm quả dã. Từ duyệt, đệ duyệt, thân duyệt, thiên vạn nhơn duyệt, sở duyệt giả thậm chúng dã. Thượng văn sở văn : Nãi tiên vương chỉ yêu đạo.*

明堂以配上帝，是以四海之內，各以其職來祭。夫聖人之德，又何以加於孝乎？故親生之膝下，以養父母，日嚴。聖人因嚴以教敬，因親以教愛。聖人之教，不肅而成，其政不嚴而治。其所因者，本也。父子之道，天性也。君臣之義也。父母生之，續莫大焉。君親臨之，厚莫重焉。故不愛其親，而愛他人者，謂之悖德；不敬其親，而敬他人者，謂之悖禮。以順則逆，民無則焉。不在於善，而皆在於凶德，雖得之，君子不貴也。君子則不然，言思可道，行思可樂，德義可尊，作事可法，容止可觀，進退可度，以臨其民，是以其民畏而愛之，則而象之，故能成其德教，而行其政令。詩云：淑人君子，其儀不忒。

紀孝行章第十

子曰：孝子之事親也，居則致其敬，養則致其樂，病則致其

Minh đường dĩ phôi Thượng đế, thị dĩ tứ hải chi nội, các dĩ kỳ chức lai tề. Phủ thánh nhơn chi đức, hựu hà dĩ gia ư hiều hồ? Cồ thân sanh chi tất hạ, dĩ dưỡng phụ mẫu nhứt nghiêm. Thánh nhân nhơn nghiêm dĩ giáo kỉnh; nhơn thân dĩ giáo ái. Thánh nhân chi giáo, bất túc nhi thánh, kỳ chánh bất nghiêm nhi trị, kỳ sớ nhơn giả bỗn dã. Phụ tử chi đạo, thiên tánh dã, quân thần chi nghĩa dã. Phụ mẫu sanh chi, thực mạc đại yên! Quân thần lâm chi, hậu mạc trọng yên! Cồ bất ái kỳ thân, nhi ái tha nhân giả, vị chi bội đức; bất kỉnh kỳ thân, nhi kỉnh tha nhân giả, vị chi bội lễ. Dĩ thuận tác nghịch, dân vô tác yên. Bất tại ư thiện, nhi giai tại ư hung đức; tuy dác chi, quân tử bất quý dã. Quân tử tác bất nhiên: ngôn tư khả đạo, hành tư khả lạc (1), đức nghĩa khả tôn, tác sự khả pháp, dung chỉ khả quan, tâm thời khả độ, dĩ lâm kỳ dân, thị dĩ kỳ dân úy nhi ái chi, tác nhi tượng chi. Cồ năng thành kỳ đức giáo, nhi hành kỳ chánh lĩnh. — 3. Thi vãn: Thực nhơn quân tử, kỳ nghi bất thất (2).

Kỷ hiều hạnh chương đệ thập.

1, Tử viêt: Hiều tử chi sự thân dã; cư, tác trí kỳ kỉnh; dưỡng, tác trí kỳ lạc; bình, tác trí kỳ

(chỗ) Minh đường mà sánh (với vị) Thượng đế (vua cõi trên). Ấy nên (các nước) trong bốn (phía) biển đều cứ theo chức mình (mà) dền (mà) tề. Vả chẳng đức (hạnh đứng) thánh nhơn lại có chi thêm nơi hiều sao? Cho nên (cứ lòng) thương (theo hổi thơ ầu) quân (lời) dưới gối mà nuôi cha mẹ (thì mỗi) ngày (mỗi) nghiêm. Đức thánh nhân nhơn nghiêm mà dạy kỉnh, nhơn thương mà dạy mền. (Việc đức) thánh nhơn dạy, chẳng gác mà nên, (việc) người trị (dân) chẳng nhac mà yên, chỗ người nhơn đó là gốc vậy. Đạo cha con là tánh Trời (sinh) vậy, là nghĩa vua tôi vậy. Cha mẹ sanh (ra) đó, (việc) nuôi (theo là) chẳng chi lớn hơn vậy. Vua thương (dưỡng) cha mẹ mà trị đó, việc hậu chẳng chi trọng hơn vậy. Cho nên kẻ chẳng thương cha mẹ, mà thương người khác, gọi kẻ đó là trái đức; kẻ chẳng kính cha mẹ, mà kính người khác, gọi kẻ đó là trái lễ. Vế (đều) thuận thì lâm nghịch, dân không bắt chước đầu. Chẳng ở theo lành, mà đều ở theo đức dữ; (thì) tuy là được việc đó, song le (người) quân tử chẳng quý vậy, (người) quân tử thì chẳng vậy. Nói cho nên nói, làm cho được vui. Đức nghĩa nên tôn, làm việc (gì) được (cho dân) bắt chước, dung nghi (đi đứng) nên (cho dân) xem, tới lui được (có) chừng (có) dỗi, dạng mà trị dân mình; ấy nên dân mình sợ và thương đó, bắt chước và (muôn) giông (theo) đó. Cho nên được trọn đức mình dạy, mà làm ra lĩnh mình trị (nước). — 2. Kinh thi rằng: Người lành (cùng người) quân tử, phép mình (lâm) chẳng sai.

Bài ghi lòng thảo nết tốt, thứ mười.

1. (Đức) phu tử rằng: Con thảo nó (phụng) sự cha mẹ vậy (thì) ở (nhà) thời nó hết lòng kính, nuôi (thì) nó hết lòng vui, có bệnh thời nó hết lòng

(1) Trịnh thị viêt: Tư khả đạo nhi hậu ngôn, nhơn tác tín dã; tư khả lạc nhi hậu hành, nhơn tác duyệt dã. — (2) Trịnh thị viêt: Thủ nghĩa: Quân tử oai nghi bất sai, vị nhơn pháp tác.

孝治章第八

子曰、昔者明王之以孝治天下也、不敢遺小國之臣、而況於公侯伯子男乎、故得萬國之懽心、以事其先王、治國者、不敢侮於鰥寡、而況於士民乎、故得百姓之懽心、以事其先君、治家者、不敢失於臣妾、而況於妻子乎、故得人之懽心、以事其親、夫然、故生則親安之、祭則鬼享之、是以天下和平、災害不生、禍亂不作、故明王之以孝治天下也、如此、詩云、有覺德行、四國順之、

聖治章第九

曾子曰、敢問聖人之德、無以加於孝乎、子曰、天地之性、人為貴、人之行、莫大於孝、孝莫大於嚴父、嚴父莫大於配天、則周公其人也、昔者周公郊祀后稷以配天、宗祀文王於

Hiếu trị chương đệ bát.

1. Từ viết : Tích giả minh hoàng, chi dĩ hiếu trị thiên hạ dã, bất cảm đi tiểu quốc chi thần, nhi hoàng ư công hầu bá tử nam hó ? Cổ đức vạn quốc chi hoan tâm, dĩ sự kỳ tiên vương. Trị quốc giả bất cảm vô ư quan quả, nhi hoàng ư sĩ dân hó ? Cổ đức bá tánh chi hoan tâm, dĩ sự kỳ tiên quân. Trị gia giả bất cảm thất ư thân thiếp, nhi hoàng ư thê tử hó ? Cổ đức nhơn chi hoan tâm, dĩ sự kỳ thân thân. Phù nhiên, cổ sanh, tác thân an chí ; tề, tác quí hưởng chí. Thị dĩ thiên hạ hòa bình, tai hại bất sinh, họa loạn bất tác. Cổ minh vương chi dĩ hiếu trị thiên hạ dã, như thế. — 2. Thi vân : Hữu giặc đức hạnh, tứ quốc thuận chí. (1)

Thánh trị chương đệ cửu.

1. Tăng tử viết : Cảm vận thánh nhơn chi đức, vô dĩ gia ư hiếu hó ? — 2. Từ viết : Thiên địa chi thánh, nhơn vi q i ; nhơn chi hạnh, mạc đại ư hiếu. Hiền mạc đại ư nghiêm phụ ; nghiêm phụ mạc đại ư phò Thiên : tác Châu công kỳ nhơn dã. (2) Tích giả, Châu công giao tự Hậu tác dĩ phò Thiên, tông tự Văn vương ư

Bài lấy lòng thảo trị dân, thứ tám.

1. (Đức phu) từ rằng : Xưa kia (các vị) vua sáng, người dùng (lòng) thảo (mà) trị (người trong) thiên hạ vậy, chẳng dám (bỏ) sót (người làm) tôi ở nước nhỏ, mà hoàng chi là tôi (nhưng) bậc) công, hầu, bá, tề, nam ; cho nên được muôn nước người ta vui lòng, mà thờ (các vị) vua trước mình. Kẻ trị nước chẳng dám để dui tới người góa, vợ, kẻ góa chồng, mà hoàng chi tới kẻ sĩ (cùng) người dân ; cho nên được trăm họ người ta vui lòng, mà thờ các vua chúa mình. Kẻ trị nhà chẳng dám mắt (lòng) tới tôi (tớ) cùng người) hầu, mà hoàng chi tới vợ con ; cho nên được người ta họ vui lòng, mà thờ người thân mình. Vả vậy, cho nên (khi còn) sống thì cha mẹ yên (về sự) sống ; (khi mất có) tề thì hồn hưởng (của tề) đó. Ấy nên trong thiên hạ (được) hòa (được) bình, tai hại chẳng (có) sanh, họa loạn chẳng (có) dầy ; cho nên các vị mình vương người dùng lòng thảo mà trị người thiên hạ vậy dường ấy. — 2. Kinh thi rằng : Có đức hạnh lớn (thì các) nước (trong) bốn (phương) trời) thuận (theo) đó.

Bài dùng thánh nhơn trị dân, thứ chín.

1. (Thấy) Tăng tử rằng : Dám hỏi đức (giáo) đứng) thánh nhơn, không lấy (chi mà) thêm nơi (lòng) thảo sao ? — 2. (Đức phu) từ rằng : (Trong) tánh (mạng) trời đất (sanh ra, thì con) người là quý ; (trong đức) hạnh người ta, thì chẳng chi lớn hơn lòng thảo. Lòng thảo chẳng chi lớn hơn là kính cha, kính cha chẳng chi lớn hơn là sánh với Trời ; thờ (lòng) Châu công (phải) đứng làm) người vậy. Xưa kia, (ông) Châu công (lập) Nam) giáo, thờ (vua) Hậu tác mà sánh (với ông) Trời, (lập) nhà) tông (miếu) thờ (vua) Văn vương nơi

(1) Trịnh thị viết : Thủ nghĩa : Thiên tử hữu đại đức hạnh, tác tứ phương chi quốc, thuận nhi hành chi. — (2) Trịnh huyên viết : Phụ giả, tề chi thiên dã, sát kể chi thiên, dờ công dĩ thiên, phò hiếu tề dã.

事長則順、忠順不失、以事其上、然後能保其祿位、而守其祭祀、蓋士之孝也、詩曰、夙興夜寐、無忝爾所生、

庶人章第六

用天之道、分地之利、謹身節用、以養父母、此庶人之孝也、故自天子至於庶人、孝無終始、而患不及者、未之有也、

三才章第七

曾子曰、甚哉、孝之大也、子曰、夫孝、天之經也、地之義也、民之行也、天地之經、而民是則之、則天之明、因地之利、以順天下、是以其教不肅而成、其政不嚴而治、先王見教之可以化民也、是故先之以博愛、而民莫遺其親、陳之以德義、而民興行、先之以敬讓、而民不爭、導之以禮樂、而民和睦、示之以好惡、而民知禁、詩云、赫赫師尹、民具爾瞻、

sự trường tắc thuận. Trung thuận bát thất dĩ sự kỳ thượng, nhiên hậu năng bảo kỹ lực vị, nhi thủ kỹ tề tự; cái sĩ chi hiệu dã. — 2. Thi viết : Túc hưng dạ mị, vô thiềm nhĩ sở sanh.

Thư nhơn chương đệ lục.

1. Dụng thiên chi đạo, phân địa chi lợi, cần thân tiết dụng, dĩ dưỡng phụ mẫu. Thủ thư nhơn chi hiệu dã. Cồ tự thiên tử chí ư thứ nhơn, hiệu vô chung thĩ, nhĩ hoạn bát cập giả, vị chi hữu dã. (1)

Tam tài chương đệ thất.

1. Tăng từ viết : Thận tai, hiệu chi đại dã ! — 2. Từ viết : Phủ hiệu, thiên chi kinh dã, địa chi nghĩa dã, dân chi hạnh dã. Thiên địa chi kính, nhĩ dân thị tác chi. Tác thiên chi minh, nhơn địa chi lợi, dĩ thuận thiên hạ. Thị dĩ kỳ giáo bát túc nhĩ thành, kỹ chánh bát nghiêm nhĩ trị. Tiên vương kiến giáo chi khả dĩ hóa dân dã; thị cồ tiên chi dĩ bác ái, nhĩ dân mạc dĩ kỳ thân; trần chi dĩ đức nghĩa, nhĩ dân hưng hạnh; tiên chi dĩ kình nhượng, nhĩ dân bát tranh; đạo chi dĩ lễ nhạc, nhĩ dân hòa mục; thị chi dĩ hảo ò, nhĩ dân tri cảm. — 3. Thi vân : Hích hích sự Doãn! dân cụ nhĩ chiêm.

phụng sự kẻ lớn thì (được) thuận. Lòng trung lòng thuận chẳng lỗi (chẳng sai), mà phụng sự người bé trên mình; vậy sau giữ được (bổn) lòng (đúng) vị mình và giữ (việc) mình tề tự; ấy là lòng thảo của kẻ sĩ (hàng quan nhỏ) vậy. — 2. Kinh thi rằng: Sáng ngày dậy, bang đêm ngủ, khỏi (cho) nhục (tới) người sanh (ra) người!

Bài kể thứ nhơn, thứ sáu.

1. Dùng theo phép trời (mùa màn), chia theo lợi đất (thổ nghi), giữ mình, tính (việc) dùng, đặng mà nuôi cha (nuôi) mẹ; ấy là lòng thảo của kẻ thứ nhơn (người thiên hạ) vậy. (Cho) nên từ vị thiên tử (con trời là vua) cho tới kẻ thứ nhơn (chúng dân), hiệu không được trọn sau vẹn trước, mà họa hoạn chẳng òn ầy, là chưa có đức đó vậy. (1)

Bắt về Trời, Đắt với Người, thứ bảy.

1. (Thấy) Tăng từ rằng : (Lòng) thảo thì là lớn lắm ! — 2. (Đức) phu tử rằng : Và chẳng lòng thảo (là lễ) thường trời (sanh) vậy, (là đức) phải nghĩa đất (sinh) vậy, (là tánh) nét dân (có) vậy. Lễ thường trời đất, mà dân (thì) phải bắt chước đó. Bắt chước sự sáng (trên) trời, cứ theo việc lợi (dưới) đất, mà êm trong thiên hạ, ấy là việc mình dạy chẳng gât mà nên, việc mình trị chẳng nhạc mà yên. Các vị vua trước thầy việc dạy nó cái (lòng) dân được vậy, ấy nên lấy lòng rộng thương làm trước đó, mà dân chẳng ai bỏ sót người thân mình; lấy đức nghĩa mà bày đó, mà dân dầy (theo) hạnh (tốt); lấy lòng kính nhường làm trước đó, mà dân chẳng tranh; lấy việc lễ nhạc (hòa nhã) đặc đó, mà dân (được) hòa (được) êm; lấy đức ưa đều ghét mà bia đó, mà dân biết (sự) cảm. — 2. Kinh thi rằng: Chối chói (thề) sự (họ) Doãn, dân đều xem người!

(1) *Trình thị viết* : Thủ tự thiên tử, chung ư thứ nhơn, tôn ti tuy thủ, hiệu đạo đồng trí, nhĩ hoạn bát năng cập giả, vị chi hữu dã. — *Phạm tử viết* : Thứ nhơn dĩ dưỡng phụ mẫu vi hiệu; tự sĩ dĩ thượng, tác mạc bát hữu ư, sĩ dĩ thủ tề tự vi hiệu, khanh đại phu dĩ thủ tông miếu vi hiệu, chư hầu dĩ bảo xã tắc vi hiệu, chi ư ai kinh chi đạo, tất tự thiên tử chí ư thứ nhơn, nhứt dã; thĩ ư sự thân, chung ư lập thân giả, hiệu chi chung thĩ, tự thiên tử chí ư thứ nhơn, hiệu bát năng hữu chung hữu thĩ, nhĩ họa hoạn bát cập giả, vị chi hữu dã. Thiên tử bát năng hình tứ hải, chư hầu bát năng bảo xã tắc, khanh đại phu bát năng thủ tông miếu, sĩ bát năng thủ tề tự, thứ nhơn bát năng dưỡng phụ mẫu, vị hữu tai bát cập kỳ thân giả dã.

在上不驕、高而不危、制節謹度、滿而不溢、高而不危、所以長守貴也、滿而不溢、所以長守富也、富貴不離其身、然後能保其社稷、而和其民人、蓋諸侯之孝也、詩云、戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰、

卿大夫章第四

非先王之法、服不敢服、非先王之法、言不敢道、非先王之德行、不敢行、是故非法不言、非道不行、口無擇言、身無擇行、言滿天下、無口過、行滿天下、無怨惡、三者備矣、然後能守其宗廟、蓋卿大夫之孝也、詩云、夙夜匪懈、以事一人、

士章第五

資於事父、以事母、而愛同、資於事父、以事君、而敬同、故母取其愛、而君取其敬、兼之者、父也、故以孝事君、則忠、以敬

1. Tại thường bắt kiêu, cao nhi bắt nguy; chề tiết cần độ, mãn nhi bắt dật. Cao nhi bắt nguy, sỗ dĩ trường thủ quý dã; mãn nhi bắt dật, sỗ dĩ trường thủ phú dã. Phú quý bất tị kỳ thân, nhiên hậu năng bảo kỳ xả tác, nhi hóa kỳ nhơn dân; cái chư hầu chi hiền dã. — 2. Thi vân: Chiến chiến cần cần! như lâm thâm yên, như lý bạc băng!

Khánh đại phu chương đệ tứ.

1. Phi tìn vương chi pháp phục, bất cảm phục; phi tiên vương chi đức hạnh, bất cảm hành. Thị cổ phi pháp, bất ngôn; phi đạo, bất hành. Khẩu vô trạch ngôn; thân vô trạch hạnh. Ngôn mãn thiên hạ, vô khẩu quá; hành mãn thiên hạ, vô oán ác. (1) Tam giả bị hi; nhiên hậu năng thủ ki tông miếu, cái khanh đại phu chi hiền dã. — 2. Thi vân: Túc dạ phi giải, dĩ sự nhưt nhơn.

Sĩ chương đệ ngũ.

1. Tư ư sự phụ dĩ sự mẫu, nhi ái đồng; tư ư sự phu dĩ sự quân, nhi kính đồng. Cổ mẫu thủ kỳ ái, nhi quân thủ kỳ kính; kim chi giả phụ dã. (2) Cổ dĩ hiếu sự quân tác trung; dĩ kính

1. Ở trên chẳng kiêu, (thì) cao mà chẳng hiểm nghèo; xài phí dẽ dặt (có chừng có dỗi, thì) dầy mà chẳng trắng. Cao mà chẳng hiểm nghèo, thì là đều đặn mà bền giữ ngôi sang vậy; dầy mà chẳng trắng, thì là đều được mà bền giữ phận giàu vậy. Giàu sang chẳng xa mình ta, thì mới giữ nên xã tắc ta được, mà hòa nhơn dân ta; ấy là hiền của bậc chư hầu vậy. — 2. Kinh thi rằng: E sợ dẽ dặt, như đèn vực sâu, như bước (trên) giả mỏng!

Bài quan khanh quan đại phu, thứ tư.

1. Chẳng phải đồ mặc theo phép các vị vua trước, (thì) chẳng dám mặc; chẳng phải lời nói theo phép các vị vua trước, (thì) chẳng dám nói; chẳng phải việc làm theo đức hạnh các vị vua trước, (thì) chẳng dám làm; ấy nên chẳng phải phép chẳng nói; chẳng phải đạo chẳng làm. Miệng khỏi lựa lời; mình khỏi lựa nết. Nói cũng trong thiên hạ (mà) miệng khỏi lối lảm; làm cũng trong thiên hạ (mà) khối (mang) oán khỏi (chị) xâu. Ba (đều) ấy đủ vậy; rồi sâu giữ được chỗ tông miếu mình; ấy là lòng thảo của (quan) khanh (cùng quan) đại phu (hàng quan lớn) vậy. — 2. Kinh thi rằng: Ngày đêm chẳng trễ nải, dặng mà thờ một người (là vị thiên tử).

Bài kể sĩ, thứ năm.

1. Nhơn (theo việc) phụng sự cha mà phụng sự mẹ, (thì lòng) thương đồng (đều); nhơn (theo việc) phụng sự cha mà phụng sự vua, (thì lòng) kính đồng (đều). Cho nên mẹ được lòng mình thương, còn vua được lòng mình kính, kể gồm (cả hai) lòng ấy là cha vậy. Cho nên lầy lòng thảo phụng sự vua (thì được) trung; lầy lòng kính

(1) Trịnh thị viết: Lễ pháp chi ngôn, yên hiếu khẩu quá; đạo đức chi hạnh, sự vô oán ác. — (2) Cựu thuyết viết: Nhập sĩ bốn đức an thân, phi tham vinh quý dã. Nhược dụng an thân chi tâm tác vi trung dã. Nhөөдөүдөөгө tham vinh chi tâm tác phi trung dã.

開宗明義章第一

仲尼居、曾子侍。子曰：先王有至德要道，以順天下，民用和睦，上下無怨。女知之乎？曾子避席曰：參不敏，何足以知之？子曰：夫孝，德之本也，教之所由生也。復坐。吾語女。身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也。立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也。夫孝，始於事親，中於事君，終於立身。大雅云：無念爾祖，聿修厥德。

天子章第二

子曰：愛親者，不敢惡於人；敬親者，不敢慢於人。愛敬盡於事親，而德教加於百姓，刑于四海，蓋天子之孝也。甫刑云：一人有慶，兆民賴之。

諸侯章第三

Khai tông minh nghĩa chương đệ nhất. (1)

1. Trọng ni cư, Tăng tử thị. — 2. Tử viêt : Tiên vương hữu chí đức yêu đạo, dĩ thuận thiên hạ, dân dụng hòa mục, thượng hạ vô oán. Như tri chí hó? — 3. Tăng tử tị tịch viêt : Sầm bất mãn; hà túc dĩ tri chí? — 4. Tử viêt : Phủ hiều, đức chí bốn đã, giáo chí sớ do sanh đã. Phục tọa; ngộ ngữ như. Thân, thể, phát, phu, thọ chí phụ mẫu, bất cảm hủy thương, hiều chí thĩ đã. Lập thân, hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiều phụ mẫu; hiều chí chung đã. Phủ hiều, thĩ ư sự thân; trung ư sự quốc; chung ư lập thân. — 5. Đại nhĩ vân : Vô niệm nhĩ tổ, duật tu khuyết đức. (2)

Thiên tử chương đệ nhị.

1. Tử viêt : Ái thân giả bất cảm ô ư nhơn. Kinh thân giả bất cảm mạn ư nhơn. (3) Ai kinh tận ư sự thân, nhĩ đức giáo gia ư bá tánh, hình vu tứ hải, cái thiên tử chí hiều đã. — 2. Phủ hình vân : Nhứt nhơn hữu khánh, triêu dân lại chí.

Chư hầu chương đệ tam.

Bài bày tích sách, tỏ nghĩa hiều, thứ nhứt.

1. (Đức) Trọng ni ở (không). (Thấy) Tăng tử (ngồi) hầu. — 2. (Đức Phu) tử rằng : (Các vị) vua trước có đạo đức chí yêu (có đức lớn, có nẻo tắc) mới thuận (được người trong) thiên hạ. Dân dùng (mà) hòa (mà) êm; trên dưới không oán (trách nhau). Người biết (đều) đó chăng? — 3. Thấy Tăng (đứng) tránh khỏi chiều (mà) rằng : (tối tên) Sầm chẳng (được) sáng, dù (sức) đầu mà biết (đều) đó? — 4. (Đức Phu) tử rằng : Vả (chẳng) hiều (là) gốc (đàng) đức vậy, nơi (đó) mà ra (việc) dạy vậy. Ngồi lại : Tả bảo (cho) người (rõ). Minh, vóc, tóc, da, chịu đó (của) cha mẹ; chẳng dám (cho) hư hại; (là) đầu (việc) thảo vậy. (Làm) nên thân (phận), làm (đều) đạo (nghĩa); (bia danh) rõ tiếng nơi đời sau, cho dựng vinh hiều cha mẹ, (là) rớt (việc) thảo vậy. Vả (chẳng) hiều (thì) trước (là) một phải phụng) sự cha mẹ; giữa (là) hai phải phụng) sự (vì) vua; sau (là) ba phải làm) nên thân (phận). — 5. (Thiên) Đại nhĩ rằng : Chớ (quên) tưởng (tới) ông bà người, chĩn nói sửa (theo đàng) đức người.

Bài vì thiên tử, thứ hai.

1. (Đức Phu) tử nói : Kể thương cha mẹ chẳng dám ghét tới người (ta), kể kính cha mẹ chẳng dám để (dui) tới người (ta). Thương kính hệt (lòng) nơi (việc phụng) sự cha mẹ, rồi dạy (đường) đức (mới) thêm (được) nơi trăm họ, (mới làm) phép (được) cho (người ở thân trong) bốn biển. (Đó) là hiều của (vì) thiên tử vậy. — 2. (Thiên) Phủ hình rằng : Một người (làm đầu) có phước, (thì) cả triệu dân nhờ (người) đó.

Bài chư hầu, thứ ba.

(1) Thử chương khai trương nhứt kính chi tông bốn, hiều minh ngữ hiều chi ngữ lý. — (2) Trịnh thị viêt . Hằng niệm tiên tổ, thuật tu kỳ đức. — (3) Châu thân viêt: Thiên tử ái kỳ phụ mẫu giả, tất năng suy thờ tâm dĩ ái bá tánh, bất cảm ô đã. Thiên tử kính kỳ phụ mẫu giả, tất năng suy thờ tâm dĩ kính bá tánh, bất cảm mạn đã.

嘉定省

孝經傳義

南圻統理座西職通事

世載張明記撰

嘉定省

孝經傳義

南圻統理座西職通事

世載張明記撰