

HOAN-THO' BẮT TÚY-KIỀU

VỊNH TÍCH

par

LÊ-HOÀNG-MU'U



ic-sanh

PRIX: 0\$30

Hoan-tho'

Túy-Kiều

Saigon, Imprimerie J. VIET

Octobre 1921



HOẠN-THƠ BẮT KIỂU

Người huyện Tích Châu-Thường quê ngụ,
Thúc kỳ tâm đồng đối thơ hương.
Rèn bút nghiên đúng bực văn-chương,
Tra lý lịch đáng gương đức hạnh.
Lắm sở ruộng cò bay thẳng cánh,
Nhiều miêng vườn chó chạy ngay đuôi.
Phận sắc cảm đã dặng an vui,
Cùng ái-nữ con quan Lại-bộ.
Gia thế sáng cửa nhà hào hộ,
Xương-tủy thêm đúng chỗ con quan.
Nàng HOẠN-THƠ chữ phụ rất ngoan,
Đều khắc bạc ghen tương lăm lăm.
Chơi bội thật là nàng không cầm,
Bể tiểu-tinh chí thậm chẳng tra.
Thường khuyên rằng chàng THỨC phải chừa,
Xích-Thắng mới dây-dừa đèn thác.
Thúc chữ dạ dâm đầu trao chát,
Vi ghê con Sư-tử Hà-dòng.
Dông máu ghen chẳng kể danh chồng,
Nêu lập lũng ác không khỏi hại.
Mây năm chẵn trọn niềm ân ái,
Dạn lòng đừng ác đại đối hai.
Nói thì nói vậy chớ: Tuây mây cô mình hại xương mai
Chàng Thúc cũng ước hoài trong bụng.
Nhưng mà: Sợ nổi khó úp voi bằng thún,
Lậu sự ra e dặng chình tương.

Muôn Nam-mô cho trọn cang thường.
Ngặt một nỗi chay trường xót ruột!
Theo nghiêm phụ LÂM-TRI thương cuộc.
Mở ngôi hàng buôn bán đên nay.
Chòn lâu xanh mắng tiêng hằng ngày.
Rằng: Có ả Hoa-khôi KIỂU-NỮ.
Đã quốc-sắc lại thêm hay chữ,
Tài cảm-ki thi họa đều thông;
Lén nghiêm thân hiệp với má hồng.
Thừa diệp rảnh *vén bông bẻ nhánh*,
Thương TÚY-KIỂU con nhà đức hạnh.
Bán mình nàng chuộc rảnh tội cha,
Xa nước non lia cửa lia nhà.
Sa vào chòn *buôn hoa bán nguyệt*.
Dày gió buội còn chi trinh tiết.
Chịu phong trần kể biết lần bao.
Vào lâu-xanh mới xử trướng đào.
Treo dài nhứt chi nường mây ả,
Bao nhiêu bận ong rời bướm rả.
Dập diều cơn gió lá chim-nhánh,
Khá ch đa tình cười cợt năm canh.
Bọn háo sắc vui đành đây tháng,
Đưa Tống-Ngọc lúc trời hừng sáng.
Rước Trường-Khanh chạn vạn vào phòng,
Nghĩ cái thân cháng bướm chường ong.
Dấu mặc kẻ mây Tần mưa Sở,
Giả hun hít làm cho đủ có,
Ai tri âm thiếu nợ nần ai,
Nhớ mẹ cha đòi bữa khôn khuây.
Thương KIM-TRỌNG lụy đây lai láng.

Kim-Lang ôi! Tưởng lời ước ba sanh cùng bạn,
Dè dàu vầy ai hẳn cho chẳng?
Chàng trở qua có nghĩ mà hỏi thăm,
Thì thân thiệp dải dải hết kể,
Chẳng biết em có đành bụn thê,
Cùng chàng Kim trọn thệ nầy chưa?
Nhắc đến chàng lụy nhỏ như mưa,
Hết trông đợi sớm trưa vầy ngời.

Bồng dàu có thiệp hồng gởi lợi.
Qui danh để chàng Thúc hằng buôn;
Kiểu vôi ra tiếp rước vào buồn.
Hiệp đôi mặt kẻ muôn tình tự,
Bạn thanh-khí tỏ niềm tâm sự.
Mặc tình chơi trăng gió gió trăng,
Gặp bạn yêu Kiều há đón ngăn.
Từ đây mới sớm đào tôi mạn.
Cuộc đánh đố mây mưa nhiều trận,
Đều nguyệt-hoa hoa-nguyệt nào nồng.
Chuỗi ân-tình khó kể cho xong,
Kiều với Thúc ghi lòng gắn bó,
Duyên kỳ ngộ tưởng là trăng gió,
Nào hay sau ra cuộc đá-vàng.
Bây giờ đây thiệp thiệp chàng chàng;
Diệp may mắng thung đàn qui quán.
Sanh bỏ phê việc buôn việc bán,
Trương-Súy riêng một tỉnh mười mê;
Đêm đêm ôm đôi má giao kẻ,
Ngày ngày ấp không xê nửa khắc.
Khi bầu rượu ngâm thơ bình trắc,
Lúc hòa đờn lúc sắc lúc cờ,

Nhắc việc vui từ buổi ban sơ,
Quen thuộc nét tóc tơ bận biếu.
Cuộc ở thế ai ai cũng hiểu,
Bắt ba đào sắc dị nịch nhân.
Từ bực vua dĩ chí thứ dân,
Mề sắc trắng như ngân phải lụy.
Thúc-Sanh chịu biết bao tổn phí,
Thương nàng Kiều, quen ý bõc rời ;
Trăm *rồng-xanh* mua lấy trận cười.
Ngàn *cò-trắng* thường tời ca hát,
Mụ TÚ-BÀ thói nhà đen bạc.
Máu tham lam thầy lúi thì mề,
Ng diệp lấu xanh nghiệp ấy thường lè,
Nghê buôn nguyệt bán huê vẫn thế.
Thúc-Sanh thiệt thương Kiều đáo để,
Lương lắm đâu còn kể còn trông ;
Muôn trăm năm kết nghĩa vợ chồng,
Ước mơn thưở tơ hồng vẫn chặt.
Kiều nghe nói xôn như mũi xoát,
Sở đoạn trường nghĩ rất buồn tanh :
« Thân thiệp như hoa đã lia nhánh »
« Chàng như bướm luyến vành nút nhụy »
« Nhà chàng đã sẵn người chủ-quĩ »
« Biết có thương mà nghĩ tiểu-tinh »
« Muôn trăm năm cho trọn chữ tình »
« Xin hỏi lại phân minh nguồn ngọn »
« Vợ chàng vốn mẹ cha lựa chọn »
« Thiệp chàng qua là bọn liêu lãng »
« Chôn lấu-xanh treo giá dãi dăng »
« Cửa vườn mở khôn ngăn bướm lịch »

« Bây giờ chàng có lòng khấn khít »
« Biết sau rồi giữ được thường không ? »
« Đâu đón cho sô lây chồng chung »
« Vợ lớn út hay dung vợ nhỏ ! »
« Thiệp thầy chàng có lòng gấn bó »
« Nền thiệp nguyên đảng đó cùng chàng »
« Sau nhả dẫu ra cuộc dở dang »
« E thân thiệp phải hàm Sư-Tử »
« Chàng thương thiệp xin chàng liệu xử »
« Xử làm sao cho vẹn mười phần »
« Chị không tương còn nổi nhà xuân »
« Trên trông xuống phỏng chừng bao nả ? »
« Nhà xuân ruổi dạ không đành dạ »
« Nghiệp lâu xanh lại trả lâu xanh »
« Phận thiệp đây dẫu vậy cũng đành ? »
« E chàng phải hư danh như giá »
« Thương cho vẹn thì đây đành dạ »
« Tình sao tròn thì thiệp sẽ vắng. »
Cô hai nó ôi ! Nệ chi xa đôi lứa đã gấn,
Lòng đây đó chưa từng sao hữ ?
Khéo nghi ngại làm chi tiểu sự,
Dẫu trăm đều cũng cứ một ta,
Ruổi gặp cơn bình địa phong ba,
Trước vàng đá sau cũng là vàng đá.
Sách có chữ nhứt ngôn thuyết quá,
Dẫu cho rằng tứ mã nan tri,
Ngày sau dẫu bạc nọ ra chi,
Thế chừng có búa trắng riêu nguyệt,
Vợ lớn có sanh tâm ác nghiệt.
Thì nhà ai nầy ở ct.o xong,

Thuận cùng nhau giữ phận thiên phòng,
Bằng mà tặt đồ ta mong gánh vát.
Thung đường dầu chẳng thương quở phạt.
Không lẽ hùm xé nát thịt con ;
Bé nào ta tính cùng vuôn tròn,
Nàng chớ nệ hết còn có chỗ ;
Trước lo dọn cho nàng căng phở,
Sau sâm cho đủ bộ nữ trang ;
Chuỗi đeo tay, nẻo đặt chiến vàng,
Cà ra nhậm kim-cang ba hột.
Hàng *cách-sơ-mia Bon-nê* thiết tốt,
Sâm cho nàng ra tốt bực sang,
Mua *Ô-tô* hứng cảnh thừa nhân,
Xe *Ca-lê* dạo đường hóng mát. »
Kiểu nghe giứt nói : « Thôi đi bác!!!
Thiếp lo câu tọa hưởng kỳ thành,
Phải cùng nhau từ lúc mây xanh,
Nay giàu có mới đành đầu bạc,
Chớ như thiếp giang hồ lưu lạc,
Há dám mơ của bác hay sao ?
Thiếp sợ *Cưu cư* thừa *Thước Sào*,
Chung cuộc ác người sau di nghị.
Tiên xữ kĩ hậu nhi xữ bĩ,
Chẳng lo xa ác bị hại gần,
Ngồi mà chờ nước ngập đên chân.
Phận quán vận lánh thân sao khỏi.
Lời thể sự người tu thường nói :
Nhà muốn nên phải giới cuộc cay ;
Vận biểu hư sô khiến ăn mày,
Mới bày đặt vợ hai chống một.

Đủ thê thiệp khó thương cho trót,
Xét giùm cho bèo bọt chút thân,
Bồi lạt dằng mang lầy nợ nần,
E còn phải sầy chân trái bước.
Buổi còn mới nói chi cũng được;
Lâu ngày rồi lẩn lược chẳng thương :
Thà để đây bán phần buôn hương,
Hơn nghe đố tan xương nát thịt. »
Cô hai nó ôi! « Cô nó nở khiến chi phân chút,
Buôn những lời lụy khít tâm sầu;
Khuyên bậu đừng nghĩ cạn xét sâu.
Cho ta phải buồn rầu tội nghiệp. »
« Như chàng muốn cùng đây trọn kiếp,
Phải thệ nguyện sum hiệp đến già,
Ngày sau ai đem dạ tinh tà,
Thề có mặt trăng già chứng chiều. »

Thúc-Sanh thấy Túy-Kiều đành chịu,
Mới giặc nạng về dầu có nơi,
Rồi cậy người mai mối giữ lời,
Thôi bạc cho Tú-Bà đủ số.
Túy-Kiều đặng lầu-xanh bồi sỏ,
Cùng Thúc-Sanh hội ngộ trước mai:
Tình càng sâu nghĩa lại càng dài:
Nết ân ái càng say càng đắm,
Nửa năm trọn vừa nồng vừa mặng,
Ruối gặp kỳ Thúc-Chánh sang qua;
Đã mấy năm về viển què nhà,
Ngày nay mới trở qua thăm hãng.
Nghe chàng Thúc lầu-xanh kết bạn.
Chiến lời đình chi nộ quả vang;

Thúc-Sanh dẫu theo thói oan đàng,
Ất sự nghiệp muôn ngàn hết kể,
Nhà bắt hạnh mới sanh đều tẻ,
Vấn cha già theo kẻ lầu xanh;
tội nghịch nhi giết thác cũng đành,
Quơ gậy bão Thúc-Sanh liền cúi.
Thúc-Sanh « Muốn nên nghiệp bán buôn theo buổi,
Bất chước đồ phóng nạng ra chi
Điềm của ai mi trả lại tức thì,
Bằng mà nghịch mạng chết đừng trách sô.
Mi cũng biết vợ nhà mi tạt dô,
Sao còn mơ trăng gió nguyệt hoa?
Cớ sự nầy sau có lậu ra,
Té ra lão cũng là thậm sỉ.
Chạy sao khỏi con dâu khi thị.
Cớ đời nầy phỉ chí mi chưa? »
—Thúc-Sanh nằm nước mắt như mưa,
Cúi sát đất lại thưa cùng lão:
« Vấn biết trẻ lời bề hiếu đạo;
Dầu búa riều sấm sét cũng cam;
Song xét vì tay đã nhún chàm,
Việc lỡ vậy biết làm sao sửa.
Xin cha nghĩ hương đà bén lửa,
Tình yêu nhau trót nũa năm chầy,
Ai ôm cầm đi nở giứt giây,
Cho đến đời rẽ bầy anh én.
Thời những tương cùng nhau thắm lén,
Duyên Châu-Trần chẳng hẹn mà xong;
Cha chẳng thương bức môi tơ hồng.
Con liêu thác một lần trọn đạo,

Giận loài rắn nở nào dốt áo,
Bát bể rồi đánh tré sao lành.
Thát phân tay lia sông bao đành,
Ăn thịt tré hùm ngày chẳng nở. »
Thúc-Ông giận la rầy vớ lờ,
Sanh nằng nằng dươn nợ không lý :
Sốt gan ông, ông mới ra đi,
Tả đờn cáo không qui công phủ.

Trác quan sức truyền đòi nội vụ.
Thúc-Sanh cùng tộ phụ Túy-Kiều,
Tới giữa nha quở mắng đền đều.
Chiêu quốc pháp búa riều chẳng vị,
Trai có vợ còn mê đồ-đĩ,

Gái lầu-xanh huê thái hương thừa.
Lần con đen son phân đánh lừa,
Cả hai luận đã vừa thừa tội.

Thúc-Sanh : « Mi dầu biết ăn năn tộ hỏi,
Ta rộng dung tha lỗi, sửa mình ;
Bằng chẳng thì cứ phép gia hình,
Túy-Kiều cửa lầu xanh trả lại. »

Kiều nghe phán đòi hàng lụy sái,
Mới vội vàng cúi lạy bảm phân :

« Nhện nầy vương tơ nợ mấy lần,
Thệ giữ trọn ngôi nhân đền thác.

Trên dầu những chẳng thương quở phạt,
Lòng yêu thơ cũng tạc sắt đỉnh. »

Lịnh phán ra cứ phép gia hình,
Gông với Trống vô tình cha chả !
Cản răng chịu đao giun cuộn má,
Liều châu mày đầu há kêu oan ;

Thúc đứng xa trông thây mặt nàng,
Cổ mang trông chàng càng xót dạ.
Nỗi oan khức khóc than phận đóa :
« *Kiều-Nương* ôi ! Cũng vì ta cãi quabuổi đầu.
Bời cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu,
Đề trắng túi huê sáu đến đời. »
Quan Phủ nghe động lòng gạn hỏi,
Lời riêng tây mọi nỗi khai ngay.
Thúc-Sanh liền cúi lạy bằmbày!
Niềm tâm sự những ngày mới kết.
« Phận bèo bọt trước nàng vẫn biết,
Nên nàng đã tính hết xa gần.
Tôi xứng tài nói bôccầu thân,
Bây giờ đề cho nàng mang hại. »
Nghe lời nói Phủ-quan nghĩ lại,
Thương, dẹp oai, rồi dạy giải vi.
« Gái lâu-xanh mà đặng thể ni,
Tuy trắng gió thị phi biết lánh. »
Sanh khoái chí mới làm mặt bảnh,
Bằmbày thêm đức hạnh nàng *Kiều*.
Rằng : « Bút nghiên cũng biết ít nhiều,
Cho hay phận bọt bèo trôi nổi. »
Quan Phủ khen và cười và nói :
« Quả tài hơn xả tội tha về :
Lấy Gông-Cây này để làm đề,
Dạy *Kiều* trải giấy huê cất bút.
Kiều vâng lãnh không nao nún chút.
Tay thảo xong một phúc tám hàng.
Phủ khen rằng giá lược thạnh *Đàng*,
Tài sắc ấy n gân vàng khó chuột,

Tài-tử với Giai-nhân vầy cuộc,
Đáng Châu-Trần còn lừa lọc đầu hơn.
Dạy rằng: Thời mưa đừng chác dữ mua hơn
Làm cho lở bực đòn tội nghiệp.
Sanh dầu có chánh-thê tiểu-thiếp,
Cũng là dầu trong đạo gia đình
Vậy thì ông đẹp nổi bất bình.
Cho đôi lứa trọn tình vàng đá. »
Nghe lời dạy Thúc-Ông vâng dạ,
Cho Túy-Kiều thông thả vào ra;
Huệ với Lang náo nức một nhà.
Cay-dắng hóa mạng mà quá đổi !
Mãng vui cuộc rượu cờ sớm tối,
Đè đầu xuân đã đổi qua hè,
Nghĩ phận mình làm lúc mà e.
Đêm thanh vẫn mới than bẽ chung chạ.
Thúc-Lang ôi ! « Từ đôi lứa kết duyên vàng đá
Cả nhân thay đổi đã đầy năm ;
Chẳng thấy tin của chị gọi thăm,
Chàng thì cứ âm thầm mãi thê.
Chị chẳng rõ tương không kiên nể,
Ắc phải sanh nổi tộ về sau ;
Phận thiếp như gỏi bọ nhành giầu
Dò rún biển cạn sâu sảo thâu.
Việc giữ kín như mùn còn lậu,
Chuyện chán chường dễ giầu được sao ?
Đền ngày nay chưa thấy tiêu hao,
Ắc cũng có làm sao chẳng nhẽ,
Vậy thì: Chàng ngừa diệp về thăm luôn thê.
Cho đẹp lòng rồi kể môi mang.

Nều đêm ngày giữ mực giàu quan,
Thiếp mang tiếng bắt mình cùng chị. »
Nghe lời phải Thúc-Sanh phục ý,
Mới sửa sang hành lý hồi trang ;
Rạng ngày ra thừa với xuân đang.
Thúc-Ông cũng hỏi chàng thượng lộ.
Túy-Kiểu mới đưa chồng ra ngõ,
Cắm tay nhau lụy nhỏ, khôn rời ;
Kiểu than rằng : « Non nước xa khơi,
Sao trong âm thì ngoài mới âm.
Thiếp chẳng khác tròn kim lòn chỉ thâm.
Bưng mắt người thiếp gắm chẳng xong
Phận đời ta chút nghĩa đèo hòe
Vé xin liệu nói sông minh bạch.
Chàng cũng khá ghi lòng kun thạch,
Phĩ tình người dựa vách ngói trông.
Có lâu thì đi trọn một đông,
Rời trở lại vợ chồng hiệp mặt. »
Người lên ngựa không ngưng nước mắt,
Kẻ chia bầu như cát tâm bào,
Lá cây phong thu đã nhuộm màu,
Sanh lược dặm Kiêu vào trướng nội.

♫

Hoạn-Thơ chịu một mình sớm tối,
Năm canh u ám nghiên gỏi cô phòng.
Nghe người dọn vườn mới thêm bông,
Trông tin tức của chồng chẳng có.
Trách người nở phụ Đấng tham Đồ,

Bạc đen mê trắng gió chi mà.
Vi bằng chàng thú thiệt cùng ta,
Thì ta cũng dung tha cho đó.
Lại bùng bít làm tuồng trẻ nhỏ,
Nghĩ bề kia nổi nọ nực cười.
Nàng tính rằng : « Cách mặc khuất lời,
Thiếp cũng nguyện phá chơi cho then.
Ba mươi đời kiên bò miệng chén,
Bất ngày nào không đặng phải âu ;
Làm cho người nhìn chẳng được nhau,
Đày đền kiếp cắt đầu chẳng nổi. »
Có người đến thầy lay chỉ mối,
Hoạn-Thơ không thêm hỏi một lời.
Lại nổi hung đánh vĩa toi bời,
Che kín chẳng hở hơi ai biết.
Tôi phụ độc nhọn tâm quả thiệt,
Sớm khuya lo một việc chủ trương.
Cứ nói cười tể chính như thường,
Trong lòng giữ chặt dường đinh sắt.
Xảy nghe tiếng lạc khua phía trác,
Hoạn-Thơ trong lật đặt chạy ra,
Thầy Thúc-Sanh xuống ngựa vào nhà,
Nàng mừng rỡ như là tình thiệt,
Lời tan hiệp kể sao cho xiết,
Nổi hàn-huyên tính biết bao là.
Thúc-Sanh xem trong ý tứ nhà,
Thầy hòa-thuận tưởng là êm ái.
Lời Kiều dặn không thêm nói lại,
Việc tóc tơ chẳng động mảy may ;
Cứ già đồ cười tỉnh nói say.

Sự tình chàng giải bày một tiếng,
Ngờ là việc mình bưng kín miệng,
Ai khảo tra đèn chuyện mà xưng ;
Sợ rút dây sau nữa động rừng,
Nên e ấp dùng dằng chàng nói.
Hoạn-Thơ cũng không thêm đon hỏi,
Ngừa con vui cười nói đầu đầu :
« Rằng những trong Ngọc, Đá, vàng, Thau,
Mười phần đã tin nhau đủ hết.
Khen cho những miệng người ác nghiệt.
Bướm ong bày thêu dệt những lời.
Phải thiệp mà vụn tính như người,
Bia miệng thề chề cười mà chớ. »
Hoạn-Thơ phỉnh, mà Thúc-Sanh không ngờ,
Nên thuận lời nói đỡ cho xuôi.
Nhớ Kiều-nương trong dạ người người.
Mà chẳng dám hở môi rằng lạnh.
Dòm biết ý Hoạn-Thơ nói mảnh :
« Đạo làm con hôn định mới là,
Lâm Tri mau trở lại viên cha,
Đừng lưu luyến mà ra thật hiền. »
Lòng Thúc sáng, Hoạn-Thơ lại biểu,
Nên Sanh máng quýnh quỳêu đời chơn :
Vó-cu chàng vừa giống dặm trường,
Hoạn-Thơ cũng thuận đường viên mẹ.
Đem hết những sự tình cạn kẻ,
Thúc-Sanh mê vợ lẽ bạc đen :
« Con nghĩ dầu giận lấy hôn ghen,
Xâu chóng có ai khen chỉ vợ.
Nên ngành mặt làm tỉnh từ thuở.

Trí sâu con mong gỡ có ngày;
Xứ Lâm--Tri dằng bộ thàng chầy,
Muôn sai kẻ đem dây qua bắt.
Làm bỏ ghét cho người biết mặt.
Đề tiêng nhớ đời nhắc về sau. »
Phu-nhân khen kẻ ấy rất mầu,
Chiu lòng trẻ mặc dầu hạ thủ.
Hoạn-Thơ mới ra tay quần tụ,
Khuyến với Ung là lũ còn-quang.
Trao thuộc mê dặng bão mọi dằng,
Sâm lèo lái trái sang Tề-Hải.

*
*

Từ chút bóng song the ở lại,
Kiểu sớm khuya khếan khoái đợi trông.
Ngày tháng qua thu ướm sang Đông,
Mà chưa thấy mặt chông hỏi cô,
Mái tóc cắt thể cùng ngày nọ,
Nhìn lại coi đã ló châm vai,
Ngồi lo câu gia thất duyên hải.
Chưa biết dặng lâu dài cùng chẳng. ?
Thân sao lắm dầm sương dài nắng,
Biết bao nhiêu cay đắng mới là ?
Nghĩ nổi niêm nước mắt vội sa,
Thậm trách bấy Trăng-già xuôi tệ.
Vắng trắng khuyết canh khuya vẫn về,
Kiểu thập hương làm lẽ vãi trời,
Đừng giữa sân nguyệt chữa dứt lời.
Bỗng chợt thấy những người lược tới.

Tay độc dữ cầm gươm sáng giới,
Quân ác-nhơn áp rưới thuốc vào.
Kiểu mơ màng như giặc chiêm bao,
Nằm thíp thíp biệt âu chi nữa.
Khuyến, Ưng đỡ xóc nằng lên ngựa,
Rối ra tay phóng lửa đốt nhà.
Lại ném vào một cái thầy ma,
Đề mà gạt Thúc-gia tưởng thật,
Ngọn hỏa phát bao nhiêu tĩ tất.
Sợ oản hỗn lật đật lánh thân ;
Tội nghiệp cho-Thúc-Chánh ở gần.
Nghe lửa cháy rần rầu chạy tới,
Thấy với tở xúm khiên nước tưới,
Tan khói đen rối mới kiếm tìm.
Túy-Kiểu đầu bật tích vẫn tâm.
Lại thầy có xương nằm một đồng,
Thúc-Ông cảm thân Kiểu, khóc rông.
Ai lóng nghe cũng động lòng vàng,
Đem thầy về khâm liệm táng an,
Thượng bái vị thờ nằng tại đó.

* *

Thúc-Sanh măng lẩn theo đảng bộ.
Chưa đến nhà nào rõ chi đâu ;
Chừng dừng cương thầy cảnh thêm rầu
Tro một đồng thơ lâu tro vách,
Sánh quày ngựa bước dặng nhẹ tách,
Qua xuân đường tấm mách sự gian,
Thầy mặt con Thúc-Chánh khóc òa,
Nhìn bái vị Sánh đà lụy ứa.

« Bậu ôi ! Cháy gan phổi nổi phiền vì lửa,
Đứt ruột rà lụy ứa vì tình.
Tưởng tròn câu hải thệ sơn minh,
Nào hay nổi đòi mình vĩnh biệt.
Sầu càng nghĩ, nghĩ càng thảm thiết,
Thấm càng thương, thương tiệt muôn phần. »
Sáng có thấy Phù-thủy ở gầu:
Đền thăm hỏi nổi oan chi đó.
Sâm lễ vật Sanh lần tới ngõ,
Xin thấy tim cho rõ mặt nàng,
Đạo-nhơn liền phục trước tỉnh đàng,
Chưa tàn hết lộn nhan về nói :
« Trái mười cửa ta đà gạn hỏi
Chẳng thấy Kiều ngược nội vào ra.
Song việc nàng ta đã vẫn tra,
Còn nhiều nỗi oan gia rất nặng.
Mạng cung nàng bây giờ mắc nạn,
Giết làm sao cho đoạn nợ tình.
Trong một năm chàng sẽ được tin,
Rồi gặp mặt mà nhìn chẳng tiện. »
Thúc nghe kỹ ba đều bày chuyện.
Nghĩ cho lời đồng-kiên quàng xuyên,
Kiều nào mà hôn xuống cứu tuyền.
Kiều nào lại ngồi miễn dương-thê ?
Tiếc hoa những ngậm ngùi khóc kể.
Đời mây lặn cho dễ gặp tiên ?
Tưởng nước trời hoa rụng đã yên,
Nào ngờ cuộc trần duyên chưa mặng.

Kiều bị bắt trong cơn mê sảng,
Đem xuống thoàn rồi thả lèo dòng ;
Vô-Tích đem về nộp dựng công,
Kiều nằm tại môn phòng thíp thíp
Chừng chợt tỉnh lúc say giấc điệp,
Lâu nào đây nhà thiếp ở đâu ?
Còn đang suy chưa ngọt mạch sấu,
Bỗng mắng tiếng đòi hầu trước án .
Giữa bạch nhật đèn chong tở rạng,
Thấy ngồi trên giường cần một bà.
Tiếng gạn gùng ngọn hỏi ngành tra.
Kiều đăm hết sự nhà bầm thạt.
Bất bình nổi mây mưa quở phạt,
Mắng chưởi thôi tan nát xa gần.
Quở : « Con này chẳng phải thiện nhân,
« Bơ thờ giống quen thân theo lũ.
« Chẳng lộn chống cũng quân trôn chủ,
« Hạnh đòn bà có đủ vào đâu !
« Nay đã đem mình bán cửa tao,
« Chớ khỉnh khỉnh làm cao như thế ? »
Cứ gia pháp dạy truyền cho trẻ,
Trăm roi tre áp nề một lần.
Nghe A-huôn trên dưới dạ rân.
Dấu ngàn miệng khôn phân cho đặn,
Xót dào-lý một nhánh tươi tắn,
Ruổi gặp cơn mưa nắng khôn thương,
Thối đã đánh tan nát thịt xương.
Lòng nào nở chẳng thương cho đặn !

Đày cho đèn da chì tóc quán,
Quảng bao chi cái phận hường nhan,
Ghen ghét cui vạy hỏi Tạo-Đoan.
Chàng buộc sỏ đoạn tràng mãi thê ?
Rối lại bắt theo quân nô lệ,
Đổi thanh-y cắt đẽ thay phiên.
Có mục di thương nết gái hiền,
Giúp lời tiện giải phiền cho phận.
Rằng « *May ruồi chằng qua mạng vận.*
Liều bỏ tua căn thận cho hay.
Vạy cũng là oan nghiệp chi đây,
Sa cơ đên thê nầy phải chịu.
Việc tai vách mạch rừng phải hiểu,
Gặp tình xưa nên kiêu, nhìn chi :
E đên cơn sấm sét bất kỳ,
Nỗi oan ức kêu gì cho đặng. »
Kiểu đổ ngọc giọt dài giọt vắn :
« *Kiếp Phong-trần cay đắng dữ a !*
Thôi cũng liều nát ngọc tán ngà.
Đên cho đủ oan gia nợ ấy !

* * *

Hồng-quân oán Hồng-quần thậm phải,
Khiên cho Hoạn-Thơ trở lại thăm nhà,
Mẹ con ngồi bàn bạc gần xa,
Rối lại bảo Kiều ra dạy chuyện ;
« *Vì đang lúc thiếu người sai khiên,*
Theo Tiểu-Thơ về bên đài trang. »
Kiêu vâng lời sửa áo theo sang,
Đâu biết đặng Thiên-Đàng Địa-Ngục.

Một bữa nọ trời chiều đang lúc,
Hoạn mới hỏi Kiều tơ trúc nghề chơi.
Kiều vâng lời trời ngón ít hơi,
Hoạn nghe lọt thương tời mà chê.

*
*

Sanh từ buổi đôi oan phân rẽ,
Phòng không thương nhớ kẻ tháng ngày.
Kiều nương ôi! « *biết tìm đâu cho gặp mặt gặp mây.*
Đặng phĩ thừa tình hoài dạ ái. »
Ngày đêm luôn đeo sầu nan giải,
Nhớ quê chàng trở lại viên quê ;
Hoạn-Thơ ra đón rước già-giẽ (1)
Hàn-huyên mới kể bẽ tan-hiệp.
Rồi lại dạy A-Huòn xá kiếp,
Đòi Túy-Kiều đèn tiếp lay mắng.
Kiểu bước ra ba bước lại ngừng,
Ngừng chun lại ngó chừng cho hàng.
Chưa biết phải đèn lừa nắng quáng,
Chóa mắt nhìn ngỡ bạn Lâm-Tri ;
Bước tới gần xem kỹ lại thì,
Uả nầy chàng Thúc có chi ngời đó ! »
Quả bạn ngọc mà không dám ngó,
Muôn làm lơ mắt nọ xôn xang ;
Bây giờ đây mới rõ cơ quang.
Thôi đã mắc kẻ gian rồi đây !
Chước đâu có chước sâu như vậy.

(1) Già-giẽ -- Tiếp chào vui vẻ.

Người gì mà người lại tinh ma.
Thiệt rõ ràng là lừa dối ta,
Làm ra bực chủ nhà con ở!
Ngoài lọt lạt nói cười hăm dọa,
Trong giết người xem tợ trở tay.
Kiểu đứng trông ngơ ngẩn như say.
Nhìn Sanh tợ trau cay ngậm đắng!
Sợ oai há chẳng chịu cho dặng,
Phải cúi đầu xếp cẳng sần mai.
Sanh chột nhìn gương mặt nét mày:
Ừ nầy Kiều nữ ở đây chẳng nhẽ?
Nhơn sao lại thân hình ra thể,
Ồi thôi rồi mắc kê còn chi! »
Ngồi hàm thính mô dám tiếng gì,
Thẩm tử cuộc tương tri quá đời!
Hoạn-Thơ biết ý chông, gạn hỏi:
Mới về sau có nổi động dong (1)?
Sanh gôi bày: « *Hiếu phụ vừa xong,*
Nhớ đến mẹ động lòng bi lụy. »
Khen hiếu tử, Hoạn-Thơ giả ý,
Xin tẩy-trần (2) hân hĩ đêm thu.
Vợ chồng ngồi chnug tạc chén thù,
Dạy Kiều đứng huê-hồ (3) giữ tiệc.
Bất khoan nhật Hoạn-Thơ mắng nhiệt,
Độc hiểm nầy còn biết đâu hơn!
Dạy Túy-Kiều quì gôi hai chơn,

(1) Động-dong — Thương khó, buồn bực.

(2) Tẩy-trần -- rửa buội; tiệc mừng kẻ mới về.

(3) Huê hồ -- Đứng chực mà rót rượu.

Bưng ly rượu mà dựng cho Sanh uồng.
Kiều cũng phải vưng lời qui xuống,
Dám tiếng chỉ cho luồng đờn oan.
Sanh thầy vẩy tan nát ruột gan,
Giọt dài vẫn nhỏ chằng vào rượu.
Lòng muốn cứu, biết làm sao cứu,
Ý muốn can mà khó nổi can ;
Chậm lụy hồng, nói tỉnh cười khan,
Rằng say quá xin nàng bãi tiệc.
Hoạn-Thơ lại đề Kiều quả thét,
Nổi oan nấy ai xét cho chằng !
Kiều oản kinh mới chíp miệng than :
« Chén chằng cạn ta mang đờn bọng ! »
Hoạn-Thơ ỏi tiếng la óng óng,
Sanh thì ngồi nghẹn họng, khá thương ;
Tuy vậy mà : Sợ cho Kiều nát thịt tan xương,
Nên phải gượng uồng bưng cho cạn.
Than ôi ! Ngậm búng rượu dường như ngậm sạng.
Trou huynh-huê đảng tợ bản-hòn ;
Khổ tâm nấy biết hỏi nước non,
Đau đớn ấy hay chằng trời đất ?
Tiệc chưa mắng sấu còn chắt ngát.
Hoạn-Thơ ra bày đặt dây oan,
Rằng : « Hoa-nô tài sắc vẹn toàn.
Đờn vài chập cho chàng nghe thử. »
Kiều mô dám lời chi chông cự.
Cứ vưng theo ý tứ Hoạn troàn,
Trước bình the Kiều mới vắn đàn.
Bồn dây trởi như than như khóc !
Phủ trăm nhắc biệt ly trêu chọc.

Sanh gút dầu lụy ngọc nhỏ rông;
Thì cũng trong một tiếng tơ đồng,
Ngoài cười rộ sao trong thắm khóc?
Châu là chả khôn bẻ ngãng giọt.
Ôm tâm lòng thương xót hồng nhan.
Xem ý chồng, Hoạn quả thét nằng,
« Cuộc vui khảy đoạn tràng chi hử?
Sao không biết dò theo ý tứ,
Làm động lòng quân tử chẳng vui:
Tội mi làm mi phải dên bồi,
Bằng chẳng được đòn roi không vị. »
Sanh nghe nói sợ Kiều phải bị.
Nên gợn cười mà giọt lụy không ngưng,
Hoạn-Thơ thì khắp khởi thắm mừng,
Mừng bỏ sạch đau ngấm từ ấy. —
Chừng đôi lứa đem nhau vào nghỉ,
Kiều chong đèn than thỉ một mình;
Bây giờ đây mới rõ sự tình,
Ghen đâu có yêu tình quá lẽ!
Làm dên dỗi én nhân phân rẽ,
Gặp nhau rồi khó dễ nhìn nhau;
Thân nầy dầu thoát khỏi lưới bao.
Duyên phận ấy ra sao chưa hằng?
Năm canh lương một mình tư thán,
Nước mắt đầy dầu cạn đĩa voi;
Ghét ghen chi trời hời là trời.
Đày đọa kẻ sắc tội quá ngặt!
Kiều than khóc chưa ngưng nước mắt,
Gặp Hoạn-Thơ chạm mặt hỏi tra.
Kiều lựa lời nhỏ nhẹ thừa qua,

Rằng: luồng chịu xót xa nhiều nỗi.
Hoạn-Thơ chẳng chịu ti lời giới,
Hiếm tâm làm theo thói yêu ma:
Cây Thúc-Sanh ra sức hỏi tra,
Tinh chi đó lụy sa đêm trắng,
Sanh dứt ruột trông vào chẳng dặng.
Nát lá gan không dám gián can.
Lại e sợ lụy đến thân nàng.
Nên lãnh bóc liễu đàng cật vắn,
Kiêu cúi xuống Sanh đã ngờ ngẩn.
Ngồi cầm roi quên tần quên tra,
Giã xây lưng giàu mặt khóc òa,
Hoạn-Thơ thấy nhưng mà làm lảng,
Cười sâu độc nói hơi cây đấng.
Hay là chàng dạ chẳng đành chẳng?
Thì lấy lời nhỏ nhỏ hỏi phăng,
Tinh chi đó bảo nàng khai thật. »
Sanh làm bộ giực mình cười ngật:
« Mãng nghĩ suy quên phức việc mình. »
Kiêu lạy xin cất bút trần tình,
Trợn tờ giấy đem trình trước mặt.
Hoạn-Thơ tiếp đọc qua thắm thoát,
Thấy tài tình sau trác mà than :
« Vì sanh ra có số giàu sang,
Giá dầu đúc nhà vàng cũng đáng.
Bé-trần với thuyên quyên là bạn.
Được chữ tài chữ mạng vô doan. »
Sanh tiếp rằng: « Thật cũng lẽ hắng,
Đời lắm mặt hường nhan bạc phận.
Xưa kẻ biết mấy tay má phân,

Kiếp phong trần nhiều bận lụy thân.
Nàng cũng nên tích đức tu nhân,
Nới tay rộng làm ân cho kẻ.—
Hoạn-Thơ nói: « Chàng đà dạy thế,
Chàng vâng sao phải lẽ tóc tơ,
Thiếp vẫn xem ý tứ trong tờ,
Nàng đã quyết xin nhờ cửa phật.
Vườn ta sẵn có quan Âm các,
Cho nàng vào thủ tự cũng xong. »
Nhơn duyên Kiều đâu lại còn mong,
Khỏi thẹn phân tử hồng là phước !
Thời cũng tưởng nhành-dương giọt nước,
Tưới lửa lòng gỡ được trần duyên ;
Nào hay đâu tức trái tiền khiên.
Còn chưa chịu để yên phận đoá.
Hoạn-Thơ thiệt là tay độc quá
Lập nhiều mưu xảo trá khôn tàng.
Giả-qui-ninh nàng nói gạt chàng,
Rằng: Phải buổi vẫn an thân mẫu.
Sanh bất ý chẳng dò cho thấu,
Lại mừng rằng giải câu tương phùng ;
Thừa cơ chàng lên bước khỏi phòng.
Xăm xăm đèn vợ chống hội ngộ.
Sụt sùi kể những hồi cực khổ,
Giọt châu tuông như đồ, áo xanh.
Cam lỗi, chàng ở bạc với tình,
Vi để tội một mình hoa chịu,
« Bậu ôi ! Nó làm lên thiệt qua chẳng hiểu.
Nên thật cơ thua trí đờn bà ;
Đau lòng mà chẳng dám nói ra.

Trước mắt bậu cũng đã ngó thấy,
Vi ta lụy đến nàng như vậy,
Ngọc các lâm thiết bấy xuân xanh.
Luận chi đều lên thác xuống gành,
Liều sông thác với tình cho trọn. »
Thúc-Lang ói « Thân thiệp tí như hoàn bị sóng,
Mặc phù trăm dầu mạng rủi may;
Thân sông thừa dám tưởng đến rày,
Mà nói chuyện ông Mai bà Hạnh.
Thúc-Lang ói ! « Một ngày cũng là duyên trời định.
Ruồi vì ai khuấy phỉn duyên ta;
Xin chàng thương mở cửa cho ra,
Tình riêng ấy cũng là ơn nặng.
Lựa là phải tóc tơ dúi thẳng,
Thiết phận đây ai dặng ích gì.
Sanh đáp rằng: « Nàng mưa chập chi,
Lòng nham hiểm dễ tri cho dặng.
Nàng chẳng xét quyết tình bức thẳng,
Bể chữ đồng há chẳng nhớ thương,
Sợ e khi mưa nắng không thường.
Ta khó lập mạch tương lâm bấy !
Mình ói ! Liệu bể lây mà cao bay xa chạy,
Cuộc ái ân ta tới gần này.
Bây giờ đây phân rẽ đông tây,
Bao thuở dặng nỗi dây cầm sắc.
Thời cũng tưởng keo sơn gắn chặt,
Có dè đâu phân cách nước non.
Dầu cho rằng sông cạn đá mòn,
Tâm đến thác cũng còn kéo chỉ. »
Cùng nhau kể nỗi niềm chung thi,

Chuyện trước sau chưa phỉ tất lời.
Mặt nhìn nhau tay chẳng nở rời,
Bỗng nghe tiếng có người bước đến.
Kiểu thắt vía ngồi đã chẳng tiện,
Sanh oản hỗn cửa điện ngó ra.
Hoạn-Thơ đầu vào chôn thêm hoa,
Cười hỏi ngọt nghe ra rất khổ :
« Chàng mới ở chôn nào tới đó ? »
Sanh lựa đều nói đỡ cho qua,
Rằng : « Bữa nay quá bước tìm hoa.
Cửa phật gặp đòn bà cấm viết,
Búp pháp tinh ít ai sánh kịp.
So Lang-đình với thiệp nào thua ;
Tiết thương thay lưu lạc giang hồ,
Ngàn vàng cũng nên mua tài ấy »
Nói rồi rút Hồng-Mai khuyên giải.
Nổi gót nhau trở lại thơ trai.
Hoạn về rồi Kiều mới tỉnh say,
Kêu con tớ dĩ tai hỏi lợi.
Huê-tì nói : « Lúc bà mới tới,
Núp một bên lóng đợi nầy giờ,
Nghe rõ ràng chơn tóc kẻ to,
Đã chẳng biết còn ngờ chi nữa. »
Kiểu ngờ ngần đôi trông lụy ứa ;
« Đờn ba nầy thê lựa không hai ;
Vây mới gan vây mới thiệt tài,
Nghĩ mà nổi rồn gai mọc ôc !
Người sâu sắc nước đời quá độc,
Làm những đều chàng Thúc bó tay.
Thiệt quã tang bắt được đường nầy.

Máu ghen chẳng châu mày sao dặng.
Vây mà lại làm tỉnh lảng lạng,
Tiếng chào mời êm thắm diệu dàng.
Giận ru thì ra dạ thê thường,
Cười ru thiệt khôn lường nên ngàn,
Nêu ta chẳng kìm đang tránh nắng.
E miệng hùm nọc rắng không tha;
Thân phận bèo bao quãn nước sa.
Linh đình mây cũng là với nước,
Lo quê khách một mình lạc bước.
Biết cậy ai dùm trước đỡ sau.
Vây thì: cấp chuông vàng khách bạc mau mau.
Tam thập, dĩ đào vi thượng ! »

* * *

Vào am tự Giác-Duyên sư trưởng,
Đức từ bi nuôi dưỡng tháng ngày.
Sau hết hồi bỉ cực thối lai,
Gặp Từ-Hải mượn tay trả oán.

CHUNG





NHÀ IN VÀ BÁN SÁCH

J^h NGUYỄN-VĂN-VIỆT

59, ĐƯỜNG D'ORMAY, 59

SÀIGON



Kính lời tỏ với Lục-châu,
Khui tiệm buôn bán đã ngoài mười năm.
Nhờ ơn Chư-vị hảo tâm,
Gởi thơ mua bán tri âm bấy chầy.
Bán buôn từ ấy nhân nay,
Truyện, thơ, sách vở cho rày học sanh.
Đóng sách đủ kiểu tốt lành,
Tại kho nhà nước (*Bibliothèque*), ban hành chư châu
Các tỉnh Tham-Biện đầu đầu,
Gởi in sổ xuất, sổ thu dành rành.
Cung hĩ, thiệp cưới tân-gia,
Hoa hoè bông nhánh bao quanh cúc từng.
Lãnh làm con dấu mũ thung (*Timbre caoutchouc*),
Dấu đồng cũng có xài dùng bền lâu.
Làm mau nhậm lệ rất mau,
Mỗi mỗi giá rẻ để hầu buôn chung.
Lục-châu dạ muốn cần dùng,
Mượn mua các vật không cùng nại công.
Cúi xin chư-vị quới ông,
Giúp tôi mua bán ơn đồng núi sông.
Chư ông ráng giúp đồng lân,
Cho cuộc buôn bán lần lần nở nang.
Nôm na quốc-ngữ ít hàng,
Chúc cho chư-vị, miêng tràng khương ninh.

Nay đốn kính.

J^h VIẾT.