

IN THỦ CHÍNH

THƠ

VĂ TƯƠNG

# ÔNG-TRƯƠNG TIỀN-BÚU

CÓ HÌNH

BẢN CŨ SOẠN LẠI

NGƯỜI SOẠN:

Nguyễn Văn-Khôle

XLẤT BẢN:

Phạm-văn-Thịnh

Cuộc giao thi không có đồng đầu của nhà xuất bản xin lỗi vì đồng qua



Bản dù đã hóa quý (nhiều) và là mòn hao (lỗi) ta đ

Chết rụng chén rượu nồng; Nửa say nửa tĩnh xuống sô.

Đã bị! Bầu chín sa do; Khiết sang hồn no lão chén qu

СНТ

ОСНОВА

УЧЕБНИК ПОКОРЯТ-ЭХО  
ИМЕНІ ОДІ

СНТ ГАНДІ

ЗВІРЬ КОДА - ЗУ

Світлана А. Олійник - авторка та ілюстраторка  
Відповідальні за дизайн та верстку

# Thơ và Tranh

## TIỀN - BƯU - ÔNG - TRƯỢNG

TIỀN-BƯU GIỎ HÀU: Tiên-Bưu là tên thiếp, quê ngự chấn Tартон-  
giang; xuân-dương dà sớm tách suối-vùng, bryen-thất hời nào nương  
nhà hac Than ôi! Huái gia-dạo cơ-hàn hắt ngát, nhìn từ thân lụy  
nhô lâm ly; buôn riêng than hò phản nử-nhi lấy chi trà mươi ản  
cúc dung? Âu là: Kíp vào nơi thảo-thất, trình từ-mẫu hàng tung  
phản cơ-hàn chi sá gian nan, lập thoát chiếc đưa đò nuôi mẹ:

LÃO-BÀ NÓI: Ngày con ôi! Đêm hôm tam tối sao con chẳng nghĩ  
con vào mu làm chi vây a con?



Tiền-Bưu xin phép Lão-bà;  
Lập thuyền đưa khách đê mà độ búa

Tiền-Bưu nói: Dạ thưa mẹ! Dám bay lời khú-nữ, cho rỗi đê mầu-  
thâu; xin cho con xuống chốn Giang-tân, lập thuyền-chiếc đưa đò đê  
búa, đó a mẹ?

Lão-Bà nói: Thời! Con đã quyết đe, mẹ hả cẳng ngẫu, hay sao?  
Ô con! Nay con xuống chốn Giang-tân, thời thi nghe lời mẹ dặn:

Khá nhõ câu «Trinh-nữ chí ca»; dưng học thời «Đám-đi chí tinh»,  
nghe!

TUẤN BƯU NÓI: *Thưa mẹ!* Lời mẹ đã dạy bảo, con ta đã xác định: lạy mầu-tứ an tại lều-tranh, cho Án-nữ Giang-lan đưa khách!

HÀT NAM: Án-nữ Giang-lập đưa khách; Cứ đầu tư huyền-thất dời chốn.

LÃO HÀ NÓI: *Còn ái!* Thời sách có chữ rằng: «Gia bần tri biếu-tử, quắc loạn thức trung thần»; nay con trai dời chốn, khà giữ thời làm trọng, nghe.

HÀT NAM: Thương vì con trai cách xa *Còn ái!* Dùm sương chải gió lồng già cbi người.

TUẤN BƯU HÀT NAM: *Thưa mẹ!* Nghiêm minh lạy tạ mầu-tử; Giang-lan con lỗi thảo-lư mẹ hối.

LÃO HÀ NÓI: *Còn ái!* Tử sanh hữu mang, phú quý tài thiên-mẹ khuyên trẻ thơ bớt nỗi ưu phiền, kéo quả sầu não chẳng yên da mẹ,

HÀT NAM: Giết tình phan rẽ dời phan, Giang-lan con lỗi, nỗi trang me-hối, thời con lỗi.

TUẤN BƯU NÓI: *Hày a!* Mẫu-thân đã trở lại nghỉ yên, au ta kíp qua miềng Giang-chữ, xong.

HÀT NAM: Ta kíp qua miềng Giang-chữ: Ghi lồng này nắm giữ, thời ngày. Riêng than phan gài thơ ngày; Mười án chưa trả lồng này chẳng yên. Mang còn than thù sạ duyên; Phúc dầu lồ thấy gần miềng Giang-lộn.

NÓI: *Hày a!* Đã đến chốn Giang-lan, cõi tiếng kêu thương-khách!

NÓI THƠ: Cõi kêu thương-khách họ hiền!

Ai về chốn quân xuồng thuyền thiếp đưa?

LÃO TRƯỜNG NÓI: Tai vẫn nghe con Tiên-Bửu, nô lập chiếc lều thoái-loạn; Ải là mai xuồng chốn Biển-giang, giã thương-khách thử nòng Tiên-Bửu, a.

HÀT NAM: Thương-khách thử nòng Tiên-Bửu. Ngòi cho tảng lành đt gian nay. Bố ai biết lão là ai; Người trong Thế-giai hay ngoài canh kinh?

Ô: *Ái ái!* Đường thiên sơn van hải, nèo nỗi khóc biến nguy; *Ái nỗi thời nay đó thời chờ!* Dầu khò nhọc cũng dì, dè nùn chi lanh khè.

HÀT NAM: Lần theo cây ngà đá chòng; Đã luồng bụi rào lại vòng nోo q'mot.

Ô: *Đã dã rời bến rồi, cõi giang kêu Tiên-Bửu!* Qua cõi ru cõi cho mìn nó hờ đỡ!!!

NỘI THƯ : Hai tay bưng chén rượu nồng :

Nửa say nửa hồn xuống sông kêu đờ,

Đờ òi ! bâu chờ so do ;

Qua đây rước lão, lão cho quan tiền.

TIỀN-BỐ NÓI : Chẳng hay bộ hành là ai đó vây ?

LÃO-TRƯỞNG NÓI : Ô ! Bộ hành là Lão-trưởng đây, chờ at ?

TIỀN-BỐ NÓI : Tưởng ai, không ngờ là ông Trưởng ; vội châm chậm mà đợi tôi chèn qua nghé.

BẮT BÀI : Tiếc chẳng tiếc mẹ ba con cách, thương chẳng thương đậm dã trăm đường ; chàng-chàng ôi ! chàng đứng phụ thiếp cài mồi to hướng hai mồi c Irving về tay.

HẠT NAM : Cất mái cheo lơi, qua nơi Tây-thục ; rước ông già lão  
tục lâm tiên.

LÃO-TRƯỞNG NÓI : Chèo qua cho man nô, bờ con đò ?

TIỀN-BỐ NÓI : Chậm-chậm mà đợi tôi chèo qua dã ma.

BẮT BÀI : Gươug nhụt-nghẹt trời dà soi dạ, Mây Tuần-huân người  
cố hết chăng ?

HẠT NAM : Lùm theo khúc vịnh quanh eo ; So le bài-lai lần dù dà  
loan.

LÃO-TRƯỞNG NÓI : Đò chèo qua cho man, bờ đò, bờ đò !!!

TIỀN-BỐ NÓI : Chậm-chậm đợi tôi chèo qua, bờ đông Trưởng !

BẮT BÀI : Song uốn-uỷ gối loan em còn chờ đợi, chờ đợi ; đèn  
anh-hùng vàng dà nào phai,

HẠT NAM : Mỗi sầu tây ai gầy nên thảm ; Nghĩa phai tình teo bao  
lâm den.

KỐI THƯ : Đò tôi dã tới bến rồi,

Mau man bước xuống ông ngồi đưa sang

LÃO-TRƯỞNG : Bờ đò ơi ! Đò nàng một chuyến mấy đồng ;

Thời nàng khà nói cho ông trả tiền,

TIỀN-BỐ : Đò tôi đưa khách Quảng-dông,

Ông đi mấy đồng thì xin tiền ra ?

LÃO-TRƯỞNG : Tưởng là một chuyến mấy đồng ;

Bao nhiêu cũng trả không chồng lò chí !

TIỀN-BỐ NÓI : Hai bên có bắc ai cát ông Trưởng đỗ mà em, hè ;  
Phú giù quái thì nhọn chí sốt đực, tôi mới thấy ông già lanh lẹ  
tầm tiên.

LÃO-TRƯỞNG : Bờ bến ơi ! Thời phu gùi quái thi nhem chí sốt  
đực, em : bắn giù tiền thi nhọn chí sốt đực, lão với sang cái sốt ông  
trời xuôi.

TIỀN-BẢN SỐ : Mùa mù bát áng Trương dì cho rồi ! Sao mà theo mèo nít hoài dùn vây kia ?

NÓI THƯ : Sóng sùu cả lội vào bù,

LÂO-TRƯƠNG NỘI : Lấy ai ông lấy đang chời rằng cõi

LÂO-TRƯƠNG NỘI : Bờ Biển ôi ! Chứ rằng . Nghi đọc ký bà,

Thầy bùa còn nhỏ vậy mà lão thương.

TIỀN-BẢN SỐ : Bờ ống Trương ôi !

NÓI THƯ : Ông già tài chẳng muôn ông đâu ;

Ông dũng hắp lèng cao ráo đâu hảm,

LÂO-TRƯƠNG NỘI : À ma ma bát con Tiêu-Biều dì cho rồi,

NÓI THƯ : Con lòn còn tèp nó còn có vui,

Hưởng chí em bùa cậu mèo sẽ dỗi ?

TIỀN-BẢN SỐ : Bờ ống ôi ! Ông già kia hối ông già,

Cái rằng ông rung lôi mà chẳng thương

LÂO-TRƯƠNG NỘI : Bờ bùa ôi ! thời bùa nghĩ lui đó mà coi,

NÓI THƯ : Thương nhau vì dâm vi dâm

Cầm rết chí dò bùa nái làm răng,

TIỀN-BẢN SỐ : Bờ ống Trương ôi ! Sao ông không biết mèo theo mèo ve con nít hoài vây, a ông ?

NÓI THƯ : Ông già kia hối ông già ?

Bày mươi con muỗi già mà mươi lăm,

LÂO-TRƯƠNG NỘI : Bờ Tiên-Biều ôi ! Thời lao cũng biết có chém phueng mà lão đây bắt chước theo người xưa do bùa.

NÓI THƯ : Áo dài chẳng nệ quần thưa,

Bày mươi cô của cũng vita mươi km.

TIỀN-BẢN SỐ : Bờ ống Trương ôi ! Ông dưng có uổi vây loi ma i đây nái nái !

NÓI THƯ : Thoán tôi chứ lười chời cậu ?

Thoán đâu có chờ hùm râu ông già ?

ĐÔNG-TRƯƠNG NỘI : Bờ Biển ôi ! Già như ai kia mà rằng hù con già như lòn đây it ai dum bi lầm a bợu.

NÓI THƯ : Già thời già nhất già nhất,

Chém tay già hết lồng rây con non

TIỀN-BẢN SỐ : Ông Trương ôi ! Ông dưng có uổi vây chẳng nái đê a Ông Trương !

NÓI THƯ : Phản tôi như trái mang-cầu ;

Ú treu bùa ôi hai chầu long che,

QUỐC-CHÍNH : Bờ Biển ! Thân qua như thế con voi,

Bay lên bùa ôi mà chui mang-cầu.

TIỀN-BƯỚU : *Bố Ông Trương!* Thân tôi như thể chôn vàng,

Ở trong thành nội cả nghìn quan canh

LÀO TRƯỢNG NÓI : *Bố Bầu ôi!* Có chắc chán em đau mà bùa hùng nỗi,  
như lão tam vầy mới là vui cho chờ.

NÓI THƠ : Thân qua như lè cài chíy :

Bố lăn bô lắc chờ ngày động chấn.

TIỀN-BƯỚU : *Ông Trương ôi!* Thân tôi như cài giường ngà.

Thân ông như mạnh chiếu rách người mà ngồi trên.

LÀO TRƯỢNG NÓI : *Cha châ! Con Tiên-Bầu nó thị già già già báy.*

NÓI THƠ : Nhờ trời cho gió thổi lên :

Cho mạnh chiếu rách nằm trên giường ngà.

TIỀN-BƯỚU : *Ông Trương ôi!* Lạy ông trăm lụy thứ tha,

Tuổi tôi còn nhỏ vậy mà như con.

LÀO TRƯỢNG NÓI : *Bố Bầu ôi!* Mì nôi vây chẳng là sai rồi.

NÓI THƠ : Mười lăm mười sáu đương xuân ;

Thấy bâu còn nhỏ biền đêng cũng ve.

TIỀN-BƯỚU NÓI : *Ông Trương ôi!* Đêng có nói vây, tội lầm nào !

NÓI THƠ : Mười lăm mười sáu còn non,

Tôi không có muôn ông côn hành râu

LÀO TRƯỢNG NÓI : *Ma mà bâi con Tiên-Bầu ôi, mì chờ có chè lão già,*  
*gia như lão nay là :*

NÓI THƠ : Già thời già mặt già mày :

Chau thân già hết chô rày còn non.

TIỀN-BƯỚU : *Á thời ôi!* Chồng con chỉ nứa rày râ;

Vai mang chui hột áo dà di lu.

LÀO TRƯỢNG NÓI : *Ó! Nay bâu dót di lu hả ?*

NÓI THƠ : Tu đâu cho lão tu cùng,

Mái sau thành phật ngồi chung một bàn.

TIỀN-BƯỚU NÓI : *Nắng Ông Trương ôi!* Dần mà ông có nói cho lâm đi  
nữa thi ông cũng lấy tôi không để意大 đầu ông à !

LÀO TRƯỢNG NÓI : *Nắng bâu ôi!* Thời đê lão chỉ cho béo một cảnh  
chua béo tu.

TIỀN-BƯỚU NÓI : *Bố Ông Trương ôi!* Ông đêng có nhiều chuyện chờ  
như lòng tôi nay là ;

NÓI THƠ : Dốc lòng lên cảnh Thiên-thại ;

Mù-ni ào bã hài gai tu tri.

LÀO TRƯỢNG NÓI : *Ó Bầu!* Bầu có di tu thi hắng ta chùa này :

NÓI THƠ : Tu đâu cho bằng in đây.

Tu chùa một cột đá xây hai hòn.

TIỀN-BƯỚC NÓI : Bố Ông Trương ! Tôi mà đi tu nay là :

NÓI THƯƠNG : Quyết lòng lên núi Diên-hà.

Dè chùa một cột lại nhà ông tu

LÃO TRƯƠNG NÓI : Bố Bầu ơi ! Sao mì nói chẳng kién chẳng nè làm  
đẹp a Bầu ? Thời sách có chữ rằng : « Đại đồng giò lè nghĩa chí  
nô giã ».

NÓI THƯƠNG : Sứ kinh sách và thường ca :

Bởi thương em báu mời ra nỗi này.

NÓI : Ở Bầu ơi ! Vạn sự đã an bài, vây thời thưa báu cho lão hùn  
một chút đi nha.

TIỀN-BƯỚC NÓI : Bố Ông Trương ơi ! Như ông có muôn cùng lời khen  
anh hùng vợ chồng, thời thi tôi ra cho Ông ba câu đối, nếu ma ông đổi  
đảng thi tôi sẽ kết niềm phu pha với Ông. Vây tôi xin dỗ Ông : Bóng  
chi-chi nở trên mặt nước, bóng chi-chi nở trước đèn vua, bóng chi-chi  
trong xanh ngoài tia, ông mà đổi dặng tôi để mà dạo ông hùn ?

LÃO TRƯƠNG NÓI : Hí-hả !... Bố Bầu ơi ! Mì hóng long tai mà nghe lão  
đợi đây ! Bóng chi chi nở Trên mặt nước ? Nó là hóng tai-bèo ! Bóng  
chi chi nở trước đèn vua ? Nó là bóng sen ! Bóng chi chi trong xanh  
ngoài tia ? Nó là hóng hiết ! Ấy chử : Nhirt ngôn thiết quâ. Cau : Từ mè  
nang truy : Lai dô nô dô ghi, xích lại già hua thử, đị nuô ?

TIỀN-BƯỚC NÓI : Khoan đã bờ Ông Trương ! Tôi còn ba câu đối nữa, nếu  
ma ông đổi đang tôi lấy Ông làm chồng.

LÃO TRƯƠNG NÓI : Ma mà bắt can Tiên-Bầu đi cho rồi ! Nó cứ nói lần  
nói lụa vứt lão hoài, thời mì còn câu đố chi chi mì bay ra cho  
lão, đổi ?

TIỀN-BƯỚC NÓI : Ngày đó Ông Trương ! Ông hóng long tai mà nghe tái  
đổi Ông : Nước chi-chi nước ở nứa lừng, khói chi-chi khói ở nứa lừng,  
lửa chi-chi lửa ở nứa lừng ; ông mà đổi dặng tôi ưng Ông làm chồng ?

LÃO TRƯƠNG NÓI : Bố Bầu ơi ! Bầu hứa nghe lão đổi dav : Nước chi-chi  
nước ở nứa lừng ? Ấy là nước mực rưng rưng hai bao zì ! Khói chi-chi  
khói ở nứa lừng ? Nó là khói nứa trong rưng chưng sút ! Lửa chi-chi  
lửa ở nứa lừng ? Hay là đầm-dầm trong rưng bay ra ! Ơi Bầu ơi !  
Tao đổi dù ba câu rồi, vây thời thi nèo bước lại dav cho tao tết  
tay qiao nghĩa di nào ?

TIỀN-BƯỚC NÓI : Lá khoan khoan bờ Ông Trương ! Vô lai tôi còn hai  
câu đối nữa, ông mà đổi dù...y tôi xin kết nguyên phu-phu với Ông.

LÃO TRƯƠNG NÓI : Ma mà bắt mi đi ! Sao mà mi cứ nói lần nói lụa

nhi lão hoài nay di a Bầu? Thời xưa còn ghi tac, sir hất khú  
quá tam Côn hai ché chi măt măt hăng noi phut cho rói? Đóng cho  
táo phân tám, kéo đà nòng tường chắc?

NƠI THƯƠNG: Thấy nàng cảm động lòng thương;

Trăm năm dốc gân táo-khuông trọn đời.



Lão Trương đến Giang-tần kêu đỡ

TIỀN-HÙNG: Ông Trương ơi! Rán đổi hai câu nay nữa bờ ông  
Trương! Tới dỗ ông: Nước chí-chí hữu thủy vò ngư, núi chí-chí  
hữu sơn vò thạch; tôi dỗ ông già hát bài Lòng phan?

LÀO-THƯƠNG NƠI: Cha-chá: Là khó lâm bờ biển hé? Vagy mi hăng  
nge lão đổi đây: Nước chí hữu-thủy vò ngư? Nó là nước suối,  
anh thấy nàng yêu đuối anh thương. Còn núi chí-chí hữu sơn vò  
thạch? Nó là núi đất, anh với nàng vốn thật trời xui. Bờ Bầu ơi!

Như lão ; thủy mè còn tuổi trẻ, lòng thương hào huết tha ; Vạn thời thi, dò cung dây kèn nghĩa giao hòa, kèn mè phản cho già phiền, chui náo.

TIẾU NGƯỜI : Khoan đã ông Trương ! Như mè bung hăng muốn tốt  
lâm vay, tôi lấy ông làm chưởng, ông hãy bước xuống chiếc tiều-thoan,  
ông chỉ mài chèo qua chèo lại, dạng tôi cõi thi như ông sức-lực còn  
minh mè, thi tôi mời chịu lấy ông làm chưởng đó a ông Trương !

LÃO-TRƯƠNG NÓI : Cha chả ! Con Tiên-Biển nó hành hà thân lão quâ  
lâm ! Ai đó : Cực thân già lầm nỗi dâng cay, còn khò phản hổ  
nhieu phen chua xót, vây thời : Mau chon trời gõi, xuống chiếc tiều  
thoan ; guy chèo quế tách ngàn, ngô đèo sang voi vịnh.

HÁT NAM : Chèo quế tách ngàn voi vịnh : Người nhân tròn nào tinh  
công lao.

NÓI : Bờ Tiên-Biển ôi ! Như thân lão này ! Thời lai phong tổng  
đảng vương các, vẫn khứ lối oanh liêng phuộc bia ;

HÁT NAM : Phuộc bia chịu bè lao khò ; Miêng thiếp chàng hội ngộ  
người nói.

NÓI : Bờ Biển ôi ! Già như ai kia mà rắng chờ còn già như lão đây ;  
Chỉ mèo nhường tuổi trẻ, lực dâm sảnh tài trai ; gần công già lao  
khô chưởng mè, chỉ nứn ; Guy chèo quế cho tàn nhơn đạo.

HÁT NAM : Chèo quế cho toàn nhơn đạo : Mỗi chi sầu ai tháo  
cho ra ?

TIỀN-BIỂN NÓI : Hảo a ! Gạt lão già chèo đã hồn xu, ài ta kíp trốn  
về thăm mẹ xong.

HÁT NAM : Ta kíp trốn về thăm mẹ, kẽo mèu-tù abr teo ayi trống ;  
Suy di nghỉ lại náo nồng, trói cao voi xét chứng lồng thảo nay.

LÃO-TRƯƠNG NÓI : Ý chu chả ! Tiên-Biển nó dù lẩn thoát hắt tri sở  
trù bà phản ? Ài ja ; Xách gậy nợ hoan mang, kiếp làm nang Tiên-  
Biển a.

HÁT KÉA CH : Ý vọng ngũ tâm cang trường đoạn, Biển ôi ! Tao đỗ  
mày ; Thống thiên đôn địa mạc diều sauh

TIỀN-BIỂN NÓI : Giữa lò đồ khẩu bài thính không ; chứng cho thiếp  
thoát vàng Lão-Trương.

HÁT NAM : Cho thiếp thoát tay Lão-Trương, vài phút trời ủi lương  
chỗ che. Tình long mây khúc chuột le, ưa cha nghĩa me muôn xe  
khô đèn.

LÃO-TRƯƠNG NÓI : Bờ Biển ôi ! Cơ suo mày bồ giàu mày trốn đi tac

lết làm nhà a? Hiện nay kinh mây hết hơi hết sét, năm búa rực  
mặt qđp, vang thời thi mây hagy cho lao hồn met chát như nào?

Tiếng-nóis: Ông Trưởng ôi! Trăm luống lúa nhanh tay ông, bao  
hòn thi đàng do chắt, nhưng mà tôi e cho người khát mực khát may  
tai quở, vậy chẳng nên do ông à!

Lão-ta-vong nói: Ma mà bắt mắng đi cho rết! Sao mắng cứ đánh  
lها lão hoài đi nay? Thời thí: Hai ta đồng trú lại qua tung. Kéo ma;  
Nhọc lồng lão dèm trong ngày đợi.

**LÂU NAM:** Lâng lão đêm trong ngày đợi, cuộc i-đại nghỉ tột tối

**TUẤN-NÊC SỐI:** Như tài nay là: Cả mực luối khôn toan vùi g vày, chém cần lồng khô nồi đưa bay; biết làm sao thoát khỏi nạn này, dâng cho triều ta đây đèn đèn.

**HAI NAM:** Cho thiếp ơn đây đến đáp, tưởng việc minh bát ngọt lỏng

Lão-đang-sa xó: Châm châm mà chờ lão đi với bà Biên

**BÀI NAM:** Nhóm gian sang đậm ngắn chen bức, dài mắt nhìn tối thiểu 5-6 trang (*vết Biển tiến!*)

TIẾC-SỰC NỘI: *Mẹ hết* Thời những tướng sum ùy mâu-ủ, náo  
tay đầu phản tè Bắc Nam, đêm năm canh thìn thuộc chặng an, ngày  
sáu kia đoạn trang thảm thiếp.

HÀT NAM : Trí tuệ nòi sòn chằng giút, nhờ mẹ già lùi rút long đây.

LÂO-TRƯỢNG NỘI : Bờ Bầu ói! Bầu than thè ma tam chi vác a  
bitu?

NỘI THÚ : Tán tinh gần lục cung trung

Tay sang giữ yên, nail-thông chìa

*Nói : Bầu ôi ! Van kiết thiên niên ỷ, vây thời thời mây hắt ngâm .* A câu thơ cho lần này. Bờ Bầu ?

TIẾN-KHẨU NỘI : *Trời đất ôi !* Nghĩ thẩn tai lâm tue cam go, hò ph n thiếp dân do nhiêu nỗi.

NGAM - Dayền uỷ đầu khéo xắn nứt qua

Tâm thần cay đắng suốt đêm trường

Nan cao để khoe lồng sần (thí m).

Sau khac ve than da nhor thuong.

Nó là lõng tau nithe dã quā, Lão-Trương dã nhib on ; mèt khôi miêng hưng, ngô tẩm phan àn vgt,

Tưởng thời như cát tăm cang, chín chín ruột thác chưa chán đe

LÃO-TRƯƠNG NỘI : Bên tai vẫn tiếng ca, hay nồng đùi trốn hiết, nút  
vây. Quả thiệt, quả thiệt ; chẳng sai, chẳng sai ! Au là : xách guy no  
cầm tay, ngó tần lai Tiên-Biển a !

HÀT KHACN : Hóng mang đoạt lộ tần như phi, bờ Biển ! Thiên sơn  
vạn hải nguyên tri lầm.

TIẾN-NAM : Chưa dò lẩn bờ bụi chông gai, đường hối rối kim  
châm cang phết.

HÀT NAM : Kim châm cành phết, túi thân này giọt lê chảy ngay ; ngồi  
thở cảm hồn lầm thay, ai xuôi cho thiếp lầm lai hung dữ.

LÃO-TRƯƠNG NỘI : Bờ Biển ôi ! Do náo mây trốn đi đâu, Lão kiếm  
đã hầu hai lược. Thôi ! Mây hổn xích cái má duo cho lão hồn nốt  
chết cat nào ?

TIẾN-BÌU NÓI : Bờ Biển ôi ! Nô có thơm tho chí mĩ ánh đài hồn hoai  
đi vắng ?

NỘI THƠ : Thương ông cũng muốn cho hôn.

Quyen đường còn dò tiếng đơn xẫu xa.

Trước là iỏi lài me chia,

Sau là cò bie gần xú chè em rí.

LÃO-TRƯƠNG NỘI : Ô Biển ôi ! Thời may hổn cho lao hồn chỉ cut dâu  
tóc mây uột chút đó nào ?

TIẾN-BÌU NÓI : Ông Trương ôi ! Tôi e rằng phải liếc với ông.

NỘI THƠ : Thương ông tôi chẳng nuai ngán.

Dàn lòn chưa gõ ông đang eo hôn.

Vợ chồng küm em chờ bón chôn,

Một đời nán nứa thời hôn cho tròn.

NÓI : Xin cho tôi i trở lui già trung, kéo từ mầu mổi lòng trong đợi ;  
thì tôi nghiệp cho mẹ tôi iძen ông a ?

LÃO-TRƯƠNG NỘI : Bến ôi ! Phải mắng nói thiệt thì lão đà cho về rồi.  
Lão có de đâu bao cõi em già ; thời sách có chí « Mùi nhurn hư  
mùi kijk », vào thời : Hai ta kiếp trời về, dăng viếng thăm tư-nể ;  
totor có dùng riêng chàng ?

TIẾN-BÌU NÓI : Cả mây thời : Trời gót hào trữ lại già trung ; mầu mổi  
thô trong ching què cũ, xong.

HÀT NAM : Dẫu thô trong ching què cũ, kéo mầu-từ ưu lụt lo âu,  
Thương vú chia chửi cũ lao, ba năm nhũn hờ dạ nào dám quên.

LÃO-TRƯƠNG NỘI : Bờ Biển ôi ! Thời sách có chí ràng « Dùn q như  
đu lão » còn : « Tịch cõe phòng em » ; thì phải lâm ma.

HÀT NAM : Nhìn xem thê mướt giongoose tròn, sông ngắn đã trôi què  
người lại qua.

TIỀN-NỮU NÓI : *Lời xưa nói* ; Tôi phủ qui hành hổ phủ qui, tôi bắn tiễn hành hổ bắn tiên ; *thết chàng sao*.

HÀT NAM : Liếu lo chim hót đầu nhành, phút đầu lỗ thấy lều tranh hùm gùm.

LÀO-BÀ NÓI : *Như mỵ nay* : Trông trẻ thơ, trông đứng trông ngẩn, do báo chẳng phản hồi gia-nội ? *Lạ chả là lạ nấy !*

TIỀN-NỮU NÓI : *Đã thừa mẹ* ! *Con đã vỡ dây mẹ ôi* ! Cam lồi cung non nươc, cùi chum tội tì thản, lù trẻ thơ xuống chốn Giang-tần, gặp Lão-Trương kết daon gai-ngầu.

LÀO-TRƯƠNG NÓI : Cái thừa qua nhạc-mẫu, cho hảng dạ từ-thàn ; tôi gấp nàng đưa khách Giang-tần, dù kết ngồi Tần-Tần phim phụ, *thoi dâ iờ dâ a nhạc mẫu* ! *Trâm toy mẹ, ngàn lạy mẹ* ! *Như con nay* :

NÓI THƠ : Cái đầu đứng lạy mẹ già :

Duyên trời đã định lụa là quở la.

TIỀN-NỮU : *Mẹ ôi* ! Mẹ già rộng lượng thứ tha ;

*Con dù thất tiết tội mà nặng thay*,

LÀO-BÀ NÓI : *Úg chán cha* ! Thấy nói lòng đương lùa dây, nghe hảng da lò đầu sồi ; *chá chả là lịch sử* ! *Là xứng đới* ! Ai dì : Gia bay nươc lầy đứa mươi lăm có lẻ nào ; Đầu hắt nghĩa ưng, tâm đánh đoạn, a Bứu,

NÓI THƠ : *Thôi-thôi đứng mẹ đứng con*,

Phận gà vò phuộc chẳng còn trông chi,

Tâm dâng mà đâi nhau đi,

Bừng lui đứng tối làm chi chốn này.

TIỀN-NỮU NÓI : *Đã thừa mẹ* ! *Con xin trăm lạy mẹ ngàn lạy mẹ* ! *Dung cho con mót phen* !

NÓI THƠ : Nghỉ thoi mấy đoạn dâng cay :

Vì ai xuôi khiến lồi rày mươi ăn ?

LÀO-TRƯƠNG : *Hữu ôi* ! Núi cao là núi Tương-vân,

Vì thương em hàn làm lòn lao dao.

NÓI : *Bờ Bờn ôi* ! *Vây thoi thi* : Hai ta đồng trú lại gia-trung, kèo hò ý và cùng trông đợi, *đi ta hé l* !

TIỀN-NỮU NÓI : *Mẹ ôi* ! *Như con mà đi dây* :

NÓI THƠ : *Đan lồng ló uy lia phanh* :

Ngày nâu trổ dâng sanh thành on sầu ?

LÀO-TRƯƠNG BÁT NAM : Mảng cõi than thở sự tình, phút đầu lỗ thấy gai-dinh là dây, *Tời Bứa tai* !

TIỀN-NỮU NÓI : *Bờ ống Trương ôi* ! *Nay tôi theo ống về đến tây*,  
*ông có muốn kết duyên chồng vợ với tài thoi thơ* *sóng phè* *can*, *nha*

*mày* : Vợ đầu kia nói tủa cho sỏi, đang lung túm đòi già hóa kiếp; mà đã  
ở cung tôi, trước em dùng chăng?

LÂO-TRƯỢNG SỐI : *Bờ Biển ôi ! Mây phản như mây thi bát hiệp ngũ*  
*tâm*; đầu sỏi rời hai đứa nhảy chung, bằng cổ thác cũng trung thiên đà, mà ?  
TIỀN-SỐI : Ông phản như mây chằng là bát thành, như tột với  
đông nhảy vào thi cung-tang đà chút, nhưng da ông đen con da tôi trắng.  
nó ! *Nó lao chằng là hòn tiên lâm đó a ông Trương ?*

LÂO-TRƯỢNG SỐI : *Bờ Biển ôi ! Như lao già lồng tuổi nay mà còn sợ*  
*chết hay sao ?* *Nết tuo tự vận phen nay* thiểu-hạ nhiều người họ khen  
nó ! *Nó lao là có lầm này :*

NỘI THƯ : Thể-giảu ho nói thường :

Vì tình phái thắc mắt hổ thảo ngay.

SỐI : *Bờ Biển ôi ! Mây dừng xe lại cho lao bắt tay mày mót chút, đầu*  
*thác lão cũng chùng phun nán.* *Thời lời xin nói :* *Mae dạo xà vò giác,*  
*thành long giữ vị trí ; lão chằng phải ngu si, quả thật người kinh sú ma !*  
NỘI THƯ : Lai đây anh biểu bơ nòng :

Dương gian Âm-canh hai dung biệt ly.

TIỀN-SỐI NÓI : *Bờ ông Trương ôi !* *Dầu sỏi đã rắn rắn, vay thi ông : Kíp*  
*thử vao chong-chong dí !*

NỘI THƯ : Thiếp dâng bốn lạy đền ơn :

Một ngay cũng nghĩa keo sơn hả rời.

LÂO-TRƯỢNG SỐI : *Dầu sỏi đã rắn-rắn, chí nữa :* *Kiếp nhảy vào tư vấn a,*  
*khách thân.* *Kim triều vận mang ta hổ tần.* *Bờ Biển ôi !* *Như lao tự*  
*đo phen nay ló :* *Hậu nhựt tương phùng phối lương duyên.*

TIỀN-SỐI NÓI : *Ông Trương ôi !* *Tôi nguyện cho ông :* *Miêng trường*  
*tinh-viễn, phân lão huyền đồng, đó ông.*

LÂO-TRƯỢNG SỐI : *Bờ Biển ôi !* *Vậy mảng xích bì cho lao hùn mì* : *ít*  
*coi a Bửu.*

TIỀN-SỐI NÓI : *Bờ ông ôi !* *Cô nhảng thi nhảy dài cho rồi hết giờ* h à  
tré phút niệp cung nhau chờ hùn một chút mà no béo chí a ông !

KHÁCH THÂN : *Ô Bờ Biển ôi !* *Tuo tự vận phen nay cũng vì mê* dì trân  
của mây a Biển ! Tráng chiêm dầu vạc tâm vỗ quí, *bờ Biển ôi !* *Sach từ*  
*yêu nhau mặc lồn sanh.* *Ô hô tain thông thiêng ban dung, nhứt can vo*  
*thuong vua sít hưu.*

TIỀN-SỐI NÓI : Nhìn xem đủ quã, Lão-Trương chết rồi; chí nữa : *Lấy*  
*linh được tuối vao, dặng trả về chốn cũ.*

NƠI THƯƠ : Anh ơi! Đây đã hết mộng;

Ngón nhẫn như nước trong đồng chảy ra.

KỐI THƯ : Bay đã tài hồn do, cả tiếng kèn thương khaciep, bờ bờ hành;

NƠI THƯ : Phản-phản thuyền lượn giong rạng;

Mười ba biển nước mào toàn đê trong.



LÀM TRƯỜNG HÀ TÂN múa vé:

ÔNG TRƯỜNG HÀN: Hồn qui yêu-yêu, phách mít mang-mang, dâng  
tức ba mèn thiên lai mộng, thiy-tri Dương-thế ảo toàn sinh, Phời:  
Đoai thấy dung nghi tuấn tú, chot nhìn diện mạo duyên trang, là cù  
siza dung nhan, lại hỏi hình trắng-vi.

NƠI THƯ : Dùi an Tiên-Biều kia là ;

Gia long khán-khan dè ma quên là.

Phải tìm đâu-hắn Giang-Tân :

Thứ nung có biết cố-nhân chàng là ?

KỐI THƯ : Chẳng biết đà em Tiên-Biều nó ở chỗ nào ? Àu là ta kỵt làm  
Giang-tan, tìm lụy ngọt cho tèng chou già.

HÀT NAM : Ban ngọt cho tảng chou già, chém thương vì bài ngã  
phản ly ; bằng khuôn tóc da sầu bi, bao giờ gấp mặt thỏa ký nhữ  
tròng ; lăn theo nை the đường rong, phút đầu lỗ thấy nை gióng  
Giang-tân.

NÓI : *Búg đâ! Giang-tân, qua mă rước ta bờ đâ!*

NÓI THƠ : Con đâ hãy rán cheo hương :

Qua đây rước mă lô đường lối tám.

TIỀN-BƯỚC NÓI : Ài đâ dâu tám tối, mă că tiễn kêu đâ ? Âu là Mao  
bước xuồng thoan-loan, dặng rước sang làm nghĩa.

NÓI THƠ : Voi vang hến nை phèo sang :

Rước người thương-khách cho toàn sả duyên.

Đò tôi một chuyến năm tiền.

Xin người trả trả về thiếp liền đưa qua.

TRÁNG-SÌ : *Bó thiếp ôi ! Vì lô đường lâm lối, cho tôi ngõi một đêm,*  
*mai sáng sẽ dời chơm, dặng giếng thăm thâu-phụ ?*

TIỀN-BƯỚC : *Thưa chu !* Thuyền tôi chà hép, măc chà liệu dung,  
còn-lâu đây xin dung đổi chong, tiệc mon đâ hãy dung một híal  
Đoái thấy dung nhau tuấn tú, chợt nhìn diện mao doan trang ; em  
người làm saa lịch sự cha châ lá lück sige ! Phút động thưa lòng vàng,  
xui chánh thay dạ ngọt, Da thru tráng-sì chẳng may khi tráng-sì đến  
đây xin an uống cùng tôi mới hiểu cho vui !

TRÁNG-SÌ NÓI : *Này thiếp ôi !* Thiếp đã có lòng đợi khách, tôi đùn đem  
đã chỗi tú, nhưng sách có chữ rằng : Nam-nữ họ hắt thau, e maag  
câu chẳng phải, chà !

TIỀN-BƯỚC NÓI THƠ : Cüm người châ nghĩa vẫn chương :

Chẳng thương thì châ bay đường thấp cao.

TRÁNG-SÌ NÓI : *Ở thiếp ôi !* Thiếp có lòng thương tôi, vây tôi phết  
tôi ra cho thiếp ba câu đổi, thiếp mà đổi dặng tôi kêt nguyên phu-  
phu cùng thê-ai .

TIỀN-BƯỚC NÓI : *Chú ôi !* Chú muốn dă chi thi đâ, tôi cũng rang nói  
cho ma nghe ?

ÔNG-TRUNG NGƯỜI NÓI : *Vậy thời thời thiếp hãy nghe tôi đổi đâ : Tín*  
*thiem chí-râu nắm cõe mă, chó thiem chí chó chạy dâm chua ; mèo l*<sup>3</sup>*m*  
*chí mèo khô nước miếng, thiếp mà đổi dặng tôi nguyên kêt đói ?*

TIỀN-BƯỚC NÓI : *Chú ôi !* Hãy nghe tôi đổi đâ : Trâu thiem cõi trâu nắm  
cõi mă, chó thiem cõi chó chạy dâm chua ; mèo thiem chí mèo khô  
nước miếng, lori quâ xin dáp, dâm phiền phải chẳng ?

TRÁNG-SÌ VỐI : *Thiếp ôi !* Tôi con ba câu nứa, th êm ma dài dặng thi  
tôi mời may cho !

TIẾN-BỐ SÓI : Chú muôn đỡ chí thi đỡ di !

TUẤN-SĨ SÓI : Vang thiểm hổng nghe tài dối đây. Chodon dù chí  
chuồn kêu lác-các, gai săn chí gai khóc gai la. Cây sào chí muou  
cùu chàng trai, thiểm nứa dối động kèi doi và chồng ?

TIẾN-BỐ SÓI : Thưa chí! Tôi  
nghe theo lời chưởng, xin đáp lại  
làm vậy : Chodon săn thay chuồn  
kêu lác-các, gai săn chàng gai  
khóc gai la. Cảnh săn người  
nuôn cynam chàng trai, tôi đã  
đau đắng, mực từ bụng tôi ; chí  
đó ! Lời đâu phiền cung chưởng,  
khuyên ở lại chodon này ; ngô  
ket nghìn cung dây, đang sum  
vầy cá nước !



TRÀNG-SĨ DẮNG VẦU

TRÀNG-SĨ SÓI : Ô nang ôi ! Nàng dỗ có long  
hưởng tôi, tôi đâm có da từ lưng - huề - trả  
lại phòng loan, ngô đày duen khu cất.  
Vậy thời thời : Giang tần cảng ở lại, đòn  
ngón mồ lube xông xúc mõ lụy ué -  
nóng, hoài tình ngâm nhiri biết.

NHỊT KHOÁM : Lưỡng bộ phân tinh cách nhau  
phau.

Hà thời tương hội đắc do m viễn ?

TIẾN-BỐ : Vạn lý toan-dieu, àm kiêng qu-đàm  
Thiên-niên khác cát đất di bùm.



TIỀN-BỐ TÙA ĐẠO

HẮT KHACHE : Lộ thương ân-tinh rau poan hiết, sứ ngô thue nǚ tuy  
thu ly.

TRÀNG-SĨ HẮT KHACHE : Bờ em đồi Nhợt anh nay là ; Cử bộ tru tel sang  
trường đoạn, soái lò phản linh thống ngô tâm.

TIẾN-BỐ SÓI : Ni-đu-tinh ôi ! Kim nhuet phang-loan p'an ty-luet, bà  
thời lội-ngo dắc đoạn viễn ?

HẮT KAM : Đoan vien ba thời lội ngo, dạo vự cùm-đu long lò nang  
phau.

TRẦN-SĨ HẮT NAM : Em ôi ! Nô nạo loạn phung hiệp vầy ? Kè nam  
người hao long này chẳng sao.

TIỀN-HỒI HẮT NAM : Nhân tình ôi ! Đôi hàng lệ ngọc chưa chan,  
đò an domi thâm duy càng long thương.

TRẦN-SĨ XỐI : Em ôi ! Như anh mà trở lại quở xưa chặng qua là  
Tâm hoài đặc hiếu ư phu-mẫu, chư côn : Xa uốn đường Người-nữ  
biệt tình lý, ma thoát !

HẮT NAM : Tình bì hai đường phân cách, lấp cõi sầu, nhẹ tách  
tinh vân.

TIỀN-HỒI HẮT NAM : Nhân tình ôi ! Dòng dâng hai ngũ cách phân,  
quê xun đỡ tối, Giang-tần đây hồi,

TRẦN-SĨ XỐI : Bờ em ! Nếu vay ; Nàng đã trở lại Giang-tần, ~~và~~  
ta kiếp lymph không biến hóa !

HẮT KHÁCH : Gia vỗ dâng vẫn khút khỉnh-khỉnh, thồng thiên biến  
bàu liêu chon tình ; nhết triều từ ta ta Tiên-Brun, hồn nhết trùng  
phùng phổi lương duyên ; nhết cù hoan tai anh vỗ lạc, thai bình  
lẽ tắc thái bình dân !

KOI THƠ : Tích xưa lâm nỗi phản vân :  
Chánh tà kho biện giũ chau nảo thương  
Song le nghĩ cũng việc thương  
Có vui có trả là đường xưa nay,  
Bồn nẩy xin dứt từ đây,  
Chúc chư đe-giả ngày ngày thành thơ,

===== HẾT =====

IMPRIMERIE

PIRAM-V-THINH  
170, RUE D'ESPAGNE — SAIGON

Có lanh khắc con dấu đồng, plaque xe máy,  
plaque xe hơi, bằn đồng, con dấu bằng caout-  
choue, lanh in đủ thứ như : sách, vở, thiệp cưới  
thiệp tang, chuong trình, quảng cáo các gánh hát  
và nhà thuốc, và đồng sách mạ chử vàng. v.v.



# NHÀ IN PHẠM-VĂN-THỊNH

179, Rue d'Espagne — SAIGON

Tại bồn biển bến sỏi dồ dát Bizar và đồ học trò dùng, các thứ thơ tuồng, truyện, bài ca, tiểu thuyết và Văn Quốc ngữ đều Cao Thủ Cao Giả của nhà PHẠM-VĂN-THỊNH xuất bản trên 20 năm, trèo cao để học hơn các thứ văn khác.

## CÁC THÚ THƠ

HAI VÀ HỘ	CHÀNG NHÀI
ĐƯỜNG-NGỌC	THẠCH-SANH LÝ THÔNG
LÂM-SANH XUÂN-NƯỚNG	LỤC-VÂN-TIỀN
PHẠM-CÔNG CÚC-HOA 1 & 2	NAM-KINH BẮC-KINH
MÙ ĐÔI 1 & 2	TỔNG-TŨ-VƯƠU
Ô G-TRƯƠNG TIỀN-BŨU	ÂN-TÌNH THƠ 2
SỰ-CỘNG 1 & 2	ÔNG-THỦ-HUỐNG
CỘNG-PHÙ	KIỀU ĐỜI NAY
THÁNG LÃNH BẢN HỒ	KIỀU PHÙ
KIỀU ÂN	BÂY TÀI
TAM CĂNG	SÀI VÀI
ĐẠI HIẾU ĐẾ THUẦN	THOẠI KHANH CHÂU-TUẤN
THƠ SÀU TRỌNG	BẠCH-VIỆN TÔN-CÁC
MỤC-LIỀN THANH-ĐÈ	TR. N-M NH KHỔ CHUỐI
NHÌ THẬP TỨ HIẾU	LÝ-CỘNG
NGỌC-CAM-NGỌC-KHỔ	NÀNG ỨT

## CÁC THÚ TRUYỆN (trộm bộ)

HIEP-NGHĨA PHONG-NGUYỆT 4e.	NGŨ HỒ BÌNH NAM 5e.
HÀU ANH HÙNG 5e.	PHẨN TRANG LẦU 8e
QUẦN ANH KIỆT 4e.	Tiêu-thuyết LÀ THƠ RƠI 2e

## TRUYỆN KHÔNG ĐÚ BỘ

ĐẠI HÙNG-BÀO 8e.	NHẠC-PHÙ 26e.
TIÊU-HÙNG BÀO 5e.	TAM-QUOC 30e.
THỦY-HỮU 1 & 17	

SÁCH DẠY LÀM BÁNH	QUAN ĐẾ LINH XÂM
Tuồng cải lương BỘI THU QUẢ BẢO	Tuồng TIẾT-NHƠN-QUÍ qui thiền

## CÁC BÀI

VỌNG CỎ BẢN TÀI-TỰ số (1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 và 21).	QUAN-ÂM DU ĐỊA PHỦ
ÔNG THÀ TÀO	Asia số 7 (QUAN ÂM)
PHẬT-TÔ GIANG SANH	Asia số 8 (GUOM-LỤC-YÊM)
THICH-CA TÂM ĐẠO	Asia số 9 (SAN-HẦU)
PHẬT NHẬP NIỆT BẢN	Asia số 10 (HOA RƠI CỦA PHẬT)